



# Dusnieuws

Dusnieuws nummer 10. Leiden; donderdag 21 januari 1999. Uitgever: anarchistisch collectief 'EuroDusnie'. It's all about the money... dum dum di dum... Dusnieuws kost nix! Geen gulden, geen Euro voor informatie! f 0,- € 0,-

## Euro über alles...

Eurodag, 1 januari 1999. Op de betonkolos van De Nederlandse Bank in Amsterdam wordt met een laserapparaat een enorm euro-teken geprojecteerd. Tegelijkertijd in Brussel, aan de voet van het gebouw van de Europese Commissie, laten honderden schoolkinderen blauwe euroballonnen op. Op een hoge verdieping van het commissiegebouw heffen europolitici, bankiers en topambtenaren tevreden het glas, en kijken naar de voorbijkomende ballonnen. Het is gelukt.

"Verblind door de propaganda van de monetaire unie, hebben de inwoners van Euroland zich als makkelijk schapen naar de slachtkant laten leiden" aldus het commentaar van een Engelse krant op de introductie van de euro. Nu komt veel van de Engelse kritiek op de EU voort uit chauvinistische, anti-europese sentimenten, maar toch: in Engeland is felle kritiek en discussie over de euro een normale zaak. In Nederland is een overstelpende meerderheid in de media, politieke partijen en maatschappelijke organisaties al jarenlang fanatiek

voorzitter van de euro. Van een maatschappelijk debat is nauwelijks sprake geweest - dat is natuurlijk ook moeilijk als alle partijen sowiso voor zijn. De EMU is Nederland als een slikken-of-stikken pakket opgelegd en iedereen vond dat wel prima. In Engeland gaan ze in ieder geval nog een referendum houden voordat ook daar de bevolking in de eurodwangbuis wordt geplaatst - in Nederland vond men daar de bevolking te dom voor. Tot zover het nog steeds door Zalm volgehouden *democratische* karakter van de euro. De laatste week beperkt de discussie over de euro zich tot de vraag of Beatrix nu wel of niet achterop de nieuwe munt moet blijven staan: Zalm voor, Wellink tegen. *Very essential*. Zet dan meteen Walter Funk, de minister van financiën van nazi-Duitsland achter op de euro, die heeft de EMU uiteindelijk verzonnen. Vraag iemand zich echter nog wel af wat nu eigenlijk de *vorder/len* zijn van de eenheidsworst-munt? Een paar jaar geleden schermde de Europese Commissie nog met goedkopere overboekings- en geldophmekosten. Europees banken hebben dit voordeeltje immiddels

resoluut de grond in gebord. Zouden we dan allemaal *nijker* worden van de nieuwe euro? Ook dat is onwaarschijnlijk want als gevolg van het Stabilitéitspact - waarin



Communist Castro ook bij met de Euro de eurolanden hebben afgesproken te streven naar een evenwichtige begroting - zal de beproefde neoliberalere politiek van bezuinigen en flexibiliseren nog

gaan? Dusnieuws 10. Dit alles om het Europees bedrijfsleven een harde, stabiele guilder te garanderen. ECB-directeur Duisenberg geeft ook toe dat de EMU/euro een strafbezuinigingsbeleid samenhangt. In World Today schrijft hij "the drive to create and to participate in EMU has provided some useful political leverage to improve policies and to promote convergence, and this should continue"

(arcering dusnie). Wat hij met "improve policies" bedoeld wordt legt hij elders in het artikel uit: het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, en het terugdraaien van de overheidsuitgaven (begrotingsdiscipline), wat in de praktijk zal neerkomen op bezuinigen. Vooral als de Europese groeimachine gaat haperen gaat het Grote Disciplineren beginnen: "Bijna alle Eurolanden hebben geen andere keuze dan onmiddellijk te gaan bezuinigen op de begroting zodra het economisch tegenzit" weet ook DNBB directeur Noud Wellink. De gebraden hanen gaan ons kortom niet in de mond vliegen met de euro. Het enige voordeel dat politici

*Lees verder op pagina 7*

## Exit Hans Achterhuis

Nee, ik geef geen grote, afstandelijke maatschappijkritiek meer die stoer klinkt, maar geen politieke gehoor vindt. Zo onderbouwde Hans Achterhuis, afsluitend zijn, volgens hem als de werkelijkheid geldende, beweringen over de post-utopische samenleving. Ook stelt hij te weten dat niemand meer gelooft in een totaal andere, bevrijde samenleving. Ik ben er zelf dinsdag jongstleden niet bij geweest toen hij dit soort uitspraken deed in de Balie, ik was er niet van op de hoogte dat dit aldaar zou gaan

media wordt opgedrongen. Voor Hans Achterhuis is dat dus een prima medium om zijn post-utopische evangeli te verkondigen. Dat een filosoof het uto-pisch denken ter discussie wil brengen is op zichzelf geen kwaade zaak, het kan immers voor de utopische denkers alleen maar goed zijn als de relatie tussen persoon en utopie vooral kritisch blijft. Dan had het falen van Rusland misschien wel nooit plaatsgevonden. Maar het probleem van Hans Achterhuis is, feitelijk gezien, een probleem van zijn eigen persoonlijkheid.

Alvanaf zijn vierde boek had ik de indruk van doen te hebben met een filosoof die dolende was in het labrynt van de crisis in zijn eigen ideologisch denken.

En wie heeft niet zo nu en dan te kampen met een crisis in zijn/haar eigen ideologisch denken?

Dat is nu eenmal een onontkoombare realiteit in ieders denken, en vanzelfsprekend ook (misschien wel vooral) bij niet ideologische denkers. Hans Achterhuis ontbrak het aan de moed om zijn crisis te erkennen. En besloot, in verhullen moedeloosheid, om in plaats van de confrontatie met zijn crisis aan te gaan, hem op het

## Inhoud

Colofon.....	2
Redactiecel .....	2
Theorie & solidariteit.....	2



Interview met WISE.....	3
De Eurocorner (nieuw!).....	4
Over industriële gevangenissen.....	5



Over ziellos pianogeweld.....	6
Glossarium (nieuw!).....	7
Vrije jongens aan de macht.....	8
Anti-EU-verkiezingsspecial.....	9
Hervorming in Iran.....	10
TAART 1.....	10



TAART 2.....	11
Griekenland in vuur en vlam.....	11
Keulse Eurotop verplaast.....	11
agenda.....	11

*Lees verder op pagina 9*



geen utopien meer...!

plaatsvinden. Anders was ik wel gekomen, en had dan ook ongetwijfeld van meer van dit alles kunnen genieten, al is dat er zeker niet het juiste woord voor. Sinds zijn boek De Erfenis van de Utopie is er in de dromenloze Nederlandse samenleving weer een nieuwe trend losgebroken die ons vooral via de

maatschappelijke structuren omdat de burgerschap, waaronder Achterhuis het ook had, een wassen neus is. Voor iedereen die de betekenis van het woord burgerschap kent is het niet te ontkennen dat het in de huidige praktijk aardig veel aan zijn oorspronkelijkheid heeft moeten inboeten. Binnen een daadwerkelijke

het ook had, een wassen neus is. Voor iedereen die de betekenis van het woord burgerschap kent is het niet te ontkennen dat het in de huidige praktijk aardig veel aan zijn oorspronkelijkheid heeft moeten inboeten. Binnen een daadwerkelijke

# Redactieoneel

Dusniews ★

Leiden, donderdag 21 januari  
1999, nummer 10

Dusniews wordt uitgegeven oor het anarchistisch kollektief EuroDusnie

Redactie Dusniews  
Boerhaavestraat 345  
postbus 2228  
2301 CE Leiden  
tel/ fax: (071) 517 30 19

E-mail:  
[eurodusnie@dsl.nl](mailto:eurodusnie@dsl.nl)  
Homepage:  
[www.dsl.nl/eurodusnie](http://www.dsl.nl/eurodusnie)

Drukkerij:  
mostert & van onderen!  
Langevacht 61, 2312 NW Leiden  
Oplage: 1000 stuks

Giro-nr.: 3184679 EuroDusnie  
o.v.v. 'Dusniews' en je adres

Abonnementen: Dusniews is een blijft gratis voor de produkte van het blad zijn wij echter afhankelijk van donateurs. voor vijf nummers vragen wij een tientje, je mag natuurlijk ook meer storten. Kun je echt geen cent missen, sturen we je dusniews gratis op. Wij proberen iedereen tenminste drie uitgaven op te sturen waarvan we hopen dat je deze uitdeelt aan andere mogelijk gevinteresseerden of dat je ze op openbare plekken neerlegt. Kun je meer kranten verspreiden, geef dat even door aan de redactie. Dusniews is te vinden in de meeste infowinkels en alternatieve boekwinkels. Je kunt je ook op de digitale versie abonneren door aan ons een mailtje te sturen, je wordt dan ook regelmatig op de hoogte gehouden van het EuroDusnie programma.

De redactie heeft altijd interesse in artikelen als ze maar niet beginnen met "de dictatuur van de vrije markt", maar wel als er tenminste drie keer het woord "wereldrevolution" in voorkomt. Stukken graag zonder layout-grapjes gewoon als \*.txt of \*.doc-file mailen of uitgeprint opsturen naar bovenvermeld adres.

De deadline voor Dusniews nummer 11 is 21 februari 1999.

Er bestaat geen eind- of hoofdredactie. Elke redakteur is voor de door hem/ haar gepubliceerde artikelen verantwoordelijk, deze geven in elk geval niet DE EuroDusnie mening weer want we zijn geen klonen van elkaar; hebben dus soms verschillende meningen:

Geen copyright: Niet voor ons en niet voor jullie. Voor de layout van Dusniews jatten wij foto's en plaatjes uit alle mogelijke interessante en niet interessante bladen, van internet etc. Soms maken wij ook zelf foto's... Kopieer en verspreid Dusniews zo breed mogelijk, neem artikelen over als je wilt - de gedachten zijn vrij.

de taartaktie zorgde voor uitstel van de Dusniews-deadline van een week. Wie het woord TAART hier nog in de mond durft te nemen wordt het pand uitgeflikkerd! Goede actie, maar we hebben hier een flinke kater overgehouden aan de manier waarop de media TAART heeft behandeld. Spektakel, spektakel, spektakel. En toegegeven, het medialeid van werp-groep TAART was ook niet erg goed door-dacht. Binnen TAART wordt hier driftig over gediscussieerd. Volgende keer gaat begin van het nieuwe jaar was de opening van de nieuwe Weggeefwinkel in het pand waar eerst Leidens linkse boekhandel Manifest gevestigd was. Aan de Hooglandse Kerkgracht 4 kun je, vooralsnog op donderdagen zaterdag, spullen halen en brengen, ieder dag als de winkel open is komen er honderden mensen langs, kortom een groot succes... Alles gratis, bij winkeldienst doen wij GEEN aangifte bij de politie. Meenieuws: om de hoek van de weggeefwinkel, in Koppinksteeg 2c, opent EuroDusnie op 27 januari de vernieuwde soepkeuken. EuroDusnie breidt dus uit in de stad! Dit alles heeft tot grote onrust geleid in de lokale VVD fractie. Fractieleider Schultz eiste nog maar eens de onmiddellijke ont-ruiming van EuroDusnie. In het Leidsch

kortom niet zo tussen EuroDusnie en de Leidse VVD. We kunnen er hier niet walker van liggen. Ook was er een mis-teries verhaal van een Volksver-lakkerskrant-journalist dat het crisisteam van de politie naar aanleiding van TAART weer was geactiveerd en dat EuroDusnie boven aan hun lijst staat omdat men banden vermoedt met RARA? Wanneer we paranoïde waren geweest zoals de Leidse Bolkestekinklonen beweren zou zulks een mededeling genoeg zijn om naar het buitenland te vertrekken maar ook van dit bericht worden we niet warm of koud want PIE IS OUR BOMB! Immer den blik vooruit en je vooral niet gek laten maken door imbecileen uit de media en het staatsapparaat ons devies.

Deze maand staat het intoprogramma in het teken van heitgeen ons hier allen inspiert en wel het anarchisme. We proberen met gerichte publiciteit nieuw revolutionair potentieel aan te boren voor de feestelijke strijd voor anti-Volkbewe-ging voor Vrijheid en directe Democratie. Jullie moeten i.i.g naar de discussie over anarchistische solidariteit komen (meer info te verkrijgen bij EuroDusnie)... Ver-der kunnen jullie jullie donateur worden, eigen Weggeefwinkels openen, taarten gooien, huizen kraken, etc. zodat pers-muskieten niet meer alleen naar ons bellen als ze met iemand van het ELF willen spreken... Veel plezier ermee!

Anti-autoritair actie en informatie-centrum EuroDusnie heet vanaf nu anarchistisch collectief EuroDusnie. Waarom zul je je misschien af vragen. Gaat het hier wellicht om een goedkoope market-ingtruc van dat zootje ongeregeld in Leiden. In de reclamewereld verzint men ook immers steeds nieuwe namen en be-schriftingen om hetzelfde produkt te verkopen. Was het produkt EuroDusnie soms aan een nieuwe verpakking toe of zit er achter die naamsverandering echt iets nieuws verscholen?

Feit is wel dat het project over het al-

gemeen bekend staand als EuroDusnie een beetje uit te hand gelopen is wat be-

treft omtvang en veelzijdigheid. Eigenlijk dekt anti-hiërarchisch actie-informatie-

Dagblad pakt haar collega Kuperus flink uit: in EuroDusnie werken volgens hem schreeuwergroepers of paranoïde mensen, hij vergelijkt EuroDusnie met de CD en ETA. EuroDusnie is volgens hem deels verantwoordelijk voor de dreigtelefoontjes bij McDonalds. Het botert



Je leest Dusniews nummer tien. Tien: een getal met een nul aan het eind, doorgaans aanleiding voor jubileum-toestanden, terugblíkk'en e.d.: dus niet! Nostalgie is reactionair zei Mao al (of was het Popeye?) We hebben hier trouwens ook helemaal geen tijd voor. Den nasleep van

# Theorie en solidariteit

Zitten of staan, licht aan of licht uit, opstaan of verder slapen, zwart en wit, theorie en praktijk...

Aktionistische praktijk blijft vaak zonder enige perspectief en heeft het voordeel ongewenste kritiek op de eigen politieke bezigheden te voorkomen. De theorie bekritiseert de praktijk als automatisch reformistisch, maar blijft zelf passief. Waar staan wij? Ergens tussen de extremen?

Theorievorming is niks voor pseudointellectuelen die zichzelf verlusting in hun bekwaamheid simpele constateringen zo moeilijk mogelijk te kunnen uitdrukken. Door de theorie te vervloeien geven wij een belangrijke wapen uit handen. Theorie is immers de poging om onderdrukking die de theoreticus niet zelf moet ondergaan toch te kunnen begrijpen. Als man zal ik nooit weten hoe het is om seksistisch gediscrimineerd te worden. Als witte man zal ik nooit weten wat het inhoudt racistisch gediscrimineerd te worden. Sekse, huidskleur en sociale klasse zijn in het geval van links Nederland privilegies. Hoe meer wij geprivileegd zijn hoe meer wij van andere – wel onderdrukte – mensen moeten leren. Theorie is het middel om dat te doen. Maar ze is ook risico en daarom is men misschien zo bevreesd. Het begrijpen van de verschillende onderdrukingsvormen impliceert immers, dat bedoelt Stuart Hall, de noodzaak het eigen handelen en wandelen fundamenteel te veranderen. Maatschappelijke relaties waarin wij bevoordeeld zijn, zijn niet zonder eigen machtsverlies te veranderen. Zonder dit soort solidaire theorie begrijpen wij dus alleen maar onze eigen, onmiddellijke onderdrukking. Maar dat is met ons idee van internationale solidariteit niet verenigbaar.

Theorie houdt ook een bepaalde soort argumentatie en abstracte ('moeilijke') begrippen in. Maar dat is de voorwaarde om theorie te kunnen toepassen. Een gemeenschappelijk taal vereint, woorden-winnaar verdeelt.

Daarom dus altijd die moeilijke woorden en zinnen. In dit nummer van Dusniews beginnen wij met een glossarium waarin wij gebruikte begrippen nader uitleggen.

Sommige gedachten in dit stukje zijn in de tekst 'Drei zu eins – Klassenwiderspruch, Rassismus und Sexismus' verder uitgewerkt. Het origineel is bij de id-Verlag te krijgen. De tekst staat – naast andere aanbevelenswaardige stukken trouwens - ook afgedrukt in de bundel "Metropolen(gedanken) und Revolution?" (eveneens bij id-Verlag verkrijgbaar). Een Engelse versie is ook op internet op de website van Arm the spirit te lezen (<http://burn.ucsd.edu/~ats/publicat.htm>). Ondanks dat de tekst al weer 8 jaar oud is hij nog steeds actueel en het waard om gelezen te worden.

Peter

# What's in a name?

centrum de lading niet meer helemaal. Inmiddels worden er vanuit EuroDusnie ook dingen binnen en buiten het pand georganiseerd die niet zoveel te maken hebben met een actie en informatie-centrum. Met de naar het centrum van de stad verhuisde Weggeefwinkel de ver-wachte start van andere projecten in de binnenstad is EuroDusnie die titel on-groeid. Daarnaast is het gewoon te lang en klinkt het nogal agressief.

De reclame afdeling van EuroDusnie leek

het marketing technisch gezien beter om de naam iets te veranderen. Iets wat de

vorm van het project omvat en de belang-

rijke politieke inspiratiebron benoemd.

Anarchistisch collectief EuroDusnie dus..

# "...en dat zullen we nooit kunnen accepteren."

Sinds kort zijn in Nederland weer transporten met nuklear afval tegestaan. Wij spraken met Dirk van WISE (World Information Service on Energy) over de gevaar van transporten met kernafval.

**Ik heb eerlijk gezegd niet zo erg veel verstand van zaken rond atoom-energie in Nederland. Volgens mij is er alleen nog een atoomcentrale, toch? Hoezo moet nu afval ergens gedumpt worden?**

Ja, er is nog maar één werkende kerncentrale die elektriciteit levert, dat is Borssele, 450 MW groot. In 1997 is de kerncentrale in Dodewaard gesloten. Verder zijn er nog een paar kleine onderzoeksreactoren: in Petten en in Delft. Voor Borsele is het logisch dat er afval afgevoerd moet worden. In het algemeen is het zo dat slaan in een gebouw voor laag radioactief afval.

Daarom vragen ze tegenover de afvalstalling om het hoog actief afval op te laag verrijkt uranium.

Moet dat zo geïnterpreteert worden dat de EU de optie op kernwapens wil behouden?

Nee, ze hebben steeds volgehouden dat de research die ze doen niet mogelijk is met LEU. Dat schijnen ze nu een beetje los te laten. Ze hebben geen keus, want het is erg moeilijk om HEU te krijgen als de VS het niet levert. Ze hebben onderhandelingen gehad met de Russen, maar dat lijkt niet zo goed te gaan. Verder

Dat gaat in een koelbassin. In dat koelbassin moet ten allen tijde voldoende ruimte zijn om de hele inhoud van de kern op te slaan. Daarom moet Borsele regelmatig afval uit dat koelbassin ergens anders heen brengen. Dodewaard heeft een vergunning voor de stillegging en daar staat in dat het koelbassin in 2003 leeg moet zijn. Ik geloof niet dat ze zo'n haast hebben, maar ze zullen wel denken dat het nooit kwaad kan om de regering onder druk te zetten. Daarnaast gaan er transporten komen uit Petten. En dat is een verhaal apart.

Petten is een onderzoeksreactor die hoogverrijkt uranium gebruikt als brandstof. Nu is daar veel verzet tegen en de VS heeft een programma om het gebruik van dat HEU (Highly Enriched Uranium) uit te banen. Dit vooral omdat het proliferatie-gevaarlijk is ('proliferatie' = verspreiding). wordt vooral gebruikt om aan te geven dat steeds meer landen de technologie of grondstoffen hebben/krijgen voor het maken van kernwapens, je kan er vrij makkelijk kernwapens van maken, en dat mogen alleen de VS, Rusland, China, Frankrijk en Engeland, zoals bekend en de VS heeft heel veel macht want de meeste onderzoeksreactoren krijgen de brandstof van de VS en het afval gaat dan daar ook naar toe terug; eigenlijk verhuren ze de brandstof alleen maar. De VS weigert Petten nog langer brandstof te leveren als ze niet omschakelen op laag verrijkt uranium (LEU). Tot nu toe heeft Petten (i.s.n. de EU omdat het eigenlijk een Europese reaktor is) geweigerd om dat te doen. Dat betekent dat ze het afval ook niet terug mogen sturen. Omdat hun bassin vol zit hebben ze grote problemen. De reaktor moet echt op korte termijn dicht (februari?) als ze niet voor die tijd een deel van het afval af kunnen voeren. Er zit binnenkort, zo lijkt het, wel een beslissing aan te komen over omschakeling op LEU, maar misschien dat dat nog te lang duurt. Ze hebben een vergunning aangevraagd om afval op te slaan in containers bij de

COVRA in Borsele. COVRA staat voor Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Die zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en opslag van al het radioactief afval. Het is een organisatie van de producenten, maar de staat is verreweg de grootste aandeelhouder en betaalt de verliezen. De COVRA heeft een opslag voor een periode van ongeveer 100 jaar in Borsele. Wat er daarna met het afval moet gebeuren weet niemand.

Je zei dat Petten weigert

om over te schakelen op laag verrijkt uranium.

Moet dat zo geïnterpreteert worden dat de EU

de optie op kernwapens

wil behouden?

Nee, ze hebben steeds volgehouden dat de research die ze doen niet mogelijk is met LEU. Dat schijnen ze nu een beetje los te laten. Ze hebben geen keus, want het is erg moeilijk om HEU te krijgen als de VS het niet levert. Ze hebben onderhandelingen gehad met de Russen, maar dat lijkt niet zo goed te gaan. Verder

wil behouden?

Als de Nederlandse milieubeweging omdat ze dan een nieuwe vergunning aan moeten vragen voor het gebruik van LEU. En daar kan bezwaar tegen gemaakt worden en dan kan het lang gaan duren.

Okay, terug naar Nederland, Petten. Om wat voor afval gaat het precies?

Het is uitgewerkte brandstof, zeer gevbaarlijk hoog radioactief afval. Voor het grootste deel uranium, maar ook met spalt-productsprodukten, plutonium enzo.

Waar gaat de Nederlandse kernafval naar toe?

Het afval van Dodewaard en Borsele moet naar de opwerkingsfabrieken in Sellafield (Engeland) en Le Hague (Frankrijk). Dat is een grote reden om axis te gaan voeren; opwerking is ontzettend vervuld en compleet zielloos. Het afval van Petten wil men nu opslaan in Borsele, waaraan de Nederlandse afval opgeslagen

moet gaan worden. Ook het hoog radioactief (afval wat nu nog allemaal in het buitenland is bij de opwerkingsfabrieken). Het probleem is echter dat het gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval (het HABOG) nog lang niet klaar is. Daarom vraagt Petten toestemming om het op te slaan in een gebouw voor lag radioactief afval. De Raad van State moet nog beslissen of dat mag. Die beslissing wordt rond 15 januari ver verwacht. Dan zal de ECN dataafval vrij snel gaan vervoeren is de verwachting.

Wat is de ECN?

Energie Centrum Nederland (heette tot 1975 Reactor Centrum Nederland). Op het terrein staat de HFR in Petten. ECN doet nog vrij veel kernenergie onderzoek en is ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw soort kernreactor.

Hoe gevaarlijk is het om hoog radioactief afval in een gebouw voor laag radioactief afval op te slaan?

Het gevaar van opslag is vooral dat het gebouw niet is angepast als er iets mis gaat (explosiegevaar muren/dak etc.), maar ook dat er geen mogelijkheid is om iets met de container te doen als er iets mis is. Dan moet het opnieuw vervoerd worden. Natuurlijk is de opslag in een wel speciaal gebouwd gebouw ook niet zonder risico's. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat er opnieuw een uitzondering gemaakt zal gaan worden, eigenlijk iets te gebruiken wat er helemaal niet voor bedoeld is, omdat er anders een probleem ontstaat. Het probleem is natuurlijk kernenergie en afval, dat blijkt weer duidelijk.

Wanneer en hoe gaan die transporten rijden? Moet iemand van te voren geïnformeerd worden of kan het buitenland gebruiken: het ook 's nachts en kijk maar in Nederland, op een ander datum daar is het afval probleem dan verwacht (de Ahaus-methode)?

Het Petten afval kan vanaf de uitspraak van de Raad van State, en dan een paar uur (of een paar dagen voor de handtekeningen van ministers enzo) gaan rijden. Dodewaard en Borsele duurt wel langer waarschijnlijk, die hebben nog toestemming nodig om via een haven (Rotterdam) het te vervoeren omdat het niet via België mag

(wat gebruikelijk was tot het algemeen

vergunning is voor een datum. Je weet dat dus ook niet van te voren, of je moet het horen van interne bronnen bij de bedrijven. 's nachts mag er niet gereden worden.

Hoezo is het zo erg als karnaval getransporterd word? De eis van de Duitse anti-atom-beweging - geen transporten tot alle kerncentrales dicht zijn - heeft toch geen nut in Nederland. Bestaat de mogelijkheid dat - als het transport zonder protesten gaat rijden - dat Borsele als opslagplaats ook voor karnaval uit andere landen gebruikt gaat worden?

In Nederland is er nog steeds geen sprake van dat alle kerncentrales dicht zijn. Er is wel een besluit dat Borsele in 2004 dicht zal gaan, maar dat kan altijd nog terug gedraaid worden (als die kans niet zo groot). Ook nieuwe kerncentrales zijn niet waarschijnlijk in Nederland. Van daar uit gezien zou je kunnen concluderen dat afval transporten niet zo erg zijn. Maar in de eerste plaats gaan de transporten van de kerncentrales naar de opwerkingsfabrieken, en dat zullen we nooit kunnen accepteren, ook al zijn alle centrales dicht en het afvaltransport van Petten zorgt er juist voor dat die open kan blijven en gaat naar een gebouw dat er niet voor gebouwd is (en dan nog zijn er heel veel bezwaren aan het HABOG gebouw). Ook de containers waarin het afval opgeslagen wordt, zijn niet onomstreden. Maar en dit terzijde, als Petten omschakelt en het afval kan terug naar de VS zijn we daar ook tegen. Ook al is het van de VS, het is in Nederland geproduceerd afval, dus zijn wij er verantwoordelijk voor. Daarbij komt dat transporten altijd gevährlijk zijn, dus vinden wij niet (waar bijvoorbeeld Greenpeace wel voor pleit) dat het terug naar de VS moet. Als het HABOG gebouw klaar is, zal ook het afval uit het buitenland terug komen. En dan zal ook dat probleem zich aan gaan dienen: de centrales zijn gesloten, het is ons afval, dus het moet terug naar Nederland. Het is een argumentatie probleem. Maar het blijft zo dat er veel argumenten tegen de HABOG faciliteit (en de lokale uitdelen beginnen en eindigt...) jouw fantasie kent geen grenzen... Als je nog vragen hebt kun je ook contact opnemen met WISE: 020 - 6126368 of wiseamster@antenna.nl

Noot van de redactie: vanwege het hele gedoe rond handgranaten... ähh, sorry taartengooien en andere organisatorische bezigheden (even naar McDonalds bellen...) moesten wij de deadline van deze Dusnieuws verplaatsen. Daarom is het interview misschien niet meer zo actueel. Wij plaatsten het toch maar in de oorspronkelijke vorm. Inmiddels is er ook een vergadering over activiteiten rond het aanstaande transport geweest. Zonder hier al te diep op de geplande activiteiten in te gaan kunnen wij je verzekeren dat er acties zullen plaatsvinden. Beter is het natuurlijk om zelf verantwoording te nemen en in actie te komen. Omdat het erg moeilijk is deze castor te stoppen (vrachtwagen op de snelweg) kunnen dat ook plaatselijke acties zijn om de aandacht te trekken. Dat kan met spuitacties (de beste leuzen krijgen een prijs...) of folders uitdelen beginnen en eindigt... jouw fantasie kent geen grenzen... Als je nog vragen hebt kun je ook contact opnemen met WISE: 020 - 6126368 of wiseamster@antenna.nl

Lees verder op pagina 7

# Corruptie onthullen niet gewaardeerd.

Veel in het nieuws de laatste tijd: fraude en corruptietoestanden bij de Europese Commissie. Je hebt de laatste tijd genoeg kunnen lezen in de gewone pers over de heldhaftige strijd van het europarlement tegen sjoemelende commissarissen. EuroDusnie houdt er niet van te klagen over de "zakkenvullers" in Brussel - dat populistisch gezwam maar aan de Telegraaf over. Trouwens, wat er zo bijzonder aan fraudeurende politici? Opvalend is wel de felle tegenreactie van de Europese Commissie. "De corruptiebeschuldigingen zijn niet te tolereren" noorden we voorzitter Santer briesen, en drieën met afbreken. Cresson sprak van een

complot tegen haar. Een commissieambtenaar die te veel verdachtmakingen naar buiten bracht, werd voor het gemak maar ontslagen.

Toch wat meer aandacht voor één spectaculaire fraudezaak die al jaren speelt: de affaire Perry Lux. Er loopt een onderzoek tegen 138 officials van de Europese Commissie, die van de malafide ondernemer en voormalig Parijs nachtclubzanger Claude Perry smeergeeld, auto's, computers, mobiele telefoons en vakantiereisjes zouden hebben aangenomen. In ruil hiervoor ontving Perry opdrachten van de Commissie, en informatie over EC-contracten. Perry's bedrijven in o.a. Luxemburg en Ierland deden zo goede zaken met de Commissie. Vooral omdat Perry er een gewoonte van maakte personeelscontracten op te stellen voor niet-bestand personeel, en de miljoenen "salaris" te laten verdwijnen op geheime bankrekeningen.

De beschuldigingen zijn gemaakt door een voormalige zakenpartner van Claude Perry, Andre Hardy. Al in 1996 informeerde deze de Commissie over de duistere praktijken van Perry, zonder dat er maatregelen werden genomen. Een medewerker van Santer verzocht hem "met de grootste discrétie" om te gaan met de zaak. Wel werden er maatregelen tegen

## Europese toppen

De Europese Top in Wenen is vrij geruisloos voorbijgegaan. Er waren een aantal anti-EU akties - o.a. een vrij grote demonstratie met vnl. euromarsers - maar die hebben de burgerlijke pers niet gehaald. Nu is er ook erg weinig gedaan door de Europees leiders in Wenen, afgezien natuurlijk van het bourgondisch eten en drinken. Men heeft besloten meer geld te gaan zoeken voor de TEN's projecten (krankzinnig infrastructuurproject van de EU), en er is veel overlegd over de bijdragen van de lidstaten aan de EU. Beslissingen over het fiscaleitsvraagstuk en de streefdata voor toetreding van de aspirant-EUleden werden uitgesteld. Komisch was de pietluttige discussie over de toekomst van het tax-free winkelen, wat een commissielid er toebracht de hele top te omschrijven als de 'boozie summit'.

De besluiteeloosheid van de Europese leiders maakt het nodig in 1999 maar liefst 5 Europese Raden te houden. In februari komt er een informele Top waarschijnlijk in Brussel, over Agenda 2000 en in maart moet over dit onderwerp, ook in Brussel, dan spijkers met koppen worden geslagen. In juni volgt de grote Europese Top in Keulen (zie ook vorige Dusnieuw), waarvan de exacte data trouwens nu bekend zijn: 3 en 4 juni. Het Finse voorzitterschap van de tweede helft van 1999 heeft voorlopig twee grote bijeenkomsten georganiseerd: in de herfst een speciale Europese Top over het justitie- en asielbeleid, en in december de Top van Helsinki. Benieuwd of er ook Euromarsen richting Helsinki georganiseerd worden.

## Mobiel bellen niet safe

Australië, Canada en de VS. Enfopol 98, dat ook de strijd gaat aanbinden tegen encryptie-technieken, wordt onderdeel van de nieuwe Europese Convention inzake Onderlinge Juridische Samenwerking. Wel zal het hele plan nog geraffineerd moeten worden door de nationale parlementen.

Volgens Telepolis heeft een geheime groep van experts tevens een herkenningssysteem ('tag system') ontworpen, waarmee de geografische positie van een mobiele-telefoongebruiker op elk moment exact zal kunnen worden bepaald. Gegevens die van het ene naar het andere EU-land kunnen worden doorgegeven omvat naast naam, adres en telefoonnummer ook credit-card nummers, pincodes, email-adres, computerlogins en passwords. Enkele europarlamentariërs hebben al geklaagd over het plan en ook Tony Bunyan van Statewatch heeft al aan de noodklok gehangen.

Volgende keer in de Dusnieuws meer info over afsluister-technieken.



Het kan natuurlijk al lang, maar binnenkort wil men het ook in Europa weten gaan vastleggen: de mogelijkheid om overal in Europa mobiele telefoons te kunnen afluisteren. Enkele weken geleden publiceerde het internetmagazine Telepolis geheime documenten over het zgn. Enfopol 98 - plan. Volgens dit plan moeten er verschillende interceptie-stations in Europa opgericht worden, die GSM/ Internet/fax etc. te kunnen onderscheiden. Van deze faciliteiten zal elk EU-land gebruik kunnen maken. Europese telecommunicatiebedrijven zullen verplicht worden real-time en fulltime aansluitfaciliteiten in hun systemen in te bouwen. De Verenigde Staten, Canada en Australië gaan waarschijnlijk ook mee doen aan dit netwerk, dat veel overeenkomsten vertoont met het Echelon-systeem, een wereldwijd aatsysteem met stations in Nieuw-Zeeland, Engeland,

## Europese geheime dienst

Zit er iemand te wachten op een Europese geheime dienst? EuroDusnie zeker niet maar helaas denken sommige mensen hier anders over. Zo ziet Ernst Uhrlau, thans hoofd van de Duitse geheime dienst, de vorming van een Europese ge-



de Europese geheime diensten, en uiteindelijk dus een soort Europese geheime dienst. Deze moet er ook komen omdat Europa, volgens veel politici, teveel afhankelijk is van Amerikaanse informatie. Hier zijn de Engelsen dan weer strategisch in het voordeel door hun betere relaties met de VS (o.a. via het Echelon systeem). Als tegenhanger hiervan hebben de Duitsers en de Fransen alvast hun eigen uitwisselingsovereenkomst inzake geheime informatie gesloten, met afluisterposten in de Dordogne, Frans Guineea en Nieuw-Caledonië. De Engelsen hebben hun eigen afluisterposten in Menwith Hill en Cheltenham.

Nationale staten hechten echter veel aan

hun eigen inlichtingendienst. De Duitsers zijn wel enthousiast over een Europese inlichtingendienst, maar veel Europese landen zien samenwerking met de Duitse geheime dienst niet zitten: die wordt beschouwd als een van de meest geïnfiltreerde in de wereld. Een Europese geheime dienst zal dus nog wel even op zich laten wachten.

## Zwart en valse euro's

behoorlijk verwarring zijn om te gaan met de nieuwe Euro. Over twee jaar komen er in één klap 88 verschillende nieuwe munten op de markt in euroland (11 eurolanden maal 8 muntsoorten) en er komen 7 verschillende biljetten in omloop, die in elk euroland apart gedrukt worden. Niet elk euroland gebruikt hetzelfde papier, dezelfde drukinkt of



# If evolution is outlawed only outlaws will evolve

Wat is de grootst kwalijke invloed van industriële gevangenissen en wie zij er weer eens de geesteszieke profiteurs van dit soort verregende grensoverschrijdende parasieten? Hieronder een eerlijke inkijk die veel weg heeft van het script van een nihilistische film maar toch helaas de werkelijkheid is.

Industriële gevangenissen zijn in de jaren tachtig ontstaan in de Verenigde Staten van Amerika als een politiek-economisch antwoord op het toen al absurd snel in aantal groeiende aantal gedetineerden. Dat dit aan de overheid zelf te wijten was en is door allerlei restricties op justitieel gebied met maatregelen die de voorloper van de "three strikes you're out" terreur is allemaal onweerlegbaar getuigend van de hypocrisie die we in de politieke arena van de VS kunnen waarnemen. Een land waarvan ikzelf dikwijls denk dat ze er in geslaagd zijn om er een feodaal kapitalisme te vestigen. Een staatsapparaat die zelf drugs het land binnensmokkelt en als ze vervolgens burgers betrapt op het gebruiken of dealen in diezelfde drugs ze terstond in de bak schopt. Tot het begin van de jaren negentig zat er niet een echt noemenswaardige groei in het aantal industriële gevangenissen maar daar bracht George Bush verandering in door dat wel duidelijk maken, zoals de discussie over het spook-fenomeen "zinloos geweld" en een groeiende door de politiek en de media gemanipuleerde roep om een hardere aanpak van alle wetsovertrekkers. Door de ten gevolge daarvan groeiende populatie aan gedetineerden zullen de detentiekosten de pan uit gaan rijzen en dan zal het niet lang op zich laten wachten dat onze geliefde paarse junta industriele gevangenissen in ons land welkom zullen heten. Om jullie een nog duidelijker beeld te geven over wat nog heel wat meer over weten te berichten. De staatsgevangenissen in de VS die zich omvormen tot industriële gevangenissen prima, beter gezegd alleen daarbinnen gedijen ze. We hebben dus te maken met iets dat de hele wereld dreigt te overspoelen: en industriële gevangenissen zijn niet alleen een bedreiging voor gedetineerden maar ook voor de gemeenschap. Vakbonden kunnen in hun pressieve acties ondermijnd worden, wat en recht geveng komen op losse schroeven te staan en wat te denken van dat het niet te controleren is wat er in industriële gevangenissen geproduceerd wordt?!? Ditis een nachmerrie ja, maar dan wel een die tot werkelijkheid is gevorden. En het is als kanker omdat het altijd meer met zich meebrengt: en een morbide creativiteit ten toon brengt. Er is in de VS voor de laatste jaren een groeiend verband tussen het steeds massaler wordende werklozenleger en de als paddestoelen uit de grond schietende industriële gevangenissen. Staken heeft niet veel nut meer als de algemele productie en dienstverlening in zo'n geval dan linea recta naar een industriële gevangenis verkast wordt. Er was bijvoor-

beeld, ik kan me het precieze jaar niet echt voor de geest halen maar in ieder geval was dat niet echt lang geleden, een staking van het boekings en clientadmindisruptiepersoneel van de Amerikaanse luchtvartmaatschappij TWA. Maar het daardoor ontstane probleem wist TWA mooi op te lossen door al die desbetreffende activiteiten over te hevelen naar een industriële gevangenis. Sindsdien hebben heel wat bedrijven die handelwijze overgenomen en zijn er al heel wat andere stakingen op die manier gefrustreerd. Het lijkt mij overbodig om uit te leggen wat voor een effect dat op de wat langere duur tegen vakbonden kan en zal sorteren. Ook mogen gedetineerden in Oregon in een industriële gevangenis van Walchnut Industries peper spray in de daarvoor bedoelde sputtbussen werken. En slagstokken voor de optiropolitie fabreren; Walchnut Industries is een van de groten in industriële gevangenissen. Het is niet louter denkbeeldig dat industriële gevangenissen ook in de EU hun intrede zullen doen. Ook in de EU zijn er immers steeds meer werklozen en verhardt het justitiële apparaat zich. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Hier vinden er allerlei zaken plaats die dat wel duidelijk maken, zoals de discussie over het spook-fenomeen "zinloos geweld" en een groeiende door de politiek en de media gemanipuleerde roep om een hardere aanpak van alle wetsovertrekkers. Door de ten gevolge daarvan groeiende populatie aan gedetineerden zullen de detentiekosten de pan uit gaan rijzen en dan zal het niet lang op zich laten wachten dat onze geliefde paarse junta industriele gevangenissen in ons land welkom zullen heten. Om jullie een nog duidelijker beeld te geven over wat voor een hechtische situaties je in zo'n industriële gevangenis kan beleven wil ik weer even naar de VS terugkeren. Helaas heb ikzelf tot nog toe alleen daarbij ik hopelijk in de nabije toekomst er nog heel wat meer over weten te berichten. De staatsgevangenissen in de VS die zich omvormen tot industriële gevangenissen herbergen ook dodencellen en er zijn meldingen (nog niet bevestigde) dat ook ter dood veroordeelden in speciaal voor hun ingerictheit hoeken moeten arbeiden. Wat dus neerkomt op het feit dat ze daarmee hun doodvonnissvoltrekking door hun dwangarbeid voor de staat bekostigen. Ik hoop dat dit op een loos gerucht berust, maar gezien mijn kennis van de situatie in de VS vrees ik het ergste. Hoeveel verdient een dwangarbeider in een industriële gevangenis?



In New York verdient een gedetineerde in zo'n gevangenis per uur ongeveer een gulden en betaalt ie daarvan een kwart van elke maaltijd. In Oregon dragen gedetineerden vrijwel al hun schamele verdiensten aan hun detentiekosten af en moeten ze van wat ze overhouden hun maaltijden geheel betalen.

Er is geen daadwerkelijke inspectie op de arbeidsomstandigheden, jammer genoeg heb ik geen cijfers over het aantal bedrijfsongevallen in industriële gevangenissen. Door het NAFTA-verdrag verdwijnen steeds meer Amerikaanse bedrijven naar vrijhandelszones en laten massa's werkloos geworden mensen ontredderd achter. Door de vrijwel niks voorstellende sociale vangnetten kunnen vele van die werkloos geworden mensen voor niets anders kiezen dan het criminale pad op te gaan waardoor er voor het industrieel gevangeniscomplex een fantastisch domino-effect ontstaat. Op zijn nieuwe spoken word album vertelt Jello Biafra dat er elke maand wel een nieuwe industriële gevangenis bijkomt in de VS. De titel van dat nieuwe album is: If Evolution Is Outlawed Only Outlaws Will Evolve. Een absolute aanrader voor zij die onverbloede feiten gecombineerd met een alleszeggend sarcasme willen aanhoren. Net zoals ik dus, elke maand een nieuwe erbij, en bedenk jeer dan wel bij dat er in de VS voor werkgevers niet de plicht bestaat om in een arbeidscontract een minimale termijn op te nemen: Het Europese bedrijfsleven, die van Nederland inbegrepen, geeft de laatste twee jaren steeds meer en luidkeiser te kennen zulke, voor hun, aantrekkelijke vrijwaren ook alhier graag te introduceren. Wie durft er nog te beweren dat het bedrijfsleven niet de legitime maffia is? In de VS zelf maken steeds meer bedrijven van dit soort privileges gebruik. In Nederland wordt er met de garanties voor werknemers op dit schamelechtig geworden gebied innovatief gesold door dat het bedrijfsleven in groeiende mate dankbaar gebruik maakt van het in aantal toenemende uitzendbureaus en uitzendkrachten. Het is een bij de meeste mensen onbekend feit dat het voor bedrijven financieel en belastingtechnisch aantrekkelijker is om een, beperkt, aantal uitzendkrachten in dienst te hebben: De nieuwe flexwet zal het ze daarin niet moeilijker maken. Zowel in de VS als in de EU zijn de meeste mensen onbestemd, nog steeds, gesitueerd in de onderklassen. De meeste uitzendkrachten kunnen al bij voorbaat fluiten naar die vaste aanstelling die ze zo loos belooft

word, en enkel en alleen

maar om ze aan het lijntje te houden. Vandaar ook mijn contrarieus: Belofte breekt schuld! Het bedrijfsleven komt steeds meer "über alles" te staan, de mens wordt, als het zo doorgaat, geboren om daaraan in zijn totaliteit inferieur te zijn. In De VS verdient de uitzendbranche een aardig centje bij in de sector van industriele gevangenissen, of Nederlandse multinationale uitzendgiganten zoals bijvoorbeeld Randstad en Luba die daar opereren dat ook doen is mij tot nog toe niet bekend. In de VS zitten 1,8 miljoen mensen opgesloten en misschien ligt dit getal nu alweer achter op de werkelijkheid. Met Bill Clintons maatschappij-vriende "War On Crime" die in no-vember jongstleden door zojuist genoem-de ook nog eens verder geïntensiveerd is zal het niet eens meer 10 jaren in be-slag nemen voordat we het over astro-nomische getallen kunnen hebben. Een schatting van het aantal gedetineerden in de EU levert het getal van 1,3 miljoen op, maar deze schatting dateert uit begin 98. Binnen de EU-commissie zijn er al gesprekken geweest over de harmonisering van het justitie en politieapparaat. Ook is er 12 januari door de een of ander gek te Oostenrijk die een carrière in het EU-parlement ambieert het waanzinnige voorstel gedaan om een EU-grondwet op poten te zetten. Gezien het feit dat de EU alles alleen maar in termen van economisch gewin beschouwt zal het zich niet moeilijk laten raden waar toe dit kan en zal leiden. Zoals ik al eerder zei gedijen industriële gevangenissen enkel en alleen binnen het neolibrale klimaat: dus is het noodzaak om dat klimaat op dodelijke wijze tot ontregeling te brengen. Want industriële gevangenissen komen simpelweg neer op terugkeer (be-houd) van slavernij. Maar er is nog veel meer tegen aan te voeren. Zoals bijvoor-beeld dat het de al uitgeholt be-tekenis van arbeid definitief tot niet meer dan een economisch profitabele proces kan degraderen. Het is een strijd die gevoerd moet worden door en voor de gemeenschap, plus door en voor alle gedetineerden. En die strijd kan maar beter beginnen voordat ook de democratie tot levenslang veroordeeld zal zijn.

opvolger van de beruchte super-dollar. Al met al genoeg reden om het biljet van 500 euro voorlopig maar te laten liggen...

De 'Eurocorner' werd samengesteld door Fred.



Lars

Lars

# Over zinloos piano geweld

Zinloos pianogeweld word de "hype van het jaar". Sinds de dood van de Leeuwarder Meindert Tjoelker waar een terreur zaaiend spook door Nederland, het spook zinloos geweld. De kranten stonden er in 1998 bol van. In T.V. programma's die doorgaans rond koffietijd worden uitgezonden werd het afgelopen jaar hevig gediskouseerd over het verschijnsel zinloos geweld.

Een lange reeks zogenoemde deskundigen op het vlak van geweldsgebruik alsmede een nog langere rij huis, tuin en keuken psychologen verdronken elkaar om de samenleving te wijzen op hetgeen door hen onthanskend geworden was als "een grote gevaar voor de maatschappij". De min of meer spontane kafkofonie van de nationale pappaalennelite was indrukwekkend te noemen. Meindert Kropotkin hebbe zijn ziel, had in zijn aardse leven nooit kunnen voorzien dat zijn dood zoveel latent aanwezigheid heeft. Inmiddels heeft ook piano-terrorist Pieter van Vollenhoven zich bij de volksverontwaardiging aangesloten. Uw immer kritische Dusniews reporter laat daarom zijn licht schijnen over hetgeen iedereen over praat maar ook door iedereen weer anders wordt uitgelegd: het verschijnsel zinloos geweld.

Even los gekomen van de onmetelijke filosofische diepgaande analyses welke de schrijver van dit epistel normaliter loslaat op thema's van het kaliber zinloos geweld kwam deze tot de volgende drie uiterst banale vragen die klaarblijkelijk voor velen het afgelopen jaar het stellen niet waard waren.

*Alvoren ondergetekende overgaat tot bezantwoording van de door hem aan zichzelf gestelde vragen,*

*wil deze zich eerst even verontschuldigen voor het terugbrengen van de zinloze discussie over zinvol geweld...eh sorry*

*dat moet natuurlijk de zinvolle discussie over zinloos geweld zijn... - tot wat normaal gesproken het beginpunt van een discussie is, namelijk duidelijk krijgen waar de discussie over zal gaan. Omdat ondergetekende altijd al een recalcitrant*

*figuur is geweest en niet kan nalaten dit in alle facetten van het dagelijks bestaan door te voeren beginnen we bij vraag drie.*

In de hele discussie rond zinloos geweld werd dit vooral gedaan door de schijnbaar toevallige dood van individuen zoals Meindert Tjoelker. De plotseling nationale verontwaardiging over Meinderts dood was vooral gebaseerd op het feit dat niemand een reden kon aanwijzen waarom deze nette lieve ideale schoonzoon met trouwplannen het aardse moest verruilen met het eeuwige. De daders bleken immers in Meindert een willekeurig slachtoffer te hebben gekozen om hun geweldasppiraties bot te vieren. Je zou je trouwens af kunnen vragen in hoeverre de "spontane" volksverontwaardiging zou hebben plaatsgevonden indien Meindert geen ideale schoenzoon maar een eeuwige vrijgezel zou zijn geweest. Ik maak me sterk dat zijn dood dan nooit tot de "spontane" volkswoede had geleid. Dat is ook niet zo gek want de goede burgerij zag in de aanval op Meindert en zijn latere lotgenoten vooral een aanval op zichzelf. Wanneer we kijken naar het gebruikte geweld in het afgelopen jaar kunnen we een aantal voorwaarden herkennen waaraan voldaan moet worden alvorens

geweld volks-officieel gezien wordt als zinvol + zinloos = onzin

a) het slachtoffer komt uit de gegoede burgerij, b) een duidelijk aanwijsbaar motief ontbreekt en c) daders en slachtoffers kenden elkaar niet. Dat wil niet zeggen dat het volk en daarmee bedoeld ik voor het gemak even de totale verzameling mensen woonachtig in Nederland, bepaalt dat de dood van één persoon grote sociale en politieke impact heeft. De media, dol op spektakel als ze is, speelt het verontwaardigingsspel al te graag mee. Ze bombardeert de toch al bangzige bevolking voortdurend met uitvoerige rapportages die de gemiddelde oma definitief tot een angstig leven achter de geraniums veroordeelt. Daarnaast maken politieke krachten dankbaar gebruik van de verontwaardiging die onder het volk leeft, moedigt deze aan en gebruikt het voor haar eigen politieke doeleinden.

De puzzel rond het geweldsvraagstuk gaat pas goed in elkaar te passen wanneer je kijkt naar wat de gangbare definities zijn voor hetgeen zich aan de andere kant van het geweldspectrum afspeelt. Sommige vormen van geweld worden door de meerderheid van de maatschappij, politici en meestal kritiekloos door de massamedia gezien als "zinvol geweld". We hebben het dan bijvoorbeeld over het ge-weld dat door politie gebruikt wordt bij het "boeven vangen" maar ook geweld op grotere schaal zoals het geweld dat door de gesiviliseerde wereld wordt toegepast op een tot *gevaarlijk en fundamentalistisch gebom-bardeerd Irak*. Maar goed de gegeerde burgerij kan zich dan ook niet identificeren met boeven en fundamentalisten.

*Geweld lijkt dus zinvol te worden gevonden wanneer het de belangen beschermt van de gevestigde orde en moraal en zinloos als ze deze bedreigd worden.* Helaas is de gevestigde orde en

zoover dat men in de weggevallen sociale structuren "business opportunities" ziet voor dienstverlende bedrijven. Sociale relaties worden door hen met winstmakende zakelijke relaties vervangen.

Een maatschappelijk systeem dat haar wortels heeft in een doorgeslagen individualisme heeft dan ook weinig meer met een samenleving te maken. Dat zo'n uit het lood geslagen maatschap-pelijk model idioten creëert die *ogen-schijnlijk* zinloos geweld plegen mag ons niet verwonderen. Niet dat zinloos geweld vóór het moderne kapitalisme niet bestond en dat alles vredig was... Dit zeker niet maar geweld

lang bij hebben om de werkelijke oorzaken van dat soort geweld te verbergen en dat zijn diegenen die de samenleving in snel tempo willen veranderen in een totalitaire economische dictatuur. Dat klinkt natuurlijk extreem heftig. Iets ge-nuanceerder heet het dat vooral die-genen die er op uit zijn zoveel mogelijk sociale relaties tussen mensen te ver-vangen door zakelijke relaties en spontaan klaarkomen bij het zien van een stijgende grafiek, schuld zijn aan de ver-killing (in dit kader niet onaardig gekozen) van de maatschappij. Deze verzaaklijking, verkillung of a-socialisering van de samenleving heeft naar wortels in de van boven gestimuleerde eenzijdige individualisering van de maatschappij. Voor deze stelling gaat ondergetekende er van uit dat de mens weliswaar een grote hang naar individuele vrijheid heeft maar toch voor een sociaal wezen is. Een wezen dat grote waarde hecht aan de sociale structuren/ internationale relaties die kenmerkend waren voor samenlevingen door de eeuwen heen. Dames maar vooral heren politici, de volksvertegenwoordigers, zien echter in het uiteenvallen van die tot voor kort diep gewortelde sociale structuren en de daarvoor in plaats gekomen individualisering geen probleem. Integendeel ze stellen datego-centristische individualisering gelijk staat met individuele vrijheid bekeken in haar sociale context. Hun cynisme gaat zelfs zover dat men in de weggevallen sociale structuren "business opportunities" ziet voor dienstverlende bedrijven. Sociale relaties worden door hen met winstmakende zakelijke relaties vervangen.

**De zin van onzin: sociale relaties vervangen door zakelijke relaties.**

maakt. Dit is trouwens nogal hypocriet wan-neer je bedenk dat zijn partij de cennia de motor was achter de frag-mentering van de samenleving. De hele heize rond zinloos geweld heeft, behalve de morele kant, ook een heel andere politieke betekenis. Het wordt door machthebbers handig gebruikt om *hervolk angst in te boezemen. Het is wer-keilig triest te zien hoe mensen elkaar wantrouwen en hoeveel er 's avonds de straat niet meer op durven , bang om slachtoffers vallen in het niet bij het aantal mensen dat aan wordt ge-reden door auto's om maar wat te noe-men. Hoewel met geen enkel rationeel argument te onderbouwen, ervaren mensen het zinloze geweld als uiterst bedreigend voor hun leven. Dit terwijl de kans dat ze voor de deur door een auwtogeschept worden of door het roken aan longhanker sterven vele malen groter is.* Ook hier roert "de politiek" stevig de trom. De minister van justitie doet na ieder zin-loos geval van geweld iets wat ken-merkend is voor veel politici namelijk rea-gen op een media-type. In dit geval is dat dus de hype rond zinloos geweld. Handig gebruik makend van de nationale verontwaardiging komt de minister met de oplossingen voor *het* probleem. He-



De gekte rond zinloos geweld is definitief toegeslagen nu ook lid van het koninklijk huis en in bepaalde kringen vermaard pianist **Pieter van Vollenhoven** zich op het verschijnsel zinloos geweld heeft gestort . Als voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp Nederland pleit hij voor de oprichting op korte termijn van een heus onderzoeksinstuut en "een onafhankelijk onderzoek naar de drijfveren van



heeft altijd een oorzaak en dus voor bepaalde mensen zin. Hetgeen ondergetekende beweert is dat ten eerste geweld zelden zinloos is en dat de toevloeging, *zinloos* slechts een subjectieve beoordeling 'betrifft. Deze beoordeling zegt boven diens iets over het zinloos geweld dat overigens van mensen zin-

laas, maar alles behalve verwonderlijk, lijken de aangedragen oplossingen telkens weer een verdere stap in de verdere opbouw van een Nederlandse politiestaat voor de tevreden arbeidende massa's. Zo zien we steeds meer politie, privé en **zinvol staatsgeweld versus zinloos volksgeweld...**

Hun aantal lijkt onstuitbaar totdat er grofweg nog maar drie soorten mensen op straat te vinden zijn: kopers, verkopers en bewakers. Ook heeft de samenleving te maken met een enorme opmars van elektronische controle. Cameraogen bespieden middels de straten in veel steden. Zolang je je maar conformert aan de geaccepteerde norm heb je niets te vrezen maar o weee als je daarvan afwijkt... Het argument waarmee camera's tot voor kort werden geplaatst is ronduit lachwekkend te noemen. De camera's zouden een betere doorstroming van het verkeer moeten bewerkstelligen. Inmiddels wordt steeds vaker het bewaken van de openbare orde als argument genoemd om camera's te plaatsen. In een sfeer dat het bang gemaakte volk samen met de politie, media in koor roepen om *meer blauw* in de straat lijkt de massale plaatsing van camera's op openbare plaatsen slechts een kwestie van tijd.

Het effect van het bepleite repressief beleid kun je enigszins vergelijken met hetgeen vroeger in het katholieke deel van het land in menig kinderkamer boven het bed hing. Toen ging het om het alleszijdig oog van Jezus aan het kruis die menig mens angst moest inboezemmen en uiteindelijk een trauma bezorgde. De vergelijking lijkt misschien wat overtrokken maar ook de verminderde macht van de kerk en de verdwijnende christelijke waarden hebben het morele gezag geslagen dat de overheid met repressief beleid wil slechten. Concluderend lijkt het er op dat de knappe koppen bij de overheid en van de academische elite niet veel doen om de diepere oorzaken van geweld te vinden. Integendeel ze gebruikt de spontane volksverontwaardiging eerder om verder repressief beleid in te kunnen voeren. De overdreven angst slachtoffer te worden van zulk geweld zaait onderlinge argwaan en verdeeldheid tussen mensen uit dezelfde sociale klasse. Dit zien machthebbers natuurlijk een stuk liever dan dat zij zich druk maken over het economische staatsgeweld dat een steeds grotere groep mensen in de samenleving treft. De *verdeel-en heers*-strategie is door de geschiedenis altijd al een methode geweest van machthebbers hun macht te consolideren of verder uit te bouwen. Vandaag de dag is dat niet anders...

Marco

vervolg van pagina 3

of bereid is voor geld risico's te lopen. Zo is er nu opeens sprake van Japans afval naar Rusland. Dan zijn een aantal zaken van belang. Zo heeft Zweden, dat zich op voor laat staan al 'bijna' een oplossing te hebben vast laten leggen dat er geen buitenlands afval opgeslagen mag worden. Maar door de Europese vrije markt, die vrij verkeer van goederen ('goods') eist, is die weigering zeer waarschijnlijk zonder waarde en kan geen land binnen de EU de import van radioactief afval uit een ander EU land voorkomen. Afval is ook een 'good', want er is economische waarde en activiteit. Op dit moment durft men dat nog niet aan, maar de voorkeur van internationale kernenergie clubs gaat wel degelijk uit naar internationale opslag. Dat zal de komende jaren ontwikkeld een rol gaan spelen.

**Jullie hebben ook de 'Nederlandse' acties rond het transport naar het Duitse Ahaus georganiseerd. Wat zien jullie voor perspectieven voor een Nederlandse verzetsbeweging? Wat in vergelijking met Duitsland?**

In tegenstelling tot Duitsland is er sowieso

een sprake meer van een antikernener-

gie beweging in Nederland. Dat er een

paar honderd mensen naar Ahaus zijn ge-

weest uit Nederland, wil niet zeggen dat

die ook in Nederland axies willen voeren,

laat staan voorbereiden. Het zal daarom

## Glossarium

### De lijst van moeilijke worden en uitspraken van Dusnieuws 10

**Communistische partij** - autoritair politieke partijbedrijf dat vindt dat kapitalisme uitsluitend door haarzelf mag bedreven worden.

**EMU** - staat voor Enige Mannen Unie maar is meer bekend als Economische Monetaire Unie, de Europese overeenkomst die ons onder die fantastische Euro bezorgde

**ECB** - Europees Carnivoren Bank initiatief van toevallig weer een club mannen dat hun dagen vult met al brieftuk etend en champagne drinkend rekensommetjes oplossen. Zelf beweren ze dat moet je 'C' voor Centrale staat maar daar moet je nix van geloven...

**Post-Utopisten** - Vroeger, toen je nog jong, naïef, idealen had en alles beter was, is voorbij. Je noemt jezelf tegenwoordig realistisch en bent vooral bezig met je banksaldo.

**Stabiliteitspact** - afspraak tussen Europese boevenclans om hun winsten te kunnen vergroten over de ruggen van de massa's.

**Semiotiek** - iets waar ook de overige leden van de Dusnieuwsredactie nog nooit van had gehoord. Valt misschien een leuke prijsvraag aan te verbinden?

**Aktionistische praktijk** - interessant aandoende zegswijze om te zeggen dat je het over de praktische kant van het aktievoeren wil gaan hebben.

**Reformistisch** - uiterst slappe houding die in feite iedere revolutionaire strijd saboteert en verraad door ze over te leveren aan reactionaire - en dus anti revolutionaire - krachten.

**Echelon systeem** - Een Amerikaans

wereldwijde afsluistersysteem waaraan James Bond nog een punt aan kan zuigen.

**Industriële gevangenissen** - Schindlers list gezien? Vast en zeker. Alleen komt Otto je niet redden en worden gevangen langer in leven gehouden en word je als je pech hebt ook nog eens met

bijvoeglijk naamwoord opvallend veel van toepassing op multinationale en staatsprojecten.

**Joint-ventures** - gezamenlijke, spannende avonturen tussen bedrijven.

**Persvrijheid** - tegenwoordig niet meer zo gevuld door de boze kapitalisten toch alle massamedia onder controle hebben.

**"Sound Bite"** - de slogan waar de journalist al het hele interview op zat te wachten.

**Democratie** - kun je altijd al afkopen met geld en is in westelijke parlementaire variatie en verworden tot het excus waarmee de uitbuiting en onderdrukking van armen wereldwijd mee gerechtvaardigd wordt.

**Post-fordistische maatschappij** - slaat op de maatschappij zoals ze is sinds de massa van westelijke loonslaven de lopende band voor de PC heeft vervuld en het vlieze werk in de fabrieken laat

doen door mensen in de arm gemaakte landen.

**Semiologische guerrilla** - term die de revolutionaire praktijken in theorie niet bepaald dichter bij "het volk" zal brengen...

**Nihilistische films** - films zonder ideologische perspectieven. Bijv. de films van David Gilliam, waarvan *Twelve Monkeys* wel het bekendste voorbeeld is. Interessant aan zulke films is de allesvernietigende poëzie die niks heel laat van de argumenten van de gevestigde orde.

elektrocutie en gifprikken van het leven beroofd.

**"Three strikes you're out"** - uit Amerikaans honkbalspel overgenomen term alleen wordt je na drie aanrakingen met justitie niet naar de bank maar levenslang naar de gevangenis gestuurd, ga niet langs af (en dat is, geen grap!).

**Jello Biafra** - tegenwoordig anarchistiche country ster die wanneer er geen muziek is vanzelf langzaam gaat praten.

**Megalomaan** - grootheidswaanzin en als

vervolg van pagina 1

kunnen zich vrij bewegen op een doorzichtige, uniforme interne markt, gebruik makend van een waarderende eenheidsmunt. Tel uit je winst! En nu maar lekker concurreren met de dollar en de rest van de wereld. Intussen mag de europees bevolking, zoals de afgelopen jaren het geval was, de prijs voor de euro betalen. En de gevolgen voor het arme deel van de wereldbevolking? Daar hoort de natuurlijk niemand over. We zijn er goed ingestoken met allerlei valuta,



Honger naar macht en alles wat macht vertegenwoordigt, is misschien wel de belangrijkste drijfveer achter de globalisering van de economie. In een eeuw dat demografische grenzen vervagen, mag het misschien onvermijdelijk zijn om beter gezegd de wens, van economische, maatschappelijke en politieke elites. Geobsedeerd door macht, economische groei en maximalisatie van bedrijfsinstincten zijn ze op de globalisering gestapt. Met harten en stoten verandert de planeet in een grote speeltuin voor multinationale ondernemingen, hooggeplaatste politici, wetenschappelijke elites en sleutelfiguren in de media met als hoogtepunt haar jaarlijks clubtreffen in Davos.

Om deze glorieuze nieuwe wereldorde van de grond te krijgen is een complex web van internationale organisaties gecreëerd. Het dynamische leiderschap wordt gedeeld door de belangrijkste financiële en economische instituties zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Allen leggen zij hun or maar al te graag te luister bij de machtige belangenorganisaties van het bedrijfsleven. De belangrijkste organisatie die er in geslaagd is bedrijfs-, politieke en academische elites bij elkaar te brengen is het Wereld Economisch Forum (WEF).

Van 28 januari tot en met 2 februari vindt in Davos (Zwitserland) voor de 28e keer de uittieme bijeenkomst voor kapitalisten plaats. Het draagt de naam Wereld Economisch Forum (WEF). Deze voor de meeste mensen vrijwel onbekende organisatie is opgericht in 1971 en heeft inmiddels 1060 van de grootste multinationals als lid. Lid worden is niet voor ieder bedrijf weggelegd. Alleen "gerespecteerde" en groeiende multinationale ondernemingen die in haar economische regio en bedrijfssector tot de absolute top behoren worden toegelaten tot deze elitaire kapitalistclub. Als bedrijf moet je jaarlijks tenminste 2 miljard gulden aan goederen verkopen. Een bank moet hetzelfde bedrag aan kapitaal hebben. Wanneer je niet meer aan de toelatingscriteria voldoet wordt je uit de club gezet.

Het kwadaardige brein achter het WEF is Klaus Schwab. Afgestudeerd econoom, technisch ingenieur en met een Harvard master degree in public administration op zak begon hij zijn WEF one man show. Het WEF zegt onafhankelijk, onpartijdig, niet-politiek en niet gebonden aan nationale belangen te zijn. Letterlijk zegt het WEF dat het haar missie is de toestand van de wereld te verbeteren. Het WEF wil dit doen door geprivelegeerde, informele contacten tot stand te brengen

# vrije jongens aan de macht!

**Hun nieuwe wereldorde is nog slechts te bewaken met een mix van staatsgeweld en een stortvloed aan nieuwe virtuele speeltjes waarmee de mens voor altijd gedegradeerd zal zijn tot loonslaaf en consumerende gevangene.**

tussen de hoogste niveaus van verschillende bedrijven en tussen bedrijven en politiek. Ze organiseert hier voor met grote regelmaat ontmoetingen tussen de top van multinationale ondernemingen, hooggeplaatste politici, wetenschappelijke elites en sleutelfiguren in de media met als hoogtepunt haar jaarlijks clubtreffen in Davos.

Haar invloed probeert ze niet te verbergen. Het WEF heeft volgens haarzelf een sleutelrol gespeeld in het herkennen van nieuwe economische, politieke, sociale en culturele trends en het uitstellen van strategieën en acties voor bedrijven en landen om deze trends te integreren in hun beleid, terwijl de hun potentie te maximaliseren. Het WEF is inmiddels door de Verenigde Naties be-loond met een 1e cate-gorie NGO\* status. Op deze manier hebben onze politieke leiders haar invloed op hun beleid gelegitimeerd en geïnstitutionaliseerd.

Volgens het WEF moeten regeringen en bedrijven, gesteund door de wetenschaps- en medialiteit, aan het eind van deze eeuw gezamenlijk de belangrijkste uitdaging aangaan. Welke uitdaging dit is laat zich raden. Maar maakt U zich geen zorgen want het WEF zegt zich in te zetten voor het algemeen en wereldbelang en aan wie kun je dat nu beter over laten dan aan een club van de grote multinationals?

Het WEF helpt hierbij door het organiseren van talloze besloten bijeenkomsten tussen de "sleutelfiguren". Het hoogtepunt wordt gevormd door het jaarlijks treffen in Davos, in Zwitserland. De deelnemers zijn inmiddels 1060 multinationals vertegenwoordigd door hun hoogste bazonen en 750 gasten

waaronder 250 politieke leiders: vrijheidslievende patriotten zoals Ciller (Turkije), Fujimori (Peru), Arafat, Li Peng (China), Zyuganov (Rusland), Zedillo (Mexico) De jaarlijkse clubdagen: besloten bijeenkomsten tussen de "sleutelfiguren" waarover niet veel bekend is. De belangrijkste politici van de wereld, samen met de top van de belangrijkste financiële en economische organisaties zoals OECD) WTO, IMF en de Wereldbank. Om de schijn op te houden doen de multinationals officieel niet mee maar schuiven ze wel vaak, als adviseur, aan de tafel aan. De onderwerpen zijn o.a. "Liberalisering, globalisering, stabiliteit en sociale cohesie".

\* De WEF mediaclub. De 250 belangrijkste redacteuren en commentatoren

club is wel wat aan de prijzige kant, want voor deelname aan de jaarlijkse clubdagen in Davos betaal je zo'n Fl 14.400 en daar moet je het jaarlijks lidmaatschapsgeld van Fl 24.000 nog bij optellen. De gasten mogen gratis meegenieten van dit werelds spektakel.

In Davos wordt je getrakteerd op toespraken en men streeft er naar ieder jaar een of twee "trendzettende" sprekers te hebben. Controversiële bekendheden zoals in 1997 Zjuganov doen tijdens het Davos-circus hun opwachting. Ook zijn er tijdens de Davosdagen kleinere, regionale bijeenkomsten voor o.a. bedrijfstakken, economische regio's. Zij worden de gouverneursbijeenkomsten genoemd. Verder kennen de clubdagen een uitgebreid cultureel programma met grote internationale artiesten en kunstexposities.

Maar ook uit de pogingen om aan het WEF een cultureel randje te geven blijkt haar elitaire en decadente karakter. Voor de Davos bijeenkomst in 1995 bracht de Poolse president Kwasniewski zijn geliefde jazztrio "Chopin in Jazz" mee maar dit werd hetzelfde jaar ruim overtroffen door El Presidente Carlos Menem uit Argentinië die maar liefst een heel tangorkest meenam in zijn presidentiële vliegtuig. Om de club verder een cultureel randje te geven heeft men de jaarlijkse uitreiking van de "Crystal Awards" in het leven geroepen. Ieder jaar krijgt een aantal kunstenaars en artiesten er één uitgereikt. Ze moeten volgens het WEF "de kracht van kunsthebbers ontdoken" en politiek hebben overbrugt". Maar laten we eens wat van de "serieuzere" WEF projecten bekijken.

\* Jaardijke "informele vergadering van de wereldleiders" (IGWEL). Wereldredigeren spelen tussen de 80 invloedrijkste politici van de wereld, samen met de top van de belangrijkste financiële en economische organisaties zoals OECD) WTO, IMF en de Wereldbank. Om de schijn op te houden doen de multinationals officieel niet mee maar schuiven ze wel vaak, als adviseur, aan de tafel aan. De onderwerpen zijn o.a. "Liberalisering, globalisering, stabiliteit en sociale cohesie".

Dusnieuws nr. 10 • uitgave 1/1999 • pagina 8



Tv-kanaLEN te verkopen als het beste wat deze planeet sinds de geboorte van Jezus is overkomen. Tijdens hun bijeenkomst bespreken ze samen met topmensen van multinationals welke punten bovenaan hun agenda komen te staan.

\* "Global Leaders of Tomorrow" Dit mag wel het meest megalomane project genoemd worden van het WEF. Ieder jaar worden, door de Leden, 100 mensen genomineerd voor de titel "wereldleider van morgen". Het zijn mensen, van binnen en buiten het WEF, uit het bedrijfsleven, de politiek, publieke organisaties, media, kunstwereld of wetenschapswereld. De jaarlijkse bekendmaking van de lijst gelukkigen vindt plaats in het tweemaandelijks WEF-clubblad "Worldlink". De criteria zijn als volgt: Je moet geboren zijn na 1-1-1956, een invloedrijke positie hebben bereikt, "globaal" denken en handelen, gevoel hebben voor de publieke zaak (...) en de principes en doelen van het WEF ondersteunen. De toekomstige wereldleiders worden in speciale werkgroepen tijdens Davos en regionale WEF-bijeenkomsten voorbereid op hun nobele taak.

\* "Trustees 21" Het corporatistische gedachtegoed van Schwab's club wordt vervolgens perfect weergegeven in dit nieuwe project. In deze "denktank" zullen dezelfde elites die ieder jaar in Davos vertegenwoordigd zijn, bijeenkomen om "de staat van de wereld te verbeteren". Voor het eerst zullen dit jaar ook vertegenwoordigers van Niet-Gouvernementele Organisaties direct deelnemen aan een WEF-project. "Het doel van Trustees 21 zal zijn de contouren van een nieuw leiderschap te bepalen die nationale, regionale en wereld identiteiten zal verenigen en welke wel de macht heeft de uitvoering van de noodzakelijke corporatieve krachten moeten worden vereindigd onder de vlag van het WEF Zo'n eendrachtige samenwerkingsroeptherinneringen open. Corporatismus was immers in de jaren '20 al door Mussolini, de ex-socialist die de klassenstrijd afweerde, al geïntroduceerd als een van de belangrijkste pijlers van het Italiaans fascisme. Dit was dus lang voordat Hitler in Duitsland met zijn naziregime aan de macht kwam.

Het alleszijdig oog van Klaus Schwab deed een jaar geleden de volgende uitspraak in het "gezaghebbende" tijdschrift Newsweek.  
"De huidige bestuursstrukturen in de wereld, de Verenigde Naties en andere bestuurlijke organisaties (zoals WTO, IMF



enz.) zijn ontoereikend, daar het hen ontbrekt aan voldoende macht en ze geen mogelijkheden hebben uitvoering van hun besluiten af te dwingen. Oude systemen en oplossingen voldoen een-voudigweg niet meer. We hebben nieuwe ideeën en besluiten nodig die de wereld de 21e eeuw in zullen looden. We hebben mechanismes nodig die kritisch kijken naar wat de wereldgemeenschap doet en niet destructief in hun kritiek zijn. We hebben mensen nodig die kunnen helpen met het vinden van oplossingen, niet door ideologie of confrontatie maar door een wetenschappelijke en lange termijn benadering van wereldproblemen".

(Klaus Schwab in Newsweek jan. 1998)

De crises zijn dus volgens Her Schwab allemaal de schuld van dezelfde organisaties die hij en zijn 1060 multinationale vrienden voortdurend hebben gebruikt om de wereldwijde dictatuur van de vrije markt te realiseren. Immers, onder het bestuurlijk leiderschap van de door hem nu bekritiseerde organisaties hebben zijn favoriete multinationals zich kunnen ontwikkelen tot extreem machteconomische bendes die overal op de planeet mensen het leven zuur maken.

Het lijkt niet overduren te stellen dat de vorming van een enkele wereldeconomie, waarin geen grenzen meer bestaan voor bedrijven, gestuurd wordt door belangengroepen zoals het WEF. Het WEF is echter wel een organisatie die zichzelf tot doel heeft gesteld al deze "vrijhandels" krachten te bundelen en deze samen te brengen met de maatschappelijke elites uit de politiek, ambtenarij, wetenschap en media. Met alle neuzen in dezelfde richting is de globalisering van de economie immers veel sneller te organiseren.

**De nieuwe wereldorde?** **WEF zeker niet de enige in haar soort maar een organisatie die zichzelf tot doel heeft gesteld de "vrijhandelskrachten" te bundelen.**

In de verschillende politieke en economische beleidsorganen. Dankzij de alsmaar verdergaande bedrijfsovernames en joint-ventures zijn waanzinnig grote economische machtsblokken ontstaan die de economie van ieder willekeurig land kunnen maken of breken. Maar liefst 50 van de 100 grootste economieën in de wereld zijn inmiddels multinationale bedrijven en het hun aantal groeit snel. In de "nieuwe wereldorde" is economische groei heilig, met het excus dat iedereen er uiteindelijk van zal profiteren. Dat dit een mythe is wordt steeds meer mensen duidelijk. De onvrede kan ook niet anders dan toenemen, daar overal ter wereld de verschillen tussen arm en rijk toenemen. Het licht aan het einde van de tunnel, dat menig regering haar burgers lange tijd heeft voorzagd, blijkt niet meer dan een flauw kaarslicht te zijn dat bovendien bijna is gedooft.

Inmiddels heeft ook het WEF zich over de groeiende tekenen van verzet uitgelaten. In de openingstoespraak van "Davos 1996" spraken Klaus Schwab en Claude Smadja, respectievelijk president en -voorzitter van het WEF, voor het eerst over de nadelen van globalisering. Hun waarschuwing, integraal

overgenomen in de, in zakelijke kringen gezaghebbende, International Herald Tribune, mag met recht een opvallende ontboezeming genoemd worden. Volgens de twee globalisingskampioenen veroorzaakt globalisering sociale instabiliteit, kost de technologische ontwikkeling veel banen, is het verschil tussen rijk en arm gegroeid en betekenen betere bedrijfsresultaten niet automatisch meer baan- zekerheid. Volgens hen kunnen deze desastreuze gevolgen van globalisering de politieke stabilitéit van de westerse democratieën bedreigen". Men gaat verder met te stellen dat "het globalisering-proces onomkeerbaar is" en dat "de uitdaging is om te demonstreren hoe het nieuwe wereldkapitalisme



goed kan zijn voor iedereen en niet alleen voor de bedrijfsmangers. Op het eerste gezicht zou je dit kunnen opvatten als een helder en opecht moment in het leven van twee schurken, zo'n ontboezeming die iemand kan hebben wanneer die op het sterfbed ligt en na de laatste adem hapt, maar er zit misschien meer achter. Het is immers juist in deze cruciale fase van het kapitalisme in hun belang dat er politieke stabiliteit in hun wereldeconomie heert. Door zelf een kritische noot te plaatsen bij globalisering en op te sommen wat voor steeds meer mensen toch al duidelijk is, stellen ze zichzelf in de gelegenheid "oplossingen" aan te dragen. "Oplossingen" tussen aanhalingsstekens, want wat men vervolgens aandraagt had het WEF allang op het verlanglijstje staan. De aangedragen oplossingen hebben niets maar dan ook niets met de oorzaken van het probleem te maken. De heren moeten wel denken dat we achterlijk zijn door het volgende pakket oplossingen op tafel te leggen.

1) Arbeiders moeten zich nog flexibeler gaan stellen. Dat betekent nog meer uitzuigburo's en nog meer oproctracten.

2) Arbeiders moeten hun leven lang voortduren worden bijgeschoold.

3) De infrastructuur moet worden uitgebred ofwel meer asfalt, minder milieu.

4) Sociaal beleid moet worden gedevalueerd ten einde de nationale concurrentiepositie te verbeteren. Drie maal raden wat dat inhoudt.

Komen dit soort voorstellen je misschien bekend voor? Het zijn de kretsen waar inmiddels vrijwel iedere politicus en/of regering mee naar haar kiezers gaat. Het zijn de oplossingen die door "linksge en rechtse" media, in koor worden aange- dragen. Nog even en we krijgen allemaal een collectief schuldbcomplex omdat we staan en onredelijk zijn door een vaste baan te eisen, te dom en te lui zijn om ons zelf in de avonduren bij te scholen, milieufanaten zijn als we durven te protesteren tegen een snelweg door onze achtertuin

## Rijk, milieubewust en anti-hierarchisch

Volgens haar eigen financieel overzicht gaat er zo'n slordige 50 miljoen gulden om in het WEF. Het WEF haalt haar inkosten uit lidmaatschapsgelden. Maar er gaat ongetwijfeld nog veel meer geld om in het WEF. Den club heeft namelijk ook verschillende zusterorganisaties zoals een faciliteitenbedrijf voor haar "evenementen". Dat het het WEF goed vergaat mag wel blijken uit de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor dat dit jaar wordt opgeleverd. Het hoofdkwartier en clubhuis voor de leden, telkens 27 ontmoetingsplaatsen waaronder vergader- en conferentieruimes (tot 120 personen).

Volgens het WEF weerspiegelt het nieuwe gebouw de cultuur van het forum. Op haar website beschrijft het WEF welke cultuur het gebouw kenmerkt...

"Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu blijkt uit het feit dat het gebouw volledig geïntegreerd is in het landschap. De daken zijn bedekt met gras en kringloopglas, energieverbruik wordt tot een minimum beperkt, de kantoren bevinden zich in een volledig open ruimte, die een unieke teamcultuur creëert zonder enige hiërarchie(...)"

en profiteurs zijn die na jarenlang premie te hebben betaald het lef hebben een uitkering aan te vragen. De door multinationals bepleite planetaire uitbuitingsmachine, ook wel bekend als kapitalistische wereldeconomie, is natuurlijk een van de huidige problemen. Ons fantastische parlementaire systeem biedt machtsbeluste slijmballen overal ter wereld de mogelijkheid zich te verenigen in criminelle organisaties zoals nationale parlementen, WTO, EU, OECD,

Volgens het WEF weerspiegelt het nieuwe gebouw de cultuur van het forum. Op

haar website beschrijft het WEF welke cultuur het gebouw kenmerkt... "Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu blijkt uit het feit dat het gebouw volledig geïntegreerd is in het landschap. De daken zijn bedekt met gras en kringloopglas, energieverbruik wordt tot een minimum beperkt, de kantoren bevinden zich in een volledig open ruimte, die een unieke teamcultuur creëert van WEF website

WEF enz. Het is aan ons de taak hun het werkten onmogelijk te maken, hun systeem te ontmantelen en een maatschappij te creëren waarin vrijheid, respect en actieve solidariteit centraal staan. Hoe deze strijd te organiseren is echter een heel ander verhaal...

\* Niet Gouvernementele Organisatie

Dit artikel is een verkorte versie en bewerking van een origineel artikel door Marco van EuroDusnie geschreven artikel.

## Anti-EU-verkiezingssongfestival

Het Europees verkiezingscircus komt er weer aan. Vrijdag 11 juni vinden de verkiezingen voor het Europees parlement in Nederland plaats. Dit willen we niet zonder enig tegenwoordig voorbij laten gaan. In de maanden naar de verkiezingen toe willen we de europees verkiezingen in een ander daglicht plaatsen. Maandelijks zullen we op de hoogte houden. Om te beginnen met een oproep voor het Anti-EU-Verkiezings-Songfestival.

Om verder te komen dan de EU-rot-op! slogan zal er een songfestival plaatsvinden. Schrijf een nummer tegen het verenigde Europa of de EU-verkiezingen en win een fantastische prijs. In mei zullen reeds ingestuurde nummers worden uitgebracht op een

vervolg van pagina 1

burgerschap, aangepast aan de (post) moderne samenleving, zou er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een zo extreem antideocratisc project als de euro waardoor het onderwijs en het sociale stelsel onderuit gehaald worden en er in de gezondheidszorg definitief een tweedeling zal komen door privatiseringen en het verstrekken van voorrang aan rijker patiënten. Werkelijke burgerschap had een heel ander verenigd Europa tot stand kunnen brengen. Maar waarschijnlijk Heeft Hans Achterhuis er geen behoefte aan om vorm en inhoud te geven aan een daadwerkelijke burgerschap, omdat dit utopisch klinkt: En dat is het inderdaad ook. Maar dat is nu juist

Dinsniews nr. 10 · uitgave 1/1999 · pagina 9



het uitdagende ervan, in ieder geval is het heel wat inspirerender dan het zetten van een tot despotic leidende trend om niet meer te dromen van een wereld ontkeidend van de "fatale leegte". Ik zou nog niet zo bezorgd zijn als dat van Achterhuis niet meer dan slechts een incident te noemen was: maar er is een snelgroeiende ontwikkeling gaande op universiteiten overal ter wereld die maar al te duidelijk weergeeft dat alle disciplines louter en enkel op basis van het "functionalistische denken" zullen gaan opereren. Indien er niet snel een omslag zal komen, gemotiveerd door en met Lars

Hans Achterhuis hield zijn post-utopische vertoog op dinsdag 12 januari 1999 in De Balie.

# Hervorming in Iran onder Khatami is slechts een illusie

De situatie in Iran is niet onveilig, aldus de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie. Dit nieuws volgde op de berichtgevingen over het verdwijnen van enkele Iraanse schrijvers, die vermoord teruggevonden werden.

Hoe kunnen onze ministeries nu concluderen dat Iran veilig is, en dat het land hervormings-processen ondergaat? Zijn de politieke gevangenen in Iran soms al vrijgelaten? Worden er geen executies meer uitgevoerd? Wordt er niet meer gemarteld in gevangenissen? Is het juridische systeem veranderd, is de positie van de vrouw verbeterd, of is het vermoeden van politieke opponennten in een buitenland gestopt? Niets van dat alles; de realiteit leert ons dat de situatie ook na het aan de macht komen van de in de westere media als hervormingsgezind bestempelde president Khatami niet wzenlijk is veranderd.

Echter, Iran is vanwege haar grootte, liggings en haar rijkdom aan olie en andere deeltstoffen erg interessant voor westere landen. Ook zoeken Nederland en andere landen een excus om Iraanse azielzoekers kwijt te kunnen raken. Het veilen noemen van Iran en het ophemmen van Khatami lijken slechts een instrument om economische en politieke relaties met Iran te legaliseren; gezien de feitelijke ontwikkelingen binnen Iran is er echter geen enkele geldige rechtvaardiging te vinden voor deze veiligverklaring. Laten we eens kijken naar het verleden van president Khatami. Tien jaar lang was hij de minister van Cultuur en Islamitische Leiding. In deze periode vermoorde religieus leider Khomeini meer dan honderdduizend politieke gevangenen, en Khatami steunde hem daarin. Het was

ook in deze periode dat Iran in oorlog was met Irak en Khatami stuurde vele jongens van onder de zestienvaar naar het front. Zijn ministerie was verantwoordelijk voor de streng toegepaste censurering. Khatami sprak nooit over

reden om te spreken van een drastische verandering van de Iraanse politieke situatie. Anderhalf jaar geleden werd Khatami verkozen door een naar verandering smachtende bevolking. Het Iraanse volk kwam echter bedrogen uit.

Khatami is slechts een marijnen in handen van de feitelijke machthebbers: de religieuze en dictoriale leider Khamenei en zijn aartsconservatieve consorten. Khatami's ministers zijn verkozen door deze Khamenei. De macht over het parlement, het merendeel van de media, de rechtbanken en het leger is in handen van deze religieuze leider. Hoge functies binnen allerlei belangrijke organisaties worden bekleed door personen die ofwel verkozen ofwel gecontroleerd worden door Khamenei. Tijdens het nu anderhalf jaar durende presidentschap van Khamenei vonden er ongeveer tweehonderd zevenig openbare executies plaats en acht stenigingen. Het zijn slechts de moorden op vier schrijvers en twee politieke personen die zijn doorgedrongen tot de westere media. Onze zogenaamde held Khatami heeft hier tegen nooit actie ondernomen. Noot heeft hij kritiek geleverd op Khamenei die verantwoordelijk is voor deze moorden. Integendeel, keert op keer noemt hij de



religieus leider een tussenpersoon van God aan wie iedereen absolute gehoorzaamheid verschuldigd is. Wat betreft buitenlands beleid heeft Khatami nooit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens willen ondertekenen, heeft hij zich nooit geprobeerd de fatwa op Salman Rushdie op te heffen en of het terrorisme van de Iraanse regering te stoppen. Hij heeft zich uitgesproken voor steniging en executie, alleen zouden die volgens hem in het geheim moeten plaatsvinden.

Al met al ziet het er naar uit dat hoop op hervorming onder Khatami slechts een waanvoorstelling is. Elke westerse mogendheid kan deze held gebruiken als een excus om economische en politieke relaties aan te knopen met Iran, maar het is wellicht beter om in plaats daarvan alle handelsrelaties en financiële ondersteuningen te stoppen en daarmee de oppositiegroeperingen te helpen in hun strijd het huidige regime aan de kant te schuiven. Op de langere termijn werkt het vergroten of herstellen van vrede, vrijheid en welvaart in dit deel van de wereld in het voordeel van alle betrokkenen. Zolang westere landen zich niet uitspreken tegen het Iraanse regime en de eigen economische en politieke belangen bovenaan stellen, delen ze zelf ook in de verantwoordelijkheid voor de moorden en andere schendingen van mensenrechten in Iran.

Kami

## De Euro-taart-media-connection

### Zelfinterview van een Dusnieuws-redacteur over de vervloekte kapitalistische, imperialistische massa-media

Maar dat is toch wat jullie willen: *aan-dacht voor de boodschap, de taart is toch alleen maar een aanleiding, een spectaculaire actie om de media te halen?* Ja... en nee. Als je naar de berichtgeving kijkt komt toch alleen maar een beeld over: gekke lui die 'terroristische' acties voeren en het imago van een minister beschadigen omdat ze vanuit de een of andere reden tegen de invoering van de Euro zijn. Er is immers meer over de invulling van de Euro te vertellen dan alleen maar dat het het 'meest megalomane project' van deze eeuw is. De persverklaring was bewust kort gehouden maar zelfs hier werden alleen maar wat 'Sound-bites' eruit gepikt om een vlot verhaal te kunnen maken – links, moden, hip, okay wel een beetje gek... Geen woord over de achterstaande, redenen behalve dat de Euro een ondemocratisch project is – wat wel klopt maar zo vaag is als de weerbericht. Met 'meer democratie' heeft het Verenigde Europa waar de Euro symbool voor staat nog nooit reclame kunnen maken – burgerrechten worden bedreigd door de met onbekende bevoegdheden opererende rechercheurs van Europol, er is een oncontroleerbare Europees Centrale Bank en een Europees Parlement met nauwelijks enige invloed. Daarnaast heeft de Euro concrete gevallen die in de artikelen

om de informatie zelf te interpreteren; de boodschapper kan dit interpretatieproces niet controleren. Acties die erop gericht zijn de massamedia te halen en onze boodschap onder het 'volk' te brengen zullen – zelfs als het om betrouwbaar en uitputtende informatie gaat – dus daarom geen effect hebben omdat iedereen die boodschap anders zou interpreteren.

Maar wat heeft het dan voor nut om een taart te gooien? Wij moeten bij de ontvangers beginnen. Maar wij zijn geen 'semioogische guenilla' (Umberto Eco) die overal en tegelijkertijd het interpretatieproces van massamedia boodschappen kan beïnvloeden (non-stop en overal televisie kijken...). Dat is ook niet ons doel. Het gaat er niet om iemand te controleren of te beïnvloeden maar wij willen open situaties creëren waar men weer begint te denken en niet alleen maar consumeert, momenten die de normale gang van zaken binnen het communicatieproces, de boodschapper-ontvanger-relatie versturen en een 'andere realiteit' laten zien "in welke zichtbaar en voelbaar wordt waar het morgen nog loont om voor te strijden" (Eco, 1985).

Daarom heeft het wel nut om voor te gaan te gooien, maar niet om interviews te geven...

# Is het persoonlijke politiek?

## Pleidooi voor een anarchistische houding in het televisie-tijdperk

'Het persoonlijke is politiek!' Onder deze noemer drong vanaf de jaren zestig en zeventig het besef door dat je de strijd voor de verwerkelijking van je politieke idealen in je eigen leven en je directe omgeving kon beginnen. Sterker nog: wie in de strijd voor politieke idealen goed en geloofwaardig bezig wou zijn kwam er niet omheen om zijn of haar eigen leven aan een kritische toets te onderwerpen. De kreet richtte de aandacht op de strijd voor rechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen en werd gebruikt als pleidooi voor 'vrije liefde' (of vrijblijvende seks). Persoonlijke relaties en dagelijkse gewoontes werden belangrijke onderwerpen in het politieke debat. De kraakbeweging in de jaren tachtig liet zien dat je manier van (samen-) wonen een politieke keuze is. Bewuste baanloosheid is één van de manieren om de



strijd voor het leven van je idealen niet op de weekends te beperken. In de anarchistische actiescene is het *not done* om door middel van dierenleed of genetische manipulatie vervaardigde produkten binnen te krijgen. Kort: het persoonlijke is politiek! Maar is het dan wel persoonlijk? Wat is 'persoonlijk' en wat 'politiek'? Zelf hanteer ik de naar mijn idee anarchistische definitie dat politiek is wat iedereen aangaat. 'Politiek' als tegenstelling tot 'privé'. Deze invulling van het

de aantrekkelijkste glimlach wint de verkiezingen: Het persoonlijke is politiek! Het volk wordt in slaap gesust door inhoudsloze verhalen in de stijl van 'Privé'; het persoonlijke is spectaculair! Hierbij deed zich nog een andere ontwikkeling voor: het private werd openbaar. In voyeuristische programma's kerken mensen hun persoonlijke emoties naar buiten en leveren ze hun meest stomzinnige dromen voor de kamera uit. Elke grens tussen privé en openbaar kwijnt weg in een ongeremde, sensatiebelust en

inhoudsloos voyeurisme. Moet ik hierover klagen of is dit gewoon wat het volk blijkbaar werkelijk wil: democratie ten top? De kreet dat het persoonlijke politiek is komt ook weer op een andere, wellicht meer oorspronkelijke manier in het Spektakel terug. De *Postbus 57* spotjes doen een beroep op je inzet, je verantwoordelijkheid schef. Ga maar netjes je blikjes inleveren, want een beter milieu begint bij jezelf, de consument. Daar zit wel iets in, maar het is ongeloofwaardig als dit advies van degenen komt die het meest meewerken aan de institutionalisering van natuuruitbuiting en milieuverviling; regeringen, grote bedrijven en de *mainstream* media. Hen die jou enkel als consument benaderen van hun producten. Door je een door hen bepaalde en beperkte keuzemogelijkheid voor te schotelen vertroebelen ze het zicht op (meer fundamentele en structurele) oplossingen van problemen.

Anarchisme betekent letterlijk niet heersen lan-arkhein en slaat voor mij op het streven naar een wereld zonder overheersing, de poging om te leven zonder andere wezens te overheersen en zonder zelf overheerst te worden. Zodra je een ander wezen in je handelen gaat overheersen is dat niet iets wat je "zelf maar uitmaakt". Het gaat dan niet alleen jezelf aan, maar zeker degenen die je overheert en ook allen die zich bekommernen om rechtvaardigheid. Het is op dat moment geen persoonlijke kwestie meer. Het is politiek.



anno 1999 stel ik voor om je voor jezelf en in kleine of grote clubjes mensen af te vragen waar je door je handelen anderen overheerst en waar je zelf overheerst wordt en om daar vervolgens iets aan te doen. Dat is niet iets wat ver van

daarbij wél raken, als je namelijk prukt door de illusies van het Spektakel, de schijn-democratie en je leven als passieve consument. Zonder illusies en vol bewustzijn weiger je om je nog langer door openlijk uitgebreide privé-verhalen af te laten leiden. Zonder illusies en vol bewustzijn boycot je de stemlokalen en de *mainstream* media die het hebben over de machtspelletjes van gepersonificeerde clowns in grijze pakken en die je lastig vallen met de vraag of Prins Klaus al dan niet met Emilie heeft gezond. Zonder illusies en vol bewustzijn stap je naar je buren toe, naar je collega's, naar je vrienden, naar oude en naar jonge mensen om het eens over werkelijk belangrijke zaken te hebben: de politieke keuzes in je dagelijksleven en de fundamenten van onze samenleving. Zonder illusies en vol bewustzijn besluit je om die televisie uit te zetten en leef je *zelf*.

Tatjana

## Keulse Eurotop verplaatst

### een brief uit Griekenland 15/01/99

Beste kameraden van EuroDusnie!

Veel revolutionaire groeten uit Thessaloniki (tweede stad in Griekenland, red.). Vandaag kwam het tot grote demonstraties in veel Griekse steden tegen de onderwijsveranderingen van regering Simitis en onderwijsminister Arsenis. Als eerste iets over de situatie op de scholen: meer dan 600 scholen zijn door jongeren bezet. Hoewel het er minder zijn dan voor de kerstvakantie en er grote druk vanuit de staat wordt uitgeoefend hebben duizenden scholieren weer besloten tot bezettingen om de door hun verfoede plannen voor hervormingen van het onderwijsysteem te voorkomen. Vandaag kwam het dus niet meerder grote militante demonstraties. In Thessaloniki gingen 10.000 jongeren (tussen 14-17 jaar) de straat op. Twee banken werden met molotov cocktails aangevallen maar ook journalisten en cameratuur (die altijd informatie aan de politie verstrekken, red.) moesten het ongeldigen. Ook het gerechtsgebouw werd met molotov cocktails, eieren en stenen aangevallen. De politie kon vanwege het grote aantal demonstranten

## Griekenland in vuur en vlam

Mercedes gingen in vlammen op. Het anarchistische blok in de demonstratie was urenlang verwikkeld in een stenenoorlog met de politie. Het is ongelofelijk hoe radicaal de jonge scholieren zijn. Ook in Patras, Jannena en Kreta kwam het tot harde confrontaties tussen scholieren en politie. Veel kameraden werden er gearresteerd. Ik schrijf jullie weer zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn... groeten van Dimitris



Groeten uit Athene!

