

Dusnieuws is een uitgave van anarchistisch collectief eurodusnie uit leiden. Nummer 20, maart 2000



In het knusse, bruine café De Albatros in Katwijk ontmoet uw verslaggever van Koekoeroe Reedio een lid van het Comité Mars op de Oranjes (COMODO) voor een exclusief interview. COMODO is van plan een "Mars op de Oranjes" te houden op Koninginnedag, op 29 april in Leiden. Hun Manifest inclusief eisenpakket is inmiddels bekend; maar voor de rest blijft COMODO een tamelijk schimmige club. Hopelijk schept dit interview wat meer duidelijkheid.

Wat is COMODO nu precies? Is het niet gewoon een dekmantel voor EuroDusnie?

Dus niet, anders hadden we het wel degelijk een landelijke organisatie, waar mensen uit meer dan tien verschillende steden aan meewerken. We wisten wel dat iedereen meteen aan EuroDusnie zou denken: de Mars gaat nu eenmaal in Leiden plaatsvinden. Vandaar dat we alle betrokkenheid van EuroDusnie bij COMODO wilden ontdekken. Maar goed, ik kan je wel vertellen dat een paar mensen van EuroDusnie ook bij het Comité zitten. Verder vind ik helemaal niet dat we een schimmige organisatie zijn. Onze ideeën zijn bekend, we hebben een website, een e-mailadres, binnenkort houden we een kort infoertje, dus mensen kunnen alles over ons te weten komen. Onze achternamen en sofiteknummers zijn inderdaad niet bekend maar dat is alleen interessant voor de politie.

Nu is iedereen natuurlijk enorm benieuwd naar wat er gaat gebeuren op 29 april. Dus vertel op: wat gaan er gebeuren?

Het wordt een krachtige manifestatie tegen het Koningshuis en tegen alles wat dit Koningshuis op koninginnedag symbool voor staat: het ontzag voor de nationale staat en de kapitalistische orde. Koninginnedag heeft dus een politiek karakter, ook al zijn veel mensen het als een dag om lekker vrij te nemen en wat te drinken etc., waar natuurlijk niets mis mee is. COMODO is juist voor meer vrije dagen. Maar we willen de consensus over Koninginnedag door-

Maar die guillotine van jullie, dat spreekt toch boekdelen?

Dat zie je verkeerd. De guillotine is een internationaal symbool voor de antimonarchistische beweging; de Movement against the Monarchy in Engeland heeft hem bijvoorbeeld ook als mascotte. Die hebben er een op wieltjes. Natuurlijk willen we dat ding niet echt gebruiken, we zijn namelijk principeel tegen de doodstraf. Het is gewoon een sterk en duidelijk symbool.

Waarom is er een speciale voorbereiding voor Koninginnedag?

Maar er is een programma en als je daarbij wilt zijn en deel van wit uitmaken, dan moet deze dag moet gebeten, laat dat duidelijk zijn. Als mensen zelf een leuke stunt bedenken dan juichen we dit natuurlijk toe.

Maar er is een programma en als je daarbij wilt zijn en deel van wit uitmaken, dan moet deze dag moet gebeten, laat dat duidelijk zijn. Als mensen zelf een leuke stunt bedenken dan juichen we dit natuurlijk toe.

Wat is er dan te verwachten?

Veel mensen zullen het nogal zinloos vinden om ten strijde te trekken tegen het Koningshuis. Zijn er nou echt geen belangrijke dingen om je druk om te maken? En wat betekent dat Koningshuis nou helemaal?

Natuurlijk zijn er andere, ook meer dringende zaken, waar op een andere manier politieke strijd om gevoerd wordt. Maar het gaat niet alleen om het Koningshuis zoals ik je net al zei, ook over onze kapitalistische orde die op ko-

nininginnedag gelegitimeerd moet worden onder hysterisch oranjegeblaat. De Koninklijke familie zelf trouwens willen we zeker niet ontzien. Iedereen doet maar of dat van die aardige, goedbedoelende mensen zijn. Als je iets op ze aan te merken hebt, krijg je meteen het halve land over je heen. Kijk maar naar de kritiek die destijds op het Republikeins Genootschap is geleverd, of de reacties op het boek van historica Nanda van der Zee, die wat minder positief over Wilhelmina schrijft. Mensen die zich niet juichend over de Oranjes uitlaten worden bijna beschouwd als landverraders. Nou, dan maar een landverrader!

Lees verder op pagina 3

2 MARS DAY

3 Eurodusnie interview

4, 5, 6 Basistheorieën

7 Eurodusnie Intern

8 Agenda

9 Eurodusnie Intern

10 Agenda

Dusniews wordt uitgegeven door het anarchistisch collectief Eurodusnie.

Het Kantoor aan de Boerhaavelaan 345 is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer 071-5173019.

Weggeefwinkel, Hooglandse Kerkgracht 4, van woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 en donderdag tot 21.00, en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 071-5136955. email:weggeefwinkel@squat.net

Betcafe Las Vegas Koppenhinksteeg 2b en 2c open op woensdag van 18.00 tot 23.00 uur. Zelfde telefoonnummer als de weggeefwinkel.

De voedsel koöperatie en de Politieke informatie winkel zijn sinds kort onder de naam 'Tegengif' iedere woensdag avond van 18:00 tot 20.30 en iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend in de Koppenhinksteeg 2c.

Rедакtie Dusniews
Postbus 2228
2301 CE Leiden
Tel/Fax: 071-5173019
Email: eurodusnie@dsl.nl
Homepage: <http://squat.net/eurodusnie>

Drukkerij Mostert en van Onderen:
Langegracht 61, 2312 NW Leiden
Oplage 1000 stuks
Giro Nummer: 3184679
o.v.v. 'Dusniews' en je naam en adres en aantal.

Abonnementen: Dusniews is een blijft gratis, voor de productie van het blad zijn wij echter afhankelijk van donateurs. Kun je wat poen missen stort dan gul. Wil en kun je meer kranten verspreiden geef dat dan even door aan de redactie.

Dusniews is te vinden in de meestie infowinkels, en alternatieve boekewinkels en uitgaans gelegenheden. Je kunt je ook op de digitale Dusniews abonneren door aan ons een mailtje te sturen, je wordt dan ook regelmatig op de hoogte gehouden van het Eurodusnie programma.

De redactie heeft altijd interesse in artikelen als ze maar niet beginnen met de maer wel als er tenminste drie keer het woord 'wereldrevolutie' in voorkomt. Stukken graag zonder lay-out grappjes gewoon als *.txt of doc-file mailen of uitgeprint opsturen naar bovenvermeld adres. Dusniews is copyrightvrij. Dus neem over wat je wil.

De deadline voor Dusniews 21 is 11 april.

All artikelen in de Dusniews worden geschreven op persoonlijke titel.

MAYDAY

Internationale actie dag tegen kapitalisme



Op navolging van de massale internationale protesten op 18 juni en 30 november in 1999 is dit jaar 1 mei (Mayday) uitgeroepen tot internationale actiedag tegen kapitalisme, onderdrukking en uitbuiting. Op 18 juni en 30 november gingen tienduizenden mensen over de gehele wereld de straat op. Deze dagen hebben zowel lokale als internationale basisnetwerken doen groeien en er is heel wat ervaring opgedaan op het vlak van organisatie en communicatie. 1 Mei 2000 moet een proces ondersteunen waarin basisbewegingen streven naar een maatschappij waarin men elkaar of het milieu niet langer uitbuikt of onderdrukt. Een andere maatschappij die gebaseerd is op solidariteit, samenwerking, basisdemocratie en ecologische duurzaamheid...

1 Mei werd ruim honderd jaar geleden ingesteld door socialisten ter ingedachtenis aan staatsgeweld tegen arbeiders in Chicago, Amerika. In 1886 waren onder andere in deze stad duizenden arbeiders in staaking en de straat op gegaan voor een 8-uurige werkdag. Daar namen ruim 6000 mensen deel aan een bijeenkomst en werd naar onder andere een toespraak van de anarchist August Spies geluisterd. De politie, niet erg blij met deze bijeenkomst, greep in met brutaal geweld. Met als gevolg een dode en vele gewonden. Een Duits anarchistisch dagblad "Die Arbeiter Zeitung" riep op tot een protest bijeenkomst tegen dit gewelddadige optreden. Hieraan gaven de volgende dag

Last Words of August Spies
November 11, 1887
Haymarket Martyr
een paar procenten en wat toespraken van oude grijze ncpn'rs.

Deze eerste mei zal dit veranderen, overall op de wereld wordt er net als op 18 juni en 30 november geprobeerd om vanuit verschillende groepen en strijdend solidair de krachten te bundelen: arbeiders, werklozen, studenten, vakbondsmilitanten, boeren, krakers, vrouwengroepen, etnische minderheden.

"There will come a time when our silence will be more powerful than the voices you are strangling today!"

Het aantal demonstranten is nooit precies vastgesteld. In de periode die daarop volgde werden tientallen anarchisten en socialisten opgepakt en gemarteld. Uit eindelijk werden er 8 mensen veroordeeld waaronder August Spies, zonder enig bewijs, maar vanwege hun ideeën. Vier mensen kregen de doodstraf en drie mensen werden tot levenslang veroordeeld.

Nu, 114 jaar later, is in Nederland algemeen een voor salon-socialisten bonden die woorden so

vredesactivisten, milieuactivisten, etc. De bundeling van deze verschillende invalshoeken gebeurt vanuit het inzicht dat deze deelstrijden niet los van elkaar gevuld kunnen worden. De acties hebben tot doel om wereldwijd gelijktijdig de sociale ruimtes en orde (zoals die door het huidige politieke en economische systeem bepaald wordt) terug te eisen en deze met onze acties rechtstreeks om te vormen naar ons ideaalbeeld. De straat terugreisen voor de mens en niet overlaten aan het blik, de isolatie in een buurt doorbreken, gratis voedsel uitdelen, milieu vernietigende projecten still leggen.... laat je acties tot de verbeelding spreken. We hebben immers een wereld te winnen. De internationale actielijst groeit iedere dag. In New York, Londen, Kenia, Sydney, Toronto, India, Zwitserland, Nederland wordt al wat georganiseerd en de lijst met landen en steden blijft iedere dag groeien.

De dag zelf wordt voorbereid op een niet hiërarchische manier, als een gedecentraliseerd en informeel netwerk van basisgroepen die zich organiseren in niet-autoritaire, basisdemocratische structuren en strijdformen die los staan van de sociale, politieke en economische instellingen van het kapitalisme, en die ernaar streven om de maatschappij rechtstreeks met hun acties te beïnvloeden. Elke groep die zich in deze doelstellingen terug vindt wordt dus opgeroepen om zijn of haar creativiteit los te laten op 1 mei.

Jelle

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door de TAO website, en het Belgische Anarchistische tijdschrift de Nar.

R E D A C T I O N

R E D A C T I O N

R E D A C T I O N

R E D A C T I O N

Wat?! Dranken die politiek correcteelingen die Shit! Nee, natuurlijk niet het is enkel biologisch sap wat vloeit in het kantoor, deze fles werd vanaf de straat door 2 (!) ruiten heen het kantoor in gesmeten. Niet dat we er veel last van hebben maar eens in de zoveel tijd is ons gebouwen dankbaar doeltwit van deze jongens en meiden. Dit zet voor mij de 'revolutionaire' scholierendemonstratie van vorig jaar in een ander daglicht, maar bevestigt wel mijn oordeel dat 'de jeugd' best wel wat wil, en dan niet alleen bungy jumpen en mountain biken.....

Beatrix

Maar met COMODO gaat alles veranderen?

vervolg voorpagina

COMODO heeft niet zo'n hoge pet op van de Oranje's. Die Beatrix, dat is gewoon een reactionaire controlesreakt. Het is echt een fabeltje dat ze geen politieke invloed zou hebben. Ze bemoeit zich met alles: kabinetsonderzoeken, het jachtrecht van het Koninklijk Huis, ambassadeursposten, ze schijnt voortdurend haar mening op te dringen aan ministers en kamervleiden...
Vorig jaar nog werd bekend dat ze in gesprekken met kamervleiden allerlei rechts gewauwel had verspreid, over de onveiligheid in Nederland waardoor haar zoonjes voortaan in Londen moeten gaan slappen, ze had gepleit voor de snelle invoering van peperspray, de bouw van meer gevangeniscellen etc. De Nederlandse pers schijnt ze ook al waardeloos te vinden, hoewel niemand ooit wat slechts over haar durft op te schrijven. Ook internationaal timmerd ze behoorlijk aan de weg, bijvoorbeeld door bijna elk jaar mee te praten op

Jazeker wel! Absoluut. Nou ja, we geven toe dat de doelstelling om dit jaar al de volledige ontbinding van het Koningshuis bereikt te hebben nogal ambitieus is. Maar het Oranjegevoel is volgens ons toch niet zo sterk geworteld als veel mensen denken. Tweehonderd jaar geleden, toen de Fransen het hier voor het zeggen hadden, was iedereen de Oranje's binnen een jaar vergoten. De Oranje's hebben toen gewoon stom geluk gehad dat ze als koningshuis mochten terugkeren. Hetzelfde gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is algemeen bekend dat de Oranje's voor de oorlog behoorlijk pro-Duits waren. Bernhard was jarenlang lid van de SS, tijdens zijn huwelijksreis met Julianawerd het Horst Wessellied gezongen en wapperden de swastikavlaggen. Toen de Duitsers binenvielen zijn

ze met hun staart tussen de benen, en natuurlijk aan juwelen, naar Engeland gevlogen. Vanuit het veilige Engeland zijn ze toen erg tegen de Duitsers geworden. Maar in Nederland wilde bijna niemand meer wat metze te maken hebben. Als de loop van de geschiedenis iets anders was geweest, waren we daarna oorlog zonder Koningshuis verder gegaan. Maar je moet toegeven dat de Oranje's tijdens de oorlog de mythe van vaderlandsliedende anti-Duitsers goed gecultiveerd hebben, vooral via Radio Oranje. Na de oorlog werd Bernhard ineens gebombarderd tot groot verzetsheld, wat natuurlijk enorm overdreven is. Wat ik probeer te zeggen is, de Oranje's zijn helemaal niet zo onlosmakelijk verbonden met Nederland als iedereen wel denkt. Als het Koningshuis wordt afgeschaft zal dit misschien eerst wat geklaag opleveren, maar na een paar jaar is iedereen die lui vergeten en verdwijnen ze definitief in de geschiedenisboeken, wat natuurlijk al lang had moeten gebeuren.

Wat kunnen we nog verwachten van COMODO in de komende weken?
Waar is dat nou voor nodig?
Ook van de rest van het Koningshuis wordt je niet echt opgewekt. Het is een grote kliek van wereldvreemde rechtse lui en corpsballen. Fraude, corruptie, contacten met dictators, deals met het bedrijfsleven, decadente jachtpartijen, het is een al doffe ellende met die Oranje's. En daar is Nederland elk jaar 100 miljoen aan kwijt. We zitten met een totaal archaïsch instituut opgeschept, een overbodig reliekwie, een verzameling overgesubsidieerde rijkspaters, maar niemand durft ze aan te pakken want dat kost stemmen. Vroeger durfde de PSP zich nog wel eens

Activisten bereiden verstoring Koninginnedag in Leiden voor

uit de Telegraf

Bilderberg-bijeenkomsten, de elitaire NAVO-denktank die door haar vader is opgericht. Wat nog het ergst is aan die Beatrix is dat ze zo bezorgd is over het materialisme in de samenleving; dat ze dan gaat pleiten voor meer soberheid terwijl ze zelf zowat derijkste vrouw op aarde is met een vermogen van 11 miljard. Ik krijg pijn in m'n buik als ik haar of Alexander bezorgd in een arm Afrikaans land zie rondlopen, terwijl je weet dat de bewoners van zo'n land met z'n allen nooit zoveel geld bij elkaar zullen zien als Beatrix op haar bankrekening heeft. Wist je trouwens dat Beatrix onder elke wet in Nederland haar handtekening moet zetten? Anders is zo'n wet niet geldig.

Waar is dat nou voor nodig?
Ook van de rest van het Koningshuis wordt je niet echt opgewekt. Het is een grote kliek van wereldvreemde rechtse lui en corpsballen. Fraude, corruptie, contacten met dictators, deals met het bedrijfsleven, decadente jachtpartijen, het is een al doffe ellende met die Oranje's. En daar is Nederland elk jaar 100 miljoen aan kwijt. We zitten met een totaal archaïsch instituut opgeschept, een overbodig reliekwie, een verzameling overgesubsidieerde rijkspaters, maar niemand durft ze aan te pakken want dat kost stemmen. Vroeger durfde de PSP zich nog wel eens

Fraude, corruptie, contacten met dictators, deals met het bedrijfsleven, decadente jachtpartijen

kritisch uit te laten over het Koningshuis, tegenwoordig schijt iedereen in z'n broek voor de Oranje's. Ook die slappelingen van Groenlinks.

Niet zo ontzettend veel, we richten ons vooral op D-Day, oftewel 29A: de Ko-

ringinnedag in Leiden. Maar ook in de loop eraar toe kunnen mensen al wat over ons te weten komen. Op 1 april hebben we de officiële onthulling van

ringinnedag in Leiden. Maar ook in de loop eraar toe kunnen mensen al wat over ons te weten komen. Op 1 april hebben we de officiële onthulling van

Dit interview werd afgenomen door snelle Bob van Koekoeko Reedio, vrije revolutionaire radiozender in Leiden.

Bea en de nationalistische eenheidsworst

Beadusnie?

Het was op een mooie winterdag dat ten burelen van EuroDusnie plots de telefoon roodgloeiend stond. Persmusketten, schijnbaar verlegen om een relletje, wisten te melden dat Beatrix op Koninginnedag naar Leiden en Katwijk komt. Wat was EuroDusnie van plan daartegen te doen? Op dit soort momenten beseft je weer even waar het bij de dames en heren van de media om gaat, namelijk spektakel en primeurtjes. We moeten de eerste journalist nog begroeten die bij EuroDusnie komt voor

begrijpen dat onze eerste reactie er één was van 'Rot op, organiseer je eigen actie, wat interesseert die koningin ons nu. We zijn EuroDusnie en geen Beadusnie!' Toch duurde het niet lang voordat enkele verlichte geesten bedachten dat Beatrix meer was dan die vrouw met die enorme verzameling hoeden en trutige jurken. Ze is immers hoofd van die ene koninklijke familie die als een soort reliekwie uit feodale tijden formeel nog steeds de scepter in het polderlandschap zwait. Daarnaast is Koninginnendag een walgelijke vertoning die ons er weer eens even haarfijn op wijst hoever de mensheid de weg kwijt is. Wat betreft de Oranjes, je kunt hen enigszins vergelijken met die Japanse soldaat die eind jaren zestig op een onbewoond eilandje werd ontdekt en

heer en meester. Ze maakten uit wat er wel en niet mocht, hoe recht en onrecht er uit zag. Zo gaf men zichzelf het recht belastingen te innen van de bevolking die aan hun wil onderworpen was. De orde waarvan de koninklijke familie symbol van was werd bewaakt met leiders die, als de situatie daar toe noopte, stevig inhakte op de eigen bevolking, of die van een vijandige buurland.

Het koninkrijk bijvoorbeeld, was echter meer dan alleen een politieke en militaire onderneming. Vanuit de buitenhavens van het rijk werd handel gedreven met overzeese gebieden. Jawel, ook eeuwen geleden zorgde 'handelsverslaving' al voor verrukking enerzijds en onderdrukking en ellende anderzijds. Deze handel met overzeese gebieden had feitelijk meer weg van

door de nieuwe generatie elitairen als nog in de armen gesloten als ondergewaardeerde sociale voorvechters. Dit gebeurde bijvoorbeeld in mijn eigen stad, Leiden, met antifascist Marinus van der Lubbe. 'Everybody loves you when you're dead' heet dat dan.

Anno 2000 is het krachtenveld waarin het Koningshuis opeert fundamenteel veranderd. Europa is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de oude feodale tijden, een verzameling parlementaire democratieën. Voor zover er nog koningen, koninginnen en andere adelijken op de troon zitten, lijken zij in praktijk toch niet veel meer dan wandelende museumstukken die refereren aan een oud en grijs verleden. Het zijn vandaag de dag de parlementen en de in partijen

Geconfronteerd met de kleurencombinatie rood, wit, blauw, Oranje, paars wordt het me spontaan zwart voor de ogen.



georganiseerde volksvertegenwoordigers die in praktijk politiek beleid bepalen. De overgebleven koninklijken hebben politiek gezien over het algemeen nog maar weinig te zeggen. Gezien de alsnog toenemende macht van internationale instituten en het internationale bedrijfsleven lijkt het duidelijk dat er voor het Koningshuis 'oude stijl' geen toekomst is. Daaruit moet echter niet de (verkeerde) conclusie getrokken worden dat de tijd het Koningshuis zal achterhalen. Weliswaar zijn onder druk van de veranderende machtsverhoudingen in de wereld, de plaats en het voorkomen van het Koningshuis verandert, maar dat betekent niet dat haar huidige functie niet even belangrijk is voor de instandhouding van de bestaande maatschappelijke orde.

Latent we maar eens wat nader kijken naar haar positie binnen het staatsbestel en de positie die het Koningshuis vandaag inneemt in de samenleving.

De staat van Koningshuis in het polderlandschap

De koningin is in ons land nog steeds officieel het staatshoofd, maar heeft dus niet meer de absolute, totalitaire controle die ze vroeger had. Vandaag de dag stippelt niet zij politiek beleid uit, maar de gekozen volksvertegenwoordigers. Sinds het algemeen kiesrecht werd ingevoerd en er een maatschappelijk sys-

ordinarie plunderingen en 'zakelijke transacties'. Velen menen dat de basis voor de hedendaagse rijkdom van de westere wereld uitvoerse zijn van eeuwen van koloniale rooftochten die uit naam van koning, God en vaderland plaats vonden.

De Oranjes namen zeker tot begin deze eeuw een centrale plaats in ons staatsbestel in. Voordat in 1815 de eerste Oranje Koning gekroond werd vervulden zij al belangrijke bestuurlijke functies zoals de post van stadhouder. In deze machtspositie kwam pas echt verandering toen het kiesrecht (gefaceerd) werd ingevoerd (daarover straks meer).

In het oudere staatsbestel werd de bestuurlijke top nog echter grotendeels bemest door de zakelijke omgeving van de Oranjes zelf. Ook de kerk, en wel die waartoe de Oranje-familie behoorde, had nog grote invloed in de dictoriale, monarchale toestanden waarvan het volk was onderworpen. Vanaf de kansel werd niet zelden trouw aan god, de Oranjes en vaderland gepredikt en dat alleen al voorkwam lange tijd een hoop rumoer. Diegenen die ondanks de hechte samenwerking tussen de Oranjes, God en de rest van het bedrijfsleven toch nog hun mond open durfden te doen, verdwenen niet zelden in de koninklijke kerken of werden verbannten naar afgelegen oorden. Veel van hen werden later - en nu dwaal ik intenderdaad even af - enige tijd na hun dood

De Oranjes, God en de rest van het bedrijfsleven

Vroeger toen alles anders leek, maar eigenlijk in grote lijnen hetzelfde was, bestond Europa lange tijd uit een lappendeken van allerlei koninkrijken en aristocratieën. Vaak heerste er rivaliteit tussen de Europese adel maar even vaak deden men het ook net zo makkelijk met elkaar. Staatkundig gezien was de situatie vrij overzichtelijk. Je had een adellijke, veelal koninklijke familie die zichzelf een bepaald grondgebied had toegekend. Op dat grondgebied waren zij

je zult waarschijnlijk

team ontstaan, waarin wegevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, althans op papier, van elkaar gescheiden zijn, heeft het volk overduidelijk meer te zeggen gekregen.

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat er desondanks deze ingrijpende verandering in het staatsbestuur (Oranje-) bitter weinig is veranderd aan de feitelijke verdeling van macht, welvaart en welzijn. Deze is immers nog steeds uitermate ongelijk verdeeld. Sterker nog, de parlementaristen hebben deze onrechtaardige machtsverhoudingen en statuustructuren die liggen immiddels geaccepteerd als een legitime basis om de samenleving op te organiseren. Zo zijn de hiërarchische machtsstructuren, het staatsmonopolie op geweld, het eigendomsrecht en veel ander dubieuze fundamenten, waarop de staat der Nederlanden is gebouwd, eenvoudigweg geen onderwerp (meer) van discussie voor de dames en heren politici. Daarmee lijkt vooraansnog het bewijs geleverd dat ook de parlemen-

tionaal handeldrijven. De internationale handel mag dan wel niet meer door de staat of het Koningshuis worden gedomeineerd, toch zijn de Oranjes actieve deelnemers aan de moderne multinationale rooftochten gebleven. Hun vermogen werd door het elitaire Amerikaanse Forbes Magazine onlangs nog geschat op zo'n 11 miliard gulden. Veranderde tijd of niet, de Oranjes hebben met hun Koningshuis nog een stevige vinger in de kapitalistische pap.

De belangrijkste functie die het vandaag de dag binnen het moderne kapitalistische staatsbestel heeft is echter niet de politieke of economische, maar die van symbol van nationale eenheid.

De kleur van het wil-gemoed

Van gematigd rechts (verzameld onder de noemer Groen Links, hetgeen ietwat verwarring kan geven) tot uiterst rechts is men over het algemeen tevreden met de monarchie. Goed er zijn rechtsen (de linkse splinter SP laten we hier maar even buiten beschouwing) die liever een president hebben maar echt een punt

van nationalistische verlangens. Hoewel het verschijnsel 'nationalisme' politiek nog uitermate gevoelig ligt, heeft nu eentje iedere staat een dosis nationalisme nodig om zichzelf als culturele en politieke eenheid te kunnen verkopen aan het volk. Men zal er echter voor waken het nationalisme te noemen. De angst om het bestje bij het naampje te noemen ligt vooral bij de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog waar het nationalisme op een verschrikkelijke wijze ontspoorde. Maar er zijn ook genoeg recente voorbeelden te noemen die 'nationalisme' terecht in een dubieuus nationalisme veroorzaakte ellende blijft de staat er volop mee dwingen al heeft ze het ouderwets en enige etnisch georiënteerd nationalisme aan de multiculturele realiteit aangepast. Dit houdt in dat het Nederlandse volk in het moderne geaccepteerde nationalistische concept niet enkel en alleen bestaat uit blanke 'klompen dragende' lage landers maar dat er ook plaats is voor anderen die zich onderdang willen maken aan

oude buitenlandse handelsmissies verlieten niet zelden volgens het hier omschreven scenario. In naam van het Vaderland werd het land door de koloniale legers verkracht en de bevolkingsgroei op primitieve en gewelddadige wijze teruggedrongen, waarna in naam van de Koning de handelswaren werden geroofd. De resterende 'onderontwikkelde inboorlingen' waren vervolgens voor de ontembare bekeringsdrang van God's agenten, die steeds op de schepen meevorderden.

Bekend wereldburger en anarchist Noam Chomsky stelde zichzelf op een dag de vraag waarom hij stand te juichen voor het footbalteam van zijn campus. Hij kende immers persoonlijk geen enkele speler.



er van maken doen ze niet. Het gaat immers in hun ogen hartstikke goed met BV Nederland en het zou onlogisch zijn om het winnende team van samentelling te veranderen!?

Wat mensen trouwens problemen hebben met de monarchie wanneren men ook al geen punt maakt van bijvoorbeeld de eigendomsverhoudingen of het geweldsmonopolie waarvan de staat zich bedient? Wanneer men eenmaal de hiërarchische, kapitalistische machtsverhoudingen heeft aanvaard als normaal, wordt de vraag of dit regime onder vlag van de republiek of monarchie geïmplementeerd wordt futiel. Of Bea, Kok of God op die troon zit doet immers niets af aan het autoritaire karakter van de staatsstructuren.

En dat verklaart dus grotendeels waarom het kapitalisme verslaafde elitaire deel der natie vrij onverschillig staat tegenover de vraag of de uitbuitende bezigheden onder een republiek of onder een monarchie plaats moeten vinden. Zoever er al discussie over plaats vindt betreft het decadente borrelpraat voor de verveelde kapitalistische elites. Waar het immers om te doen is dat de bestaande orde stand houdt, met of zonder de kroon.

Zoals al eerder in dit artikel is gesteld, moeten de Oranjes vandaag de dag vooral de schijn van gezamenlijke - nationale - lotbestemming op na houden. Deze komt neer op het aanwakkeren

de nationale kapitalistische orde. Toch blijft het in essentie nationalisme en heeft het tot doel het bestaan van de staten en de door haar beschermde maatschappelijke orde te rechtvaardigen. In het moderne nationalisme draait het om de perceptie dat 'het Nederlandse volk' (1) als één groep object is van de Nederlandse staat waarvan Bea, de moeder des vaderlands, aan het roer staat. Met de Oranjes aan het hoofd van de Nederlandse familie wordt gesuggereerd dat ons samenzijn onder de staat der Nederlanden, berust op een volkomen natuurlijke, legitime en historisch gefundeerde maatschappelijke ontwikkeling. In de Nederlandse natie staan de Oranjes immers al eeuwen in het centrum van de macht.

Wie kent niet die heldhaftige verhalen over de gevechten die de Oranjes voerden met de Spaanse overheersers. Achter de symboliek van 'Oranje' schuilt echter ook een heel ander verhaal waardoor de mens zich zou moeten afvragen of deze zich wel met het Oranje wij gevoel wil inlaten. Wanneer we naar de geschiedenis van het 'wij'-gevoel kijken had dit vroeger een nogal expliciet bloederige betekenis. Zo bevoeren 'wij Hollanders' vanuit de buitenhavens van het rijk de oceanen, in naam van Koning, God en/of Vaderland. De schepen waren op zoek naar maagdelijk eiland en hun tropische handelswaar. De

seum is gebouwd om deze mythe in stand te houden. De reden is wederom om een natuurlijke en historisch gefundeerde Nederlandse nationale eenheid en daarvan gekoppelde lotbestemming te veronderstellen die voor zover deze er is, aan elkaar hangt van uitbuiting en oorlogen met de Oranjes maar al te vaak als belangrijke verantwoordelijke spelers.

Vandaag controleert en manipuleert de staat vrijwel alle sectoren van het maatschappelijk leven. Haar invloed op, en macht over, de individuele mens heeft nog nooit eerder vertoonde proporties aangenomen. Stond de nationale staat een eeuw of wat geleden nog als een abstract concept buiten, of beter gezegd 'boven' de eigenlijke samenleving, nu staat ze er midden in en heeft ze haar controllerende tentakels tot in de verste uithoeken genesteld. Deze gewonnen invloed kon niet anders dan ten koste gaan van de invloed van de buitenstaatlike organisatievermogens en structuren die de samenleving rijk was. Om even kort te gaan: Wanneer vroeger je burenrouw ziek werd zouden haar familie en/of de buren zich over haar ontfermen, nu huur je een Alphahulph of bel je de wijkverpleging.

Met de groei van de Nationale lees verder op pagina 6

staat groeit enerzijds de noodzaak om haar totalitaire rol te rechtvaardigen, terwijl anderzijds ook de noodzaak groeit een nieuwe lijm te ontwikkelen die de nationale eenheid in stand kan houden. Wanneer het gaat om de verkoopbaarheid van het produkt 'nationale staat', heeft het de grote handicap dat het vooral vereenzelvigd wordt met regelgeving, ambtelijke bureaucratie en de corrupterende politiek. Tijdens de hoogtijdagen van de verzorgingstaat kon men zich voor rechtaarding van haar totalitaire positie in de samenleving beroepen op de sociale verworvenheden die de verzorgingsstaat had gebracht, maar dat is vandaag de dag met de voortdurende afkalving van haar verzorgende functie een aflopende zaak geworden. Ze werpt zich daarom meer en meer op als bescherm van de openbare orde en bewaker van de nationale grenzen, maar alleen als politieagent te boek staan is ietwat

worden bekkenen. Of het nu om bevrijdingsdag of Koninginnedag gaat, ze staan in dienst van een gefabriceerde en uittermate nationalistische Oranje eenheidsideaal. Net als bijvoorbeeld postzegels, paspoorten, het nationale voetbalteam, de vlag en het volkslied zijn de Oranjies (2) belangrijke symbolen van nationale eenheid. Je vindt deze nationale symbolen en nationale feestdagen trouwens in ieder land terug het geen maar weer onderschrift hoe belangrijk ze zijn voor de staatsvorming. Hoe succesvol de Oranjegekte wel niet is wordt duidelijk wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de in 1980 tot nationale feestdag uitgeroepen (3) Koninginnedag. De collectieve gektie tijdens Koninginnedag neemt alsnog grotere vormen aan. Dit terwijl met z'n allen uit jedaag gaan omdat de moeder van de Koningin jarig is (iemand die je helemaal niet kent en waarvan bovendien bekent is dat ze produkt is van een geslacht van machtswellustelingen en ordinair dieven) is op z'n zachts gezegd 'verre van logisch' en moeilijk anders uit te leggen

tweede bron van ellende. Ellende die ook vandaag nog tot ver over de landsgrenzen voortduurt.

Het Nederlandse volk bestaat echt, maar dan wel alleen als een produkt van - al dan niet Oranje - machthebbers en hun slafse staatsbureaucraten. Zij dienden met de term 'Nederlandse volk' die mensen aan die 'hun territorium' bevolken en waarover ze controle (willen) hebben. Hoe graag ze het ons ook zouden willen doen geloven, hun Nederlandse volk bestaat niet uit mensen met dezelfde, rechten, mogelijkheden en belangen. Er is een structurele ongelijkheid, die weliswaar door de loop der eeuwen aan de buitenkant er anders uit is komen te zien, maar waarvan het karakter fundamenteel niet veel verschilt met bijvoorbeeld feodale uitbuitingsstructuren. Het Nederlandse volk is een produkt van hiërarchische en nationalistische staatsstructuren en het vieren van nationale eenheid komt daarom neer op het vieren, van de door de nationale staat gelegitimeerde

mee. En zo voelt iedereen zich op Koninginnedag even één met elkaar, en is, wat bedoeld was als dag van nationale eenheid, dan ook een levende waarschuwing geworden van waartoe de mensheid in staat is, wanneer het stopt met kritisch nadenken en het 'wij gevoel' gaat overheersen.

Op Bevrijdingsdag spelen zich complexere maar niet minder absurd tafereel af. Het is in eerste instantie al lewat onlogisch groot te vieren dat Nederland in 1945 bevrijd is van de Naziz's, terwijl voor het gemaak de koloniale moordpartijen een paar jaar later in Indonesië, door de zelfde 'party organiser' nog steeds worden verdedigd als legitime politieke acties (op misschien de zogenoemde 'excessen' na). De vraag die we ons zouden moeten stellen is dan ook waar we precies in 1945 van bevrijd zijn, en in hoeverre de keerrug van die bevrijding misschien voor een verdere consolidatie heeft gezorgd van de vooroorlogse kapitalistische

Met Bea aan het roer van de grote polderfamilie zal de nieuwe gouden eeuw nog wel een tijdtje aanhouden



eenzijdig. Naast het zichzelf aanprijsen als politieagent maakt men daarom regelmatig gebruik van neonationalistisch retoriek. Een historisch beproefd en tot de verbeelding sprekende instituut als het Oranje Koningshuis speelt in deze retoriek een belangrijke rol. Gezien het gezwaai met vlaggen en gedweep met Oranje attributen gaat het er bij de bevolking in als zoete koek. Met de tot mythische proporties opgehemelde Oranjes in de etalage is het bestaan van een staat der Nederlanden voor veert de meeste mensen een logische zaak geworden. Sla er maar eens een krant of willekeurig roddelblad op na. Het is de Oranjies hier en de Oranjies daar. Als Bea een druppel zweeft onder haar neus heeft hangen wordt eraal snel een fotoreportage aan gewijfd. Iedereen houdt van Bea en Bea houdt van iedereen, zo luidt de nauwelijks verholen boodschap.

Koninginnedag en andere nationalistische vieringen

In deze sprookjesachtige context moeten ook de nationale feestdagen

dan 'collectieve gekte'. Op school zijn kinderen al weken van te voren Oranje attributen en Nederlandse vlaggetjes aan het maken. Op Koninginnedag zelf wagen talloze ondernamen op de talloze vrijmarkten zich even aan het ondernemertje spelen. Er worden zelfs speciale kindervrijmarkten georganiseerd, want je kunt er immers niet vroeg genoeg bij zijn. De kinderen, de nieuwe generatie consumenten, vinden het handeldrijven in ieder geval prachtig. De niet handeldrijvende Oranje volksmassa's slaan het nationale eenheidsspektakel, hossend, kopend, zuipend en vretend gade. Iedereen doet het op Koninginnedag even met elkaar. Het triestste geval doet zich zelfs voor dat tegenwoordig ook anarchisten en andere vrijheidlievende anti-monarchisten hun bijdrage leveren aan de Oranje feestvreugde door op straat en in hun eigen - al dan niet gekraakte - 'vrijplaats' het feest te vieren. Hoewel men ongetwijfeld niet pro-Oranje is, doet men niet aan om dit duidelijk te maken aan buitenstaanders, maakt men zo willens en wetens deel uit van een nationaal eenheidsspektakel en heeft daar klaarblijkelijk geen moeite.

machtsongelijkheid. Een ongelijkheid die tot ver over nationale grenzen heen nog steeds oorzaak is van onderdrukking en uitbuiting. Laten we daarom vanaf dit jaar op Koninginnedag dus eens wat anders vieren en wel het verzet tegen de heilige, hiërarchische drie-eenheden Koningshuis, staat en kapitaal. Laten we ons op 29 april sterk maken voor een wereld van ons allemaal.

Moge de dijken van het poldermodel het op Koninginnedag begeven.

Marco

Noten

- (1) Dat dit volk niet uit louter autochtone Nederlanders bestaat doet er voor de definitie niet zoveel toe.
- (2) De Oranjes vindt je dan ook terug in de paspoorten, op de postzegels en in de kleur van de nationale voetbalT-shirts.
- (3) Koninginnedag werd pas tot nationale feestdag uitgeroepen toen Beatrix de scepter van Juliana overnam. De dag werd echter voor 1980 gevierd als de verjaardag van Koningin Juliana.

Het Basisdemocratisch Netwerk (BN) is een associatie van linkse groepen en individuen die zich kunnen vinden in de volgende doelstellingen:

Volledige democratisering van de samenleving op alle gebieden en daaromtrent; een confronterende houding tegen de macht van kennis, een gelijke verdeling van kennis, op een macht wereldschaal

Gelijke rechten voor alle mensen overal ter wereld. Bestrijding van racisme, sexisme, kapitalisme en alle andere vormen van uitbuiting en onderdrukking

Het voeren van directe actie voor het bereiken van de bovenstaande doelstellingen en het algemeen bewustzijn en supra-nationale instituties die een bedreiging vormen voor een waardig bestaan voor mens, dier en leefomgeving.

Inmiddels draait het Basisdemocratisch netwerk (1) al weer twee jaar. Afgelopen september besloten de mensen die na de Inter Continental Caravan (2) wilden blijven samenwerken om in het Basisdemocratisch Netwerk op te gaan (in het vervolg aangeduid met BN). Hiermee kreeg het BN een vaste groep mensen erbij die een tijd intensief hadden samengewerkt. Samenwerking aan één campagne of aktie zou niet meer centraal staan. Het BN moet ten alle tijde interessant blijven voor idereen en niet slechts voor degene geïnteresseerd in bijvoorbeeld één campagne. Uitwisseling zou voortaan op de eerste plaats staan. De bijeenkomsten van het bn vinden iedere keer in een andere stad of dorp plaats waarbij in elk geval de plaatselijke strijd aan bod komt. En wat speelt er verder binnen het BN... We hebben contact met het European Activist Network. Dit netwerk is voortgekomen uit het samenwerkingsverband van de verschillende groepen uit Europa die zich bezig hielden met de voorbereiding van de Inter Continental Caravan. In de afgelopen Dusnieuws schreef Carla over het actie/ discussieweekend van het European Activist Network wat op 15, 16, 17 april plaats zal vinden in Praag. Een belangrijk onderwerp tijdens deze bijeenkomst is de aankomende IMF/ Wereldbank-top eind september 2000 in Praag.(3)

Op de komende reguliere BN bijeenkomst in Amsterdam zullen we onderstaand te bezig zijn. Daarna wordt in kleinere groepen verder gediscussieerd over de verschillende manieren van aanpak. Op 2 april wordt de spanning tussen theorie en praktijk van het idealisme en de maatschappijkritiek binnen actieve groepen zelf aan de orde gesteld.

Het Basisdemocratisch Netwerk (BN) is een associatie van linkse groepen en individuen die zich kunnen vinden in de volgende doelstellingen:

Het opbouwen van ecologisch en economisch duurzame alternatieven, gevestigd op basisdemocratische en decentrale structuren

Basisdemocratisch Netwerk

Het voeren van directe actie voor het bereiken van de bovenstaande doelstellingen en het algemeen bewustzijn en supra-nationale instituties die een bedreiging vormen voor een waardig bestaan voor mens, dier en leefomgeving.

Basisdemocratisch Netwerk

Het voeren van directe actie voor het bereiken van de bovenstaande doelstellingen en het algemeen bewustzijn en supra-nationale instituties die een bedreiging vormen voor een waardig bestaan voor mens, dier en leefomgeving.

over schijnbaar losstaande, maar in wezen sterk met elkaar samenhangende onderwerpen en items op het gebied van (politieke) economie en het milieu, racisme en seksisme, oorlog en vrede en alle andere mogelijke progressieve strijdpunten. Zie voor meer informatie: <http://www.antenna.nl/bn>

(2) De Inter Continental Caravan was een uitwisselings- en protestkaraavaan waaraan mensen van verschillende sociale bewegingen wereldwijd deelnamen. In mei/juni 1999 deed deze karaavaan met ruim 500 mensen verschillende landen in Europa aan.

(3) Voor meer informatie:

infocent@wnet.bos.nl

Verder willen we een paar keer per jaar een discussieweekend organiseren om meer tijd te nemen voor inhoudelijke discussies. Elk keer in een andere stad of dorp. De eerste keer vond binnenkort plaats in Leiden tegelijkertijd met het driejarig bestaan van EuroDusnie. Meer info hierover onder aan deze pagina.

Margriet

(1) Het BN wil voor progressieve groepen een ondersteunende rol vervullen, daar waar het gaat om coördinatie en communicatie, om informatievoorziening, alsmede om publicitaire en faciltaire ondersteuning. Daarnaast hoopt het BN een actieve rol te kunnen spelen bij het initiëren en stimuleren van vele noodzakelijk te voeren discussies



Discussie op zaterdag 1 en zondag 2 april

man-vrouw verhouding te doorbreken? Wat doe je om allochtone medelanders in 'de strijd' te betrekken ? Hoe zorg je er voor dat eventuele lichaamlijke beperkingen (ziekte/handicap) van je kameraden voor hen geen probleem vormen om te participeren.

2.) Op welke manier kunnen verschillende sociale groepen deelnemen binnen de "linksradicale" beweging, terwijl die groepen hun eigen maatschappijvisie trouw kunnen blijven? En waar ligt de grens? Hoe gaan we om met principes, idealen en toegankelijkheid ? ... en met uitsluitende, onwrikbare dogma's ?

Acties en campagnes genoeg, maar hoe komen ze eigenlijk tot stand en waarom vinden ze plaats? Het Autonomum Centrum, Groen Front! en EuroDusnie vertellen 's middags op 1 april over hun analyse van de maatschappij, hun hoop op en strijd voor een betere wereld en waarom ze juist die campagnes voeren

waarmee ze bezig zijn. Daarna wordt in kleinere groepen verder gediscussieerd over de verschillende manieren van aanpak. Op 2 april wordt de spanning tussen theorie en praktijk van het idealisme en de maatschappijkritiek binnen actieve groepen zelf aan de orde gesteld.

1.) Wat doe je om de traditionele

Er wordt van te voren een kleine reader gemaakt met onder meer informatie over de campagnes, discussiepunten van zondag, verslag van de bijeenkomst in Austerlitz. Als je deze niet van te voren via de post ontvangt kun je deze opvragen bij EuroDusnie of tijdens het weekend krijgen tegen kopieerkosten. Voorbereiding: Jos, Margriet en Florence, (EuroDusnie) en Jeroen (InfoCentrum Wageningen) en Jaap (Delft).

Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid.

art. 112. Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
 art.113--1. Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de koning, van de vermoedelike troonopvolger van de koning, van diens echtgenoot, of de regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.
 art. 113--1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot, de vermoedelike opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoongesteld of aangezlagen te worden in voorraad heeft, wordt indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van de derde categorie.

-- 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke wetenschap of een gelijke geschrift met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van de derde categorie.

-- 3. Indien de schuldige één van de misdrijven omschreven in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroeger veroordeling van de schuldige wegens één van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontset.

Koninklijke Bullens

1
2
3
4
5
6
7
8

Deze koninklijke bestuurders wachten op meer tijd dan een koninklijke bestuurder. Voor € 5,- kunnen stuivers worden uitgedaan & batons van koningsgezag. Twaalf stuivers voor een grote gouden kroon en twee stuivers voor een kleine gouden kroon. Verwacht in een koninklijke bestuurder. Particulier verkrijgbaar. De kosten gaan naar de koninklijke bestuurders.

Koninklijke Mars op de granaatjes

1
2
3
4
5
6
7
8

Deze koninklijke bestuurders wachten op meer tijd dan een koninklijke bestuurder. Voor € 5,- kunnen stuivers worden uitgedaan & batons van koningsgezag. Twaalf stuivers voor een grote gouden kroon en twee stuivers voor een kleine gouden kroon. Verwacht in een koninklijke bestuurder. Particulier verkrijgbaar. De kosten gaan naar de koninklijke bestuurders.

Mars op de Granaatjes T-shirts

Achterkant

Voorzijde

Unieke T-shirts VOOR het hele gezin!

In de maten XL, L en M verkrijbaar in de kleuren oranje, rood en groen. De t-shirts kosten 17 gulden 50 per stuk. Op de voorzijde staat het COMODO logo (met qualiteitsmerk), op de achterkant staan de vertrekken die betrekking hebben op 'Majestætschimmis'. Je kunt de trots dragen van dit te gekke t-shirt worden door het bedrag in een envelop op te sturen naar COMODO afdeling Utrecht, postbus 85069, 3500 AB in Utrecht. Je moet de kleur van het gewenste t-shirt, je adres en eventueel telefoonnummer. Het t-shirt krijgt dan binnen 10 dagen bij jou in de bus.

Actie op til in Leiden tegen de koningin

GreenLinkser Halsema wil af van monarchie

Van onze verlageraar
DEN HAAG
GroenLinks moet de discussie over de beklomst van de immarckbare weet aanvragen in de Tweede Kamer! Femke Halsema.

EuroDusnie intern

De maandelijks beschreven EuroDusnie perikelen.

over anarchistische alternatieven die er in Rusland zijn geweest en zijn. Verder draait het dagcafé op zaterdagmiddag sinds een paar weken en kun je op zaterdagmiddagen tegenwoordig de exposities te bezichtigen zijn over de

wereldwijde strijd tegen monarchieën. En in het weekend van 31 maart, 1 en 2 april, vieren we groot feest, want dan bestaat EuroDusnie 3 jaar en iedereen is natuurlijk uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. Het wordt een spetterend feest en er komen interessante discussies. Meer hierover kun je elders in Dusnieuws lezen. Het allerlaatste nieuws is dat Zwartes Sterren op vrijdag 28 april, de dag voor koninginnedag, een benefietconcert organiseert voor COMODO. Wie precies komen is nog niet geheel duidelijk maar in ieder geval speelt de Antifare uit Antwerpen. Een laatste bericht voor de internets onder ons: ons nieuwe adres: <http://squat.net/eurodusnie>



Ons gebouw aan de Boerhaaveelaan

3 JAAAR

EURODUNNIE

Vrijdag 31 maart

18-20 uur eetcafé

HARRY

orgelmuziek zoals
je nog nooit hebt
gehoord

21 uur

gek experimen-
teel en bijzon-
der

COOLHAVEN

daarna...

DE VITRIOLAS

smartlapenzang op
accordeon begeleid

en...

AHLAAM

A r a b i s c h e
zwingzennatie o.l.v Ali
Achkouder



Zaterdag 1 april

18 - 20 uur eetcafé

THE ASTMA BOYS

maffe playbackers om
jeuk van te krijgen

20:45 URBAN BLIGHT

a n a r c h o
syndicalist solo
punk

en daarna...

DECLINED

punks not dead in
Amersfoort

ATOMIC FOOT

spacerock met
Budrotgenen

YOURSELF

Duits/ Griekse meezing-

punk

Zondag 2 april

18-20 uur Eetcafé

FREEE

YOURSELF

Duits/ Griekse meezing-

punk

DE HARDHEID

Amsterdamse ska

en

MONSTER

FROM OUTER SKA

10 kop-
pi g e
Gronin-
ger ska
ensemble
met onder andere leden
van Jammahtammah

Inkom: iedere avond Fl. 7,50. Je kunt ook op vrijdag voor Fl. 15,- een pasje-partout kopen welke je toegang geeft tot alle drie de avonden. Het programma vindt plaats aan de Boerhaavelaan 345 in Leiden. Het info/discussiedeel vindt overdag plaats aan de Koppenhinksteeg 2c in Leiden. Geen honden meenemen! Er zijn slaappaaltjes maar neem wel een slaapzak en matje mee, je kunt ook je tent opzetten in de tuin.

Eurodunnie

Ajenda

T/m wo 27 apr

13:00-14:00

Wake tegen de wapenindustrie en de wapenexport. Voor de Beurs van Berlage, Amsterdam. (iedere woensdag, zelfde tijd,zelfde plek). Org: Amsterdamse Vredeswacht. Info: 020-6452399 (Reline Woldinga).

Ma 27 mrt - vr 5 mei

Foto-expositie 'Criminele Demonstranten', over demonstranten die tijdens de Eurotop 1997 in Amsterdam zijn gearresteerd op grond van artikel 140. Riederaan 200, Rotterdam. Org: Museum Hillesluis. Info: 010-4198698 deezr@antenna.nl http://members.xoom.com/hillesluis

Do 30 mrt

betoging "Handen af van het Weeshuis! STOP FLASH GORDON, nu!" Demonstratie tegen city-vorming. 19.30 uur Hessenberg, 20 t/m Grote Markt te Nijmegen

za 1 apr

Traditionele dag van grappen en grollen

Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen, Utrecht. Org: Ver. Basisinkomen. Info: 020-6769631.

19:00-20:00

Vake bij de Willem II-vreemdelingengevangen. Tilburg. Org: De Vuurdop. Info: 013-5421982.

za 1 - ma 10 apr

Internat, bijeenkomst en spoedcursus over wereldconomie 'Trick of the Trade', speciaal bedoeld voor activisten' Krakov, Polen. 75 euro's (=ong. 75 piek). Org: A SEED Europe, lsm. Green Federation. Info: 020-6682236. Email: aseedesur@antenna.nl. http://www.antenna.nl/aseed

za 1 - za 8 apr

Internationale aktieweek tegen gentech: 'Resistance is Fertile'. Met acties in Frankrijk, België, Spanje, UK, Moordhandel. Vreedzame acties in de regio. Terrein van 'De ketel', Amst.-Deklen. Org: Werkgroep Paasmars van RESISTANCE IS FERTILE. com. Info: 020-6682236. Email: sstak@wanadoo.nl

za 8 apr

Landelijke Demonstration in Den Haag tegen de uitlevering van de baskische vakbonds activist Esteban Murillo, politieke gevangene in Haarlem sinds 9 januari 1999. Voor meer informatie: Solidariteitscomité Esteban Murillo, Postbus 2884, 3500 GW Utrecht. E-mail: sstak@wanadoo.nl nina@aseed.antenna.nl

Ma 3 - za 8 apr

Hongerstaking door 30 baskische jongeren in Den Haag ter ondersteuning van Esteban Murillo, politieke gevangene in Haarlem sinds 9 januari 1999. Voor meer informatie: Solidariteitscomité Esteban Murillo, Postbus 2884, 3500 GW Utrecht. E-mail: sstak@wanadoo.nl

za 8 - za 22 apr

Busreis naar Brusovaca (Kroatie) + meewerken in project voor terugkerende vluchtingen f650,- inkl. Busreis vanuit Nederland naar de aspernvallei en 9 mei project deze door naar Ivois voor protest bijeenkomst, op 12, 13 en 14 mei, tegen stuwdam die daar aangelegd wordt. De bus vertrekt 15 mei weer naar Nederland. Kosten f210,- en 12,50 per dag voor biologisch/veganistisch eten. Voor meer info en reserveringen tel 06-23372346(Aukje). Of mailen naar flip@casema.net.

zo 9 apr

Zondag-Zonder-Auto in ruim 150 steden in Italië. Info: Land. Overdeg Autowijze Zondag: 020-5507300 (Rene Daniëls).

Ma 10 - vr 14 apr

Konferentie Towards Car-Free Cities. Deelnemers uit heel Europa. Timisoara/Roemenie. Org: CarBusters. Werkgroep Paasmars 2000. Info: 020-6650273. Info: Matus Makytas: sa@changenet.sk Email: carbusters@wanadoo.fr. Http://www.zpok.hu/joo/ltfc2_1.htm

Di 11 - do 13 apr

Acties tijdens ITEC Wapenbeurs in 'Vredesstad' Den Haag. Info: Haags Vredes Platform: 070-3658533 (Gerard van Alkemade).

za 15, zo 16, ma 17 apr

Aktiediscussieweekend in Praag van het European Activist Network (Meer hierover lees je elders in de Dusiennieuws.)

vr 28 apr - ma 1 mei

Vrienden van het Comité 'Mars op de Oranjes' tegen politieke verdwijningen in Turkije. Lijnbaan, tokoopgoot, Rotterdam (elke 3e za v/d maand, zelfde tijd en plek). Org: ICAD. Info: 030-2313014.

wo 19 apr

Solidariteitsactie met 'Zaterdagmoeders' tegen politieke verdwijningen in Turkije. Lijnbaan, tokoopgoot, Rotterdam (elke 3e za v/d maand, zelfde tijd en plek). Org: ICAD. Info: 030-2313014.

vr 21 - wo 26 apr

Pausvredesactiekamp met als thema: Wapenhandel is 18.00 Maandelijks fietsprotest tegen auto-overlast in de stad Den Bosch. Verzamelen om 17.30 voor NS-station (elke 3e vrijdag van de maand) Na afloop veget/vegan. eten. Org: Spookrijder. Info: 073-6142998.

za 22 apr

Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. Wereldwijde aktiedag. Info: http://www.earthday.net/worldwide

ma 24 apr

Begravenis van Ken Saro Wiwa. Eindelijk wordt de in 1995 geexecuteerde Nigeriaanse milieu-aktivist begraven. Ogoni, Nigeria.

za 28 apr

Landelijke Demonstration in Den Haag tegen de uitlevering van de baskische vakbonds activist Esteban Murillo aan Spanje. Verzamelen op stationsplein van actiekamp). Start P+R terrein NS station Hengelo. Den Haag C.S. 14.00 uur. Voor meer informatie: Solidariteitscomité Esteban Murillo, Postbus 2884, 3500 GW Utrecht. E-mail: sstak@wanadoo.nl

za 8 apr

Busreis naar Brusovaca (Kroatie) + meewerken in project voor terugkerende vluchtingen f650,- inkl. Busreis vanuit Nederland naar de aspernvallei en 9 mei project deze door naar Ivois voor protest bijeenkomst, op 12, 13 en 14 mei, tegen stuwdam die daar aangelegd wordt. De bus vertrekt 15 mei weer naar Nederland. Kosten f210,- en 12,50 per dag voor biologisch/veganistisch eten. Voor meer info en reserveringen tel 06-23372346(Aukje). Of mailen naar flip@casema.net.

vr 5 mei

Actie reis naar Pyreneën. Busreis vanuit Nederland naar Aspernvallei voor deelname aan aktie week tegen wegen bouw, 9 mei terug. Kosten f175,- en 12,50 per dag voor biologisch/veganistisch eten. Voor meer info en reserveringen Tel. 06-23372346(Aukje). Of mailen naar flip@casema.net.

1 mei

Dag van de arbeid' Internationale Aktiedag. Meer info: http://go.to/mayday2000/ (Lees meer hierover elders in de Dusiennieuws.) Ook in Nederland actie hierover later in de maand april meer.

Film 'black cat/white cat' van Emir Kusturica. 1:27 min., servo-kroatisch gesproken, nederlands ondertitled. Graça en Zaka twee oude vrienden hebben elkaar al jaren niet gezien. Dan denkt de zoon van Zaka, Matko, een goede financiële deal te hebben gesloten. Wat volgt is een openvoering van verwarring, liefde, chaos, criminaliteit en bedrog, dit alles ondersteund door zeer vrolijke deuntjes. In etcafé "Las Vegas", Koppenhinksteeg 2c, Leiden. Toegang gratis.

comitee "Mars op de Oranjes" (comodo) benefit tour. Utrecht in de kortsuiting Met om 20.30 info van comodo over 29A. En om 21.30 optreden van de Duitse bandjes, Amodinas Leichenhausen(snelle hardcore) en Hybris(hardcore).

do 27 apr

Comitee "Mars op de Oranjes" (comodo) benefit tour. Den Haag, Blauwe Aanslag Buitenveld 216. Met om 20.30 info van comodo over 29A. En om 21.30 optreden van de Duitse bandjes, Amodinas Leichenhausen(snelle hardcore) en Hybris(hardcore).

vr 28 apr

Uitgebreid programma met cultuur, info, actie, discussie etc. London/GB. Er is een speciale mailinglijst voor genieresseerden. Org: MayDay 2000. Http://www.freespeech.org/mayday2k

vrij 28 apr

29A voorbereidingsdag. In EuroDusi te Utrecht. Bea Komt naar Leiden en het Comité Mars op de Oranjes ofwel COMODO bereidt zich voor onder het motto "Ceen Koningshuis, staat of kapitaal, maar een wereld van ons allemaal" 't avonds is er vanaf 21.00 uur nog een opwarm feestje net onder andere de Antifare uit België, en enkele verfassings bands.

za 29 apr

Wake om aandacht te vragen voor politieke verdwijningen in Turkije. Solidariteit met Zaterdagmoeders Istanbul. Plein voor Catharina kerk, Eindhoven. (elle laatste za v/d maand). Org: ICAD, met steun van groot aantal Eindhovense org.'s. Info: 040-2517607 de Antifare uit België, en enkele verfassings bands.

zo 30 apr

Actie reis naar Pyreneën. Vanuit Nederland Bus naar Aspernvallei voor deelname aan aktie week tegen wegen bouw, 9 mei terug. Kosten f175,- en 12,50 per dag voor biologisch/veganistisch eten. Voor meer info en reserveringen Tel. 06-23372346(Aukje). Of mailen naar flip@casema.net.

1 mei

Dag van de arbeid' Internationale Aktiedag. Meer info: http://go.to/mayday2000/ (Lees meer hierover elders in de Dusiennieuws.) Ook in Nederland actie hierover later in de maand april meer.