

augustus 1998



Dusnieuws is het 5-wekelijkse blad van actie-informatiecentrum EuroDusnie en is deze keer speciaal gemaakt voor de El Cid week, de studenten introductieweek. Verderop in Dusnieuws kun je lezen hoe je Dusnieuws voortaan bij jou thuis kunt ontvangen

Leideners verzet!

Is Leiden een stad voor ballen? Dat dachten we dus van niet!

Wat is dit nu weer voor krant?

Deze krant is gemaakt door mensen die politiek actief zijn in EuroDusnie en/of Koekoeroe Reedio. Het doel van deze krant is om vooral de nieuwe studenten, die het komende jaar in Leiden komen studeren te informeren over het bestaan van deze op anarchistische geïnspireerde Leidse initiatieven. We vinden het belangrijk zelf onze ideeën aan mensen uit te leggen. Ten eerste omdat **anarchisme** in het onderwijs nu niet bepaald een vele besproken politieke stroming is en ook omdat onze toegang tot reguliere media erg beperkt is. Daarnaast zijn we vaak ontvreden over hoe men over anti-autoritaire ideeën bericht. We hopen dat deze krant op enkele vaak aan ons gestelde vragen over het hoe en waarom van ons bestaan antwoord geeft. Wanneer je na het lezen van deze krant zin hebt om mee te helpen met één of meerdere van de projecten kun je hiervoor de medewerkers van EuroDusnie aanspreken zodat we na de zomer, met een uitgebreide groep met de bestaande activiteiten kunnen doorgaan en nieuwe kunnen opzetten.



EuroDusnie

EuroDusnie is gehuisvest in een sinds april 1997 gekraakte school aan de Boerhaavelaan in Leiden. Het gebouw werd in de aanloop naar de Amsterdamse Eurotop bezet om er een drie daagse tegen-conferentie te organiseren. Daarna werd het pand omgedoopt tot EuroDusnie en draagt het de titel anti-autoritair info-/actiecentrum. We wilden dat het gebouw ten dienste zou worden gesteld aan de wereldwijde strijd tegen **de vrije markt**. De titel "anti-autoritair" wil zeggen dat we vinden dat het verschijnsel *macht* en hoe mensen er mee omgaan de oorzaak is van de meeste ellende op onze planeet. Vandaar dat we streven naar een samenleving zonder leiders, bazen e.d.. Diegenen die denken dat we in een -parlementaire -democratie leven kunnen we ook niet anders dan teleurstellen. Met de massamedia, in handen van een paar fundamentalistische **vrije-marktaanbidders** en een onderwijsysteem dat in het vrije-marktdenken de nieuwe zaligmakende godsdienst heeft herkend bestaat geen democratie. Parlementaire democratie is, hoewel jou en mij natuurlijk altijd anders is, voor uitbuiting van mensen en de uitputting van het milieu een democratisch tintje te geven. Anarchisten wijzen dit alles af en streven naar een samenleving waarin mensen elkaar niet voortdurend proberen te overheersen, zichzelf niet beschouwen als elkaars concubine. Een samenleving waarin mensen met elkaar samenleven en -werken, met respect voor elkaar onderrating verschillen. Dat mag misschien heel **utopisch** en onrealistisch klinken maar dat kan ons eigenlijk niet zoveel scheuren... We denken dat het rechtvaardig is om te streven naar een wereld zonder leiders en bazen, één met gelijke rechten en kansen voor iedereen en dat is voor ons het enige wat telt. Geheel uitopisch is het nu trouwens ook weer niet want onder het motto *directe actie voor directe democratie* brengen we met kleinschalige projecten zoals EuroDusnie, Koekoeroe Reedio onze ideeën in praktijk. We streven dus niet naar politieke macht, sterker nog we willen het zoveel mogelijk uit ons leven verbannen want de geschiedenis leert ons dat *macht meer kapot maakt dan je lief is*. Verder op in deze krant kun je lezen wat voor projecten er zoal zijn...

Reedio

Voeding is de grootste berg van consumpties die je dagelijks in huis haalt. Eten moet je - laten we zeggen - elke dag. Als je nu zelfstandiger gaat wonen krijg je wat aanschaf en toevertrouwing van je eten betreft meer keuzemogelijkheden. Sterker nog: je kunt er niet ontheen om te kiezen. Want niet kiezen en anderen voor je laten bepalen wat je in je lichaam krijgt is ook een keuze. De volgende 'test' kan je helpen om tot een zelfstandige keuze te komen. Maak je keuze, denk zelf...

Ik koop mijn eten bij ...

- A) de Aldi omdat...
- a) het goedkoopste precies goed genoeg is voor mij en mijn naasten.
- b) de gezellige sfeer in deze supermarkt mij zeer aansprekt
- c) mijn ouders ook altijd naar de Aldi zijn gegaan.

B) de Via omdat...

programma EuroDusnie El-Cid week 17-21 augustus 1998

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

tijdens de El Cid week iedere dag vanaf 17 uur inloopcafe met eten/drinken en hapjes	20:00 Groepenpresentatie In Eurodusnie aktieve groepen en de vrije radiozender stellen zich voor... * Fietsdemo groep * Eurodusnie politieke groep * Koekoeroe Reedio * Eetcafe groep * Voko aansluitend video over 1 jaar EuroDusnie	20:00 TOTAALAVOND mer aktievideo's, theaterkampvuur, band en '70ties discowwing ook 21.30 open avond bij Koekoeroe Reedio dus nem je verhalen en muziekjes mee ...	20:00 Info-avond over economische globalisering en wereldwijd verzet hier tegen. Video's met toelichting...	10:00 El Cid markt 18:00 Eetcafe McDusnie 20:30 film: Feed! goede satire op Amerikaans verkiezingcircus
20:30 film: The Big One Michael Moore-Kritische journalist reist door USA met camera langs verzetsharden...				

Hoi,

- a) ik erbij hoor als ik in deze jupenzaak word gezien.
- b) de beveiligingsambtenaar aan de deur en de regelmatig plaatsvindende arrestaties en intimidaties mij zeer aanspreken.
- c) de aangeboden **plastik-diepvrieshapjes** precies goed genoeg zijn voor mij en mijn naasten.
- d) mijn carrière me alleen zondagnacht de tijd laat om boodschappen te doen.
- c) ik op grond van geestelijke leegte niet zelf kan koken: dat hebben vroeger mijn bedienden gedaan en zullen ze later weer doen.

C) de Voko omdat...

- a) ik hier gezond en lekker voedsel voor een eerlijke prijs kan krijgen.
- b) ik graag kleine coöperaties steun die voor een wereld zonder overheersing strijden.
- c) supermarkten absurd lelijke plaatsen zijn, stinkend naar leugens en commercie, die ik graag boycot.
- d) graan-producten als de belangrijkste **karma-overdragers** worden beschouwd.

D) bij de Brandnetel omdat...

- a) dit de gezelligste (natuurvoedings-) winkel van Leiden is waar altijd leuke muziek wordt gedraaid en het lekker ruikt.
- b) ik Jos hier tegenkom die er vandaag weer bijzonder leuk uitziet.
- c) met de winkel een aardig politiek-maatschappelijk doel wordt nagestreefd en de stellingname t.o.v. de buitenwereld duidelijk van muren en kasten afstraalt.
- d) ik er het brood van gisteren goedkoper kan krijgen en ook verder voor de goede zaak van alles weg gegeven wordt.

Als ik buiten huis wil eten doe ik dat bij...

A) McDonalds omdat...

- a) de meest opvallende promotie van junkfood, misleiding van kinderen, marteling van niet-menselijke dieren en vernieling van het milieu me worst kunnen zijn als ik maar mijn vertrouwde hamburger krijg en daarbij een gratis zonnebril.
- b) Ronald McDonalds goed is voor kinderen (toch?).
- c) ik nog nooit van de langste civiele strafzaak in Engeland heb gehoord en ik de Mc Spotlight pagina's op het internet nog niet heb bekeken.www.mcsplight.org

B) mijn studentenvereniging omdat...

- a) ik erbij hoor als ik hier word gezien.
 - b) ik buiten mijn beperkt studenten-wereldje geen kennissen wil opdoen.
 - c) ik EuroDusnie te radikaal vindt.
- c) EuroDusnie omdat...
 - a) dit de gezelligste criminale familie van Nederland is.
 - b) ik hierheerlijk, verrassend en gevareerd eten krijg zonder de bijsmak van dierenleed en milieuvernieling.
 - c) ik voor drie of vijf piek niet eens zelf zou kunnen koken en zeker niet zo'n feestelijke maaltijd en ik de blijegrijns van de koks er nog gratis bij krijg.
 - d) ik het opgezette studentenfeestje hier kan ontsnappen om met boeiende mensen te overleggen, waar het in de wereld werkelijk om gaat en om hier ook iets aan te doen als ik dat leuk vind.

Tot zo ver de test. Meerdere antwoorden zijn toegestaan.

STAY CLEAN!



Suzanne

Net als jullie studeer ik in Leiden. Binnen EuroDusnie ben ik voornamelijk actief in het veganistische en biologische eetcafe. Ik leerde EuroDusnie ook kennen via het eetcafe, ik ging er een aantal keer eten en ben toen zelf steeds vaker mee gaan doen. Dit medeoend houdt o.a. in: recepten bedenken, inkopen doen, koken, afwassen, dit samen met een groepje andere mensen. Ik vind het eetcafe heel belangrijk, en daarom vind ik het leuk en nuttig om me hier naast mijn studie mee bezig te houden. Veganistisch en biologisch eten is namelijk een belangrijke stap naar een vriendelijker en schone aarde. Via het eetcafe kunnen mensen kennis maken met deze manier van eten, en zelf enthousiast en gemotiveerd raken om ook **milieu- en diervriendelijk** te gaan consumenten...

Wat ik ook leuk vind aan het eetcafe is de manier waarop we met elkaar omgaan. Iedereen heeft evenveel inbreng, niemand is er de baas, we hebben allemaal evenveel verantwoordelijkheid. Ik vind dit een hele fijne en leerzame manier van met elkaar omgaan. Op woensdag is er soepkeuken, voor 3 piek heb je soep, brood en salade. Op vrijdag is er eetcafe McDusnie, met soep en een hele maaltijd voor 5 piek. Vaak is er op beide dagen ook nog een toetje. Ik hoop dat ik je een keer zie in het eetcafe om onze kookkunsten te proeven. Als je geïnteresseerd bent in vegetarisme/veganisme of biologisch eten, of er vragen over hebt, kun je altijd in het eetcafe de bar om info vragen. Ook liggen er folders/boekjes over dit onderwerp in de infowinkel van EuroDusnie.

EuroDusnie activiste in Costa Rica

een activist van EuroDusnie in den verre:

Hoe kun je een anarchistische student zijn in een leerschool van de staat? Een leerschool die zich laat omschrijven als hiërarchisch, dogmatisch en met traditionele lesmethoden. Welk belang heeft de staat bij zulk onderwijs? Het onderwijs in haar huidige vorm blijkt vooral mensen klaar te stomen om het huidige kapitalistische systeem te kunnen voortzetten en hiermee overleeft de staat. Wil je geen overheersing van de staat, geen reproduktie zijn van de statuseideologie en gratis onderwijs volgen. Blijf dan altijd zelf denken, discussiëren en **rebelieren**, een kunst op zich in deze wereld, waar de reclames je ogen verblinden, en de moraal verstikkend is...

Inmiddels bevind ik me in Costa Rica om af te studeren. Geen keus gelaten waar heen te gaan, want ik had geen volle zevens voor mijn methodologievakken en het was me verboden politiek actief te zijn in deze periode door mijn enig mogelijke begeleider. Je studie laat je weinig te kiezen over en **initiatief** of **creativiteit** worden niet op prijs gesteld. Maar ja, politiek actief zijn is geen hobby voor naast je studie. Je bent het of je bent het niet. En nu, ik vermaak me goed als activiste in Costa Rica. Studenten zijn georganiseerd in een breed scala aan sociale/politieke organisaties, migrantenvrouwen/homoseksuele groepen, vakbonden. En hun strijd reikt verder dan de universiteit. In Leiden beperken studentenorganisaties zich vaak tot hun eigen leefwereld. Waar een milieugroep van de Leidse universiteit zich beperkt tot een milieuvriendelijke universiteit, strijd een anarch@kollektief, FECOU van studenten en scholiërs, een onregelmatige anarchobladen, waarvan twee, *La Tocola* (Primera Publicacion cannabica de Latinamerica) en *El Tarro*, door studenten worden uitgegeven. De derde, *Kassandra* wordt geschreven door een bonte mix van mensen. Wil je Kassandra leren kennen, kijk dan eens op hun internelpagina: <http://www.dds.nl/~noticias/prensa/kassandra>.

De universiteit van Costa Rica heeft zowel La Tocola als Kasandra geprobeerd, de mond te snoeren. Maar censuur mocht niet baten. Inmiddels drukt Kasandra haar tijdschrift niet meer bij de drukkerij van de universiteit van Costa Rica en alhoewel de universiteit pagina van La Tocola verboden heeft op de universiteitspagina, bevindt La Tocola zich nog steeds in de virtuele wereld (http://members.theglobe.com/La_Tocola).

Voor mij was het een aangename kennismaking met deze anarchobladen. Ze hebben iets wat veel anarchobladen missen: creativiteit, erotiek - roldoorbrekend en cultuur. In alle bladen treft je naast de traditionele teksten ook stripverhalen en poëzie. Ze weerspiegelen de rijkdom van het anarchistische, want anarchistische ideologie. Libertair, onderwijs, ecologische landbouw, veganisme, vrije liefde, anti-militarisme zijn enkele van de vele onderwerpen voor anarchistien. Het afgelopen jaar zijn veel anarchistien hier actief geweest in een beweging om niette stemmen. Dit jaar vonden in Costa Rica eveneens de verkiezingen plaats. En ook in Costa Rica valt er niets te kiezen, dan eenmal in de vier jaar op een neo-liberaal monstier. Het antwoord van linkse groepen was bijvoorbeeld: de eis voor referenda.

De bijdrage van anarchistien in deze beweging was, om niet alleen niet te stemmen, maar eveneens te eisen dat nietstemmers meetellen. En in de discussie over directe democratie beperkten ze zich niet tot populaire eisen als een referendum, want een eis voor referenda is niets zonder te breken met de massamedia. Costa Rica in het kort, **un abrazo y disfruta su vida**.



Universiteit:

verwerpelijk institutum?

Eigenlijk is de universiteit maar een verwerpelijk instituut. En dan bedoel ik nog niet eens zozeer de steeds groeiende banden met het bedrijfsleven, hoewel dit een zeer kwalijke kant van universiteiten is. Het ingebied zijn van universiteiten in het **kapitalistisch systeem** heeft echter nog veel verder reikende consequenties, namelijk de benadering van kennis zelf. Kennis wordt meer en meer gezien als privébezit, intellectuel property. Tevens wordt er een hiërarchie in kennis gehanteerd, waarbij westerse academische kennis uiteraard de toppositie bezet. Deze kennis wordt als neutral en superieur gezién, terwijl ze verre van neutraal is en gronddeels door een westers politiek economisch systeem bepaald wordt. En doordat dit systeem en bijbehorende cultuur zo dominant is, overheerst het andere culturen en kennisvormen, de wereld omvormt tot een **monocultuur**. Doordat kennis als privébezit gezien wordt is men ook bang dat het gejat kan worden. Daarom wordt kennis niet gedeeld en uitgewisseld. Terwijl kennis juist een sociaal karakter zou moeten hebben, waar mensen in kunnen delen en aan bijdragen. Het doet eraan vaak niet toe of academische kennis maatschappelijk relevant is. Eerder wordt er nu individueel kennis geproduceert met het doel wetenschappelijk relevant te zijn. Het studentenleven in Leiden is ook

De Europees **diktatuur** is van ons allemaal!!

EuroDusnie en het Verenigd Europa.

Het steeds machtiger worden van de Europese Unie terwijl allerlei burgerrechten en collectieve voorzieningen worden afgebroken, is ongetwijfeld een van de meest ingrijpende periodes uit de Europese geschiedenis. In een gestaag tempo worden bevoegdheden overgedragen aan vrijwel oncontroleerbare Europees instanties, en wordt er wegeving en beleid ontworpen die een nieuwe Europese dictatuur steeds dichterbij brengt.
Het bizarre is echter dat een discussie over deze ontwikkeling in Nederland niet bestaat. Vrijwel alle politieke partijen en maatschappelijke organisaties staan volledig achter de EMU en steunen de overheveling van macht naar politiebureau-achtige instanties als de Europese Commissie of de Europese Centrale Bank. Kritiek op de Europese Eenwording wordt afgedaan als nationalsitisch, achterhaald of extremistisch. Als een **kuidde hersenloze zombies** dienen we achter de Europees eenwording aan te lopen en te juichen om de euro die van ons allemaal is, of we nu willen of niet.

EuroDusnie heeft een weinig genuanceerde mening over de toenemende macht van de Europese Unie. Volgens ons is de voortwokerende Europese Eenwording zoals nu plaatsvindt een ramp voor mens en milieu en een bedreiging voor allerlei rechten en voorzieningen die door lange strijd zijn opgebouwd. Wat zijn nu de bezwaren van EuroDusnie tegen het Verenigd Europa zoals dat er nu uitziet? En wat willen we dan wel?

* Politieke macht over 380 miljoen mensen komt steeds meer in handen te liggen van enkele logge Europees instanties die niet te controleren zijn. EuroDusnie is tegen deze centralisering van macht die er toe leidt dat mensen nog minder te zeggen krijgen over wat er voor hen beslist wordt. Mensen die-nen volgens ons juist meer te zeggen te krijgen over water in hun directe omgeving gebeurt.

* De invoering van de Europees munt was een idee van het Europees bedrijfsleven en is dan ook vooral in het belang van het Europees bedrijfsleven. Collectieve en sociale voorzieningen worden ervoor afgebroken in het kader van de nieuwe monetaire dictatuur. EuroDusnie vindt het **krankzinnig** als het monetair beleid in Europa wordt bepaald door één almachtige bank. Bestrijding van armoede -ook buiten Europa- en hen in stand houden van goede collectieve voorzieningen is belangrijker dan een nieuwe munt.

* De eenwording van Europa gaat samen met de afsluiting van Europa van de rest van de wereld. Europa verandert steeds meer in een fort voor blanke Europeanen, dat vluchtelingen met alle macht buiten houdt en illegalen het leven zuur maakt. EuroDusnie is tegen deze racistische Europees **Blut und Boden** politiek. Europa moet volgens ons meer vluchtelingen opnemen en internationale solidariteit centraal stellen, ook al gaat dat ten koste van een deel van onze rijkdom.

* Milieubeleid houdt volgens Europees beleidsmakers in dat de hoeveelheid wegen, kanalen, vliegvelden, hogesnelheidstreinen en tunnels zo snel mogelijk dient te worden uitgebreid. Regels voor milieubeleid worden geëngageerd op het laagste niveau. Volgens EuroDusnie is de voorgestelde uitbreiding van de infrastructuur met éénder geen goed idee en moeten er harde maatregelen worden genomen om onze leefomgeving te beschermen tegen de economische groei en de schadelijke invloed van het bedrijfsleven.

* De toenemende controle op Europees burgers, de instelling van het schimmige Europol en de steeds verdergaande justitiële samenwerking maken Eu-

Het weggeefproject

Het weggeefproject is eveneens gevestigd in EuroDusnie. Je kunt het zien als een kringloopwinkel waar je geen geld nodig hebt. Alle spullen die in de ruimte van het weggeefproject staan zijn **GRATIS**. We zijn in EuroDusnie namelijk niet zo blij met het feit dat alles om geld en dat de prijs van iets slechts bepaald zou mogen door de mate waarin iemand iets nodig heeft. Juist het bestaan van een geld economie waarin mensen gestimuleerd wordt zoveel mogelijk-materiële-rijkdom te vergaren is de bron van veel ellende in de wereld. Het weggeefproject is een bescheiden bijdrage aan het opbouwen van een economie zonder geld. Dus neem de welaarsresten die je er vindt naar **befoefie** en breng er wat je kunt **nissen**. Het weggeefproject is geopend tijdens alle EuroDusnie activiteiten.

Politieke infowinkel

Er zijn veel maatschappijkritische boeken en bladen die je in de reguliere boekhandels nooit zult vinden omdat ze, commercieel gezien, niet interessant genoeg zijn of omdat de makers ervan liever hun schrijfels in het **niet commercieel** circuit verspreiden. In EuroDusnie zijn we daarom een zogenaamde politieke infowinkel begonnen. Je vindt er onder andere publicaties over onderwerpen zoals anarchisme, veganisme/vegetarisme en sociale politieke strijd in de wereld. Ook verkopen we er video's, ansichtkaarten, posters en over deze onderwerpen. De infowinkel is geopend tijdens alle EuroDusnie-activiteiten.

maar een dubieuze gebeuren. Is een studentenbeweging vaak de initiator van verzet tegen een politieke economische verandering te weeg te brengen (studentenopstand in Frankrijk in de jaren zestig), studenten demonstraties in Zuidkorea, Griekse studenten beweging tegen **fascistische Junta** in de jaren 70 en onlangs in Indonesië). In Leiden (en Nederland) is dit geheel niet het geval, en viert het rechtse gedachtegoed hoogtij. Ik wil niet alle studentenactiviteiten over een kam scheren, maar de meeste dragen niet echt bij aan wat ik zie als kwaliteiten van het leven. Over het algemeen zijn ze nogal inhoudsloos en a-politiek.

Toch ben ik een student in Leiden. Waarom dan? Omdatje als student zijnde niet perse onderdeel hoeft te zijn van het geijkte studentenleven, maar ook kunt proberen actief de wereld om je heen te veranderen en EuroDusnie biedt hier in Leiden daar een goede mogelijkheid toe (waarom en hoe kun je verder in deze krant lezen). Daarbij probeer ik zoveel mogelijk de kennis die ik opdoe op de universiteit te gebruiken. De kennis wordt hier dan zo gebruikt zoals ik denk dat het zou moeten zijn, als **collectief** bezit, waarbij geen hiërarchie bestaat tussen kennis van de studenten en niet-studenten die sa-menwerken.

Jos



Eropa langzaam maar zeker rijp voor een politiestaat. EuroDusnie is een tegenstander van Gestapo-achtige praktijken in Europa en eist daarom de opheffing van Europol en het stopzetten van het vastleggen van persoonlijke gegevens in Europees computerbanken. EuroDusnie gaat door met haar strijd tegen dit Verenigd Europa, ondanks de kolossale propagandamachine die tegenover ons staat. We voeren deze strijd met acties, publicaties, bijeenkomsten en voorlichting, en werken samen met groepen in binnen- en buitenland. We nemen uitdrukkelijk geen genoegen met kleine democratische hervormingen van Europees instanties, maar wijzen de Europese Unie zoals die nu bestaat in zijn geheel af. De huidige Europese "samenwerking" is gebaseerd op bedrijfsbelangen, politiecontrole en racisme. Wij zijn voorstander van werkelijke samenwerking op basis van internationale solidariteit, directe democratie en respect voor burgerrechten en leefomgeving. Maak je keuze!

David

Voko "De kleine beurs"



Geen mens is illegaal!

Fabel van de illegaal in verzet tegen racisme

De Fabel van de illegaal is een linkse, anti-racistische organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en migranten. De overheid voert een beleid dat erop gericht is hen te selecteren en te legaliseren. De geillegaliseerden worden uitgesloten van alle voorzieningen, uitgebuit in bedrijven en opgejaagd door de politie. Na arrestatie volgt opsluiting in een gevangenis en deportatie. De Fabel verzet zich met hand en tand tegen dit beleid en strijd voor open grenzen. De Fabel organiseert daartoe acties, demonstraties, bijeenkomsten en geeft een gelijknamig blad uit. Hiernaast geven we illegalen praktische ondersteuning. De Fabel voert tegen de groeiende tweedeling, de uitholling van de democratie, grootscheepse neo-liberale politiek en de groeiende macht van multinationals. Hiernaast beschikt De Fabel over een linkse bibliotheek, waarin duizenden boeken, brochures en tijdschriften te vinden zijn. Over alles en nog wat kan men zich bij ons informeren: over vluchtingen, racisme, feminismie, anarchisme, ecologie, gewapend verzet, de derde wereld, etc., etc.... Nieuwe studenten kunnen de hele Ef-Cid week (behalve maandag) bij ons langs komen tussen 14.00 en 17.00 uur.

De Fabel van de Illegaal, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden.
Tel: 071-5127619, Fax: 071-5134907, E-mail: lokabaa@dsl.nl Website:
www.dsl.nl/media/lokabaa

SIMPOS: "Een betere wereld niet voor-spellen, maar mogelijk maken!"

Vandaag de dag kom je overal in de samenleving het verschijnsel New Age tegen. New Age-aanhangers gaan ervan uit dat rond het jaar 2000 een nieuw tijdperk aanbrekt. Dit Waterman-tijdperk belooft volgens hen veel goeds: een betere wereld, met vrede en geluk. Dit paradijs op aarde zou het gevolg zijn van bovennatuurlijke krachten of wettmatigheden. De medewerkers van SIMPOS ([Sociale Problemen rond Occulte Stromingen](#)) verwerven het idee dat de maatschappelijke ordening wordt bepaald door buiten de mens liggende krachten. Denkbeelden over natuurwetten die de samenleving zouden sturen, zijn maar al te vaak misbruikt door machthebbers om zo hun eigen positie te versterken. Veel niet of nauwelijks ter discussie staat. New Age-filosofien propageren de individuele geestelijke verluchting als enig middel tot een rechtvaardiger wereld en zetten daarmee aan tot vergoeling of zelfs ontkenning van de heersende wereldwijde wanverhoudingen tussen rijk en arm, wit en zwart, mens en natuur. Een betere wereld met gelijkwaardigheid en zelfbeschikking komt naar onze mening niet uit de lucht vallen. Die is het gevolg van maatschappelijke SIMPOS wil vanuit een democratische en emanciperende visie wijzen op dubieuze en gevarelijke tendensen in nieuwe spirituele en religieuze stromingen. SIMPOS, een netwerk van mensen met een wetenschappelijke en politiek-activistische achtergrond, verzorgt bijeenkomsten en publicaties. Ook beheert SIMPOS een uitgebreid archief en een boeiende website.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: SIMPOS, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel: 071-5127619. Website: www.stelling.nl/simpos

EuroDusniegroep

Waar houden de mensen die in EuroDusniegroep werken zich nu zoal mee bezig?

Het is misschien een beetje verwonderend voor diegenen die EuroDusnie niet zo goed kennen maar wanneer we over de EuroDusniegroep spreken bedoelen we de groep mensen die zich bezig houdt met de directe politieke projecten van EuroDusnie. Deze klup mensen is een van de groepen in het gebouw. Veel mensen die nu in EuroDusnie actief zijn, hebben in april 1997 de Informele TegenTop georganiseerd, een alternatieve "conferentie" die werd gehouden als tegenhanger van de ECOFIN conferentie rond dezelfde tijd in Noordwijk. Aan deze informele TegenTop, die door 200 mensen uit binnnen- en buitenland werd bezocht, hebben we het gebouw EuroDusnie aan de Boerhaavelaan overgehouden. In april van dit jaar werd een tweede informele tegenTop georganiseerd. Naast dit soort evenementen worden er in EuroDusnie info-avonden georganiseerd, die doorgaans op woensdagavond worden gehouden. Ook houden een paar mensen zich bezig met films en documentaires, die op vrijdagavond in EuroDusnie te zien zijn. Van de activiteiten in EuroDusnie hebben we zelf ook een video gemaakt, die in de infowinkel te koop is.

Verder doen mensen van EuroDusnie mee aan politieke campagnes, zoals de Hot Spring 1998-campagne en de Mai niet gezien! campagne (gericht tegen het MAI-verdrag, het Multilateral Agreement on Investment). EuroDusnie is aangesloten bij verschillende nationale en internationale netwerken, zoals het People's Global Action netwerk. PGA is een wereldwijd samenwerkingsverband van anti-autoritaire organisaties dat zich keert tegen de allesverpletterende vrijhandel en de dictatuur van multinationals. Binnenkort wordt in Nederland ook een PGA-afdeling opgericht. En natuurlijk nemen we deel aan allerlei manifestaties en demonstraties rond het thema Verenigd Europa en andere [neo-liberale uitwassen](#). Regelmatig geeft EuroDusnie publicaties uit, twee keer hebben we een persstage uitgegeven op EU-folders van de overheid: *Wij en hun Europa* en *De Buit van de Amsterdam*. Van deze laatste zijn er vijftienhonderd verspreid. EuroDusnie wil met deze publicaties ongenaarde tegengas geven tegen de schaameloze EU-propaganda, waarmee de overheid ons teisterd, o.a. middels het leugenaachtige Postbus 51 materiaal. Ongeveer om de twee maanden brengen we het gratis tijdschrift *Dusnieuws* uit, in een oplage van duizend stuks. In dit blad vind je discussiestukken, updates over de campagnes waar EuroDusnie bij betrokken is, en allerlei oproeuende berichten en oproepen.

Een project waarvan we hopen dat het in het komende seizoen goed van de grond komt, is het scholingsproject. Al een paar keer zijn mensen van EuroDusnie bij middelbare scholen en universiteiten langsgeweest, om een alternatief verhaal te houden over de Europese Unie. Bij sommige jongeren die gewend zijn aan het euro-forische gewauwel van overheid en bedrijfsleven komt dit hard aan. Toch leverde het ook goede, kritische en enthousiaste reacties op.

Hoi, wanneer je dit leest is de Voko (wat staat voor **voedselkooperative**) in EuroDusnie waarschijnlijk net geopend. Hieronder wil ik uitleggen wat een Voko inhoudt, waarom ze er is gekomen en wat je er zoal kunt kopen. De Voko doet haar bestellingen direct bij de groothandel waardoor we biologische producten een stuk goedkoper kunnen aanbieden als de gemiddelde natuuroedingswinkel. Wij hoeven en willen namelijk **geen winst** te maken met de Voko. Op deze manier willen we de biologische producten voor een breder publiek toegankelijk maken. Welligen de verkoopsprisen 10% boven de inkoopsprijs, dit bedrag gaat naar verschillende goede doelen. Onze producten zijn naast biologisch ook veganistisch (helemaal plantaardig). Biologisch en veganistisch consumeren houdt kort gezegd in dat je de aarde met al haar bewoners zo min mogelijk verontreinigt en belast. Pesticiden vergiftigen de bodem en het grondwater en komen via de voeding ook nog in je lichaam terecht. De intensive veehouderij betekent naast een dagelijkse marteling voor de opgesloten dieren ook een veel te hoge ammonium uitstoot (zure regen en hierdoor o.a. bossterfte) en een gigantische verspilling van voedsel. Al die koeien, varkens en kippen eten voordat ze hun vlees, melk en eieren 'geven' namelijk een veelvoud van hun gewicht aan plantaardig voedsel op. Voor wie het ook belangrijk vindt om aan deze rare dingen niet of in mindere mate mee te werken is de Voko prima alternatief.

Ons assortiment is nog niet zo heel erg groot, maar mocht je iets zoeken wat we niet hebben, kun je altijd om vragen zodat we het kunnen bestellen. Een aantal van de producten die we wel al hebben zijn: verschillende soorten broodbeleg, vruchtsappen, nootjes, zuidvruchten, pasta- en granensoorten, vegetarische, verschillende soorten peulvruchten, olie, vla, chips, en nog een hoop... Tenslotte nog iets over de naam. Zoals je misschien al wel vermoedde, is de Voko er in de eerste plaats voor mensen met een kleine beurs, zoals de meeste studenten en andere **minima**. Heb je wel een dikke portemonnee dan hebben we liever dat je je boodschappen bij een van de natuurvoedingswinkels doet. Heb je nog vragen of wil je meer informatie kun je altijd iemand van EuroDusnie aanspreken. Dit was het wel zo'n beetje, hopelijk tot ziens.

Bart



Kees Fischi illustrateur

Opleiding of misleidning

Ieder politiek systeem heeft zo haar ideologisch verhaal. Het meest voorbeeldige systeem heet de parlementaire democratie-waar een zekere mate van interactie plaatsvindt tussen de politici en hun onderdanen. Politieke besluiten worden genomen nadat deze via ingewikkelde procedures zijn voorbereid. Het is een ingewikkeld systeem en het is niet voor iedereen al te duidelijk wie nu precies voor welke daden verantwoordelijk is. Het volk wordt wel gevraagd naar haar mening maar daar wordt alleen maar gestemd als het de politici uitkomt. In een dictator, ongeacht of het een linkse of rechtse dictator is, liggen de politieke verhoudingen en de politieke verantwoordelijkheden een stuk helderder. Een leider of een junta van leiders, omringd door een leger van ja-knijkkers neemt de beslissingen en het volk wordt verder niet naar haar mening gevraagd. Wanneer het volk het stomme idee zou krijgen in opstand te komen tegen de besluitenen van de machthebbers hebben ze altijd het leger of de politie nog die ze dit zal afleren. Natuurlijk zal iedere machthebber, of het nu een dictator of regering is, verzetten hun besluitenen willen voorkomen. De beste kans hierop is het volk wijs te maken dat hun vergaarde macht rechtmataig verkregen macht is. Hiervoor bedienen alle machthebbers zich van leugens en excuses die hun macht moeten rechtvaardigen. Deze verzameling excuses, hele en halve onwaarheden geven ze een naam, ze noemen het dan een ideologie. Om de (staats-) ideologie te verkopen word alles uit de kast getrokken want het is o zo belangrijk dat hun onderdanen geleerd wordt de realiteit te zien vanuit het, in hun ogen, juiste perspectief. Het vrije denken moet dus vanaf jongens af aan ontmoedigd worden, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Onderwijs bijvoorbeeld leent zich prima voor ideologische opvoeding. Onderwijs, zoals we het nu kennen, is niet in de laatste plaats bedacht om jonge mensen de "juiste" levenshouding aan te leren. Voor de overheid is het erg makkelijk het ideologische karakter van de lessen te beïnvloeden daar zij zelf het onderwijs grondigend is financiert en controleert. Indirect of direct bepaalt de overheid welke waarheden wij leren. Zo is bijvoorbeeld geschiedenis een populair middel voor de ideologische vorming van leerlingen. De geschiedenis is dan afhankelijk van de ideologie van de staat.

Zo leren wij bijvoorbeeld dat Christoffel Columbus toch vooral een avonturier was die een hoop grondstoffen zoals kruiden en goud naar Europa heeft gebracht. Belangrijke feiten als de naam van z'n schip, hoeveel dagen hij onderweg was, voor welke koning hij het allemaal deed en wat ze op het schip aten leren we uit onze geschiedenisboeken. Dat zijn "ontdekkings" begin was van een moordpartij die tientallen miljoenen mensen al het leven heeft gekost en nog steeds niet is opgehouden vertelt men de leerling niet. Kolonialisme is iets van het verleden en het neo-liberalisme (lees **kolonialisme** op afstandsbediening) is een beschadigd politiek systeem. Dit is maar een voorbeeld maar de geschiedervalsing vindt structureel plaats. Dit terwijl het juist de geschiedenis is, de verzameling van goede maar ook verschrikkelijke gebeurtenissen in het verleden, waarvan we zouden moeten leren. Het is in het belang van iedere staat (lees autoritaire bestuurbom) om in de geschiedenis te knijppen en te plakken. Anders zouden de mensen wel eens tot het inzicht kunnen komen dat het juist de autoritaire machtsstructuren die de staat eigen zijn, die de oorzaak zijn van hun ellende. Het is de hebbereigheid van overheden en de economische elite wiens steeds de levens van veel mensen op deze planeet op een uiterst negatieve manier beïnvloedt. We lopen al eeuwen tegen dezelfde muur op dat moet verzwegen worden. Dus noemen we de moordenaars koningen, ministers, ontdekkingsreizigers en helden die de noble taak hadden de inboorlingen beschaving bij te brengen. Door de geschiedenis te vervalsen is de basis van de **staatsideologie** op subtiele wijze door onze stroт geduwd. Het moet de basis vormen waarvan uit we al onze waarnemingen zullen interpreteren. Wat we doen en zien in ons leven zullen we leggen langs de lat van waarheden die ons van jongens af is aangeleerd. Nu wordt het belangrijk mensen voor te bereiden op de functie die zij later zullen vervullen in

het radarwerk van de economie want uiteindelijk is dat hun lot....". Iedereen heeft een rol te spelen in het verrichten van de kleine klup mensen die aan de touwtjes trekt en uitblinkt in egoïsme en hun honger naar alsmaar meer. Kinderen moeten al vanaf hun vijfde naar school zodat pa en ma hun functies in de arbeidsmachine kunnen spelen en zoals gezegd kan ie de ideologische opvoeding niet vroeg beginnen. Op hun eerste school worden de kinderen niet alleen voorgeleggen over de geschiedenis maar ook in andere vakken zijn leugens en bedrog niet van de lucht. Zoals in het vak economie waarin ons wordt geleerd dat zolang de economie maar goedtijdereieren vanzelf rijk zal worden. Maatschappijleer vertelt ons weer dat de **parlementaire democratie** macht aan het volk geeft. Je eerste school heeft het doel een voorselectie te maken onder de leerlingen. We kunnen natuurlijk niet allemaal piloot of president worden. De arbeidsmachine heeft verschillende plekken voor de verschillende mensen. Afhankelijk van hoe goed maar ook hoe kritiekloos je de lessof stikt wordt. Je dan geselecteerd voor een van die piekken. Ook telt in de selectie of je bepaalde voor de arbeidsmachine, nuttige talenten hebt. Wanneer je goed bent in het opslaan van informatie, geen kritiek hebt op de inhoud van de lessof en ook nog eens een speciaal talent hebt wordt je genomineerd voor een grote plek in de arbeidsmachine. Je krijgt dan een opleiding die veel nadruk zal leggen op je latere leidingsgevende rol die je moet gaan vervullen en er zullen je, omdat je zo slim bent, ook wat geheimen woren die bijgebracht van de menselijke aspecten van de mens in vakken als psychologie en filosofie. Omdat je kritiekloos informatie kan opsaan is deze kennis niet al te gewaardeerd voor je en zal het je hersenen activeren op een manier die gunstig is voor de arbeidsmachine. Ben je een van die kinderen die z'n kop nooit bij de les kon houden omdat de lessof je niet interesseerde of ben je een van diegene die hartstikke goed de gegeven informaticon kon opsaan maar het altijd oneens was met de leraar en heb je ook geen "nuttige" taarten? Nou dan zijn je kansen op een glanzende carrière nogal beknopt. Maar geen nood want de meeste baantjes zijn stompzinnig eenvoudig en het al tijd maar repetierende karakter van het werk zaal waarschijnlijk het laatste beetje rebel in je om zeep helpen. O.K. Je krijgt dan wel minder poen maar daar staat, eerlijk, tegenover dat je hersens absoluut niet hoeft te gebruiken. Het kritische denken moet van deze grootste groep mensen sowieso in allen tijde ontmoedigd worden. Vandaar dat de meeste mensen nooit vakken als b.v. psychologie of filosofie krijgen, hun verdere opleiding beperkt blijft in het aanleren van zogenoemde feiten en vooral de acceptatie van de staatsideologie voorop staat. Het zou de stabilitet van de samenleving in gevaar kunnen brengen. Eigenlijk is het doel van het onderwijs zowel het onthouden van informatie aan leerlingen als het overbrengen ervan. Het is belangrijkend te zien dat een instituut met zoveel mens-Yormende-macht dat zoveel zou kunnen betekennen voor een verstandige evolutie van de mens voor zoets smerigs wordt gebruikt.



De functionaliteiten niet de originaliteit van de mens staat centraal. Uniformiteit wordt geëist en diversiteit ontmoedigd en dat allemaal om de bestaande machtsverhoudingen tussen mensen, tussen rijk en arm, vrouw en man, wit en zwart, noord en zuid, in stand te houden of erger nog, te perfectioneren. De vraag is of leraren ook deel zijn van "het complot om ons stom te houden". Nu is er natuurlijk helemaal geen complot maar hebben we te maken met een compleet en zich vrijwel zelf in stand houdend mechanisme. Wanneer dit mechaniek problemen ondervindt wordt het door de overheid gerepareerd. Waarbij gezegd moet worden dat de oplossingen alleen het draaien van de economische machine dienen en niet minder belangrijk geachte zaken als bijvoorbeeld het milieu of het voedselprobleem. Eenvoudigweg omdat deze be langen rechtsstreks ingaan tegen de belangen van een systeem dat is gebaseerd op **uitbuating** en **egoïsme**. Maar goed, hoe zit het dan met al die leraren? Zijn ze dan zelf stom? Nu zou ik dat niet willen zeggen maar wanen je de aan jou geleerde geschiedenis niet kunt geloven kun je natuurlijk nooit zelf leraar worden. Daarom wil ik niet zeggen dat er geen kritische leraren zijn maar je zult toch uiteindelijk je conditieering moeten bewijzen in de staatsexamens. Omgekeerd verliest een leraar zo zijn baan als al zijn leerling anderen antwoorden geven op het staatsexamen, anderde dan de officiële..... Ach uiteindelijk zijn het ook maar mensen opgeleid voor hun functie en hebben ze zich neergelegd bij de ideologische kleur van het onderwijs. En dat onderwijs verandert dus wanneer het politieke systeem van kleur verandert en bij de bespreking in de les van de verschillende sistemas" komt het huidige altit als beste uit de bus.

EuroDusnie als stage plek

Studenten krijgen op de universiteit vaak bergen met enzijdige informatie over zich heen gestort alles heel erg theoretisch. Om praktijkervaring op te doen wordt er bij veel studies verwacht dat je een stage plaats uitzoekt. Vaak nemen opleidingen hier voor het initiatief en plaatzen ze je op de meest vervelende plaatsen waar je zelf nooit voor gekozen zou hebben omdat dat totaal niet overeenkomt met jou ideeën. Mocht je wat eigen initiatief tonen dan wordt dat werkelijk op alle manieren geproberd de klem in te smoren, zo was dat ook bij mij het geval. Ik ben vanaf het begin bij EuroDusnie betrokken. Hier probeer ik samen met andere mensen te werken naar een **anti-autoritaire**-anarchistische- samenleving toe. Ik heb voor de studie culturele maatschappelijke vorming gekozen, dit is een opleiding waar veel gewerkt wordt aan hoe allerlei verschillende activiteiten te organiseren van festivals tot informatie avonden en conferenties. Dit kan mij goed van pas komen voor mijn werkzaamheden binnen EuroDusnie en ik had ook gedacht dat ik mijn stageperiode hier mooi kon lopen. Hier dacht de opleiding anders over. Het paste niet in hun straatje. EuroDusnie is een kraak pand daar wordt alleen maar bier gedronken en uitkering getrokken. Ik heb tig keer uitgelegd wat EuroDusnie allemaal organiseert en ook programma's laten zien, uiteindelijk na veel heen en weer gespraaat was het dan toch gelukt. Eigen initiatief wordt niet echt op prijs gesteld. Maar nu had ik het dus voor elkaar dat ik een dag in de week me bezig kon houden met EuroDusnie activiteiten organiseren en dit vier maanden lang. Het was voor mij een erg stimulerende periode. Ik heb een hoop praktijkervaring op kunnen doen. Ik raad het iedereen aan. Denk je liever zelf na en toen je ook graag eigen initiatief kom een keer langs in EuroDusnie.

Volledige naam
Straat/postcode/stad
Emailadres
Pincode

* uitknipbon * uitknipbon * uitknipbon * uitknipbon *

IK BEN GEINTERESSEERD IN DE CRIMINELE ORGANISATIE

EURODUSNIE
Ik wil donateur worden maar als een parasiet jullie prachtige blad ontvangen. Als ik later rijk word geef ik jullie veel geld.
Ik hoef jullie blad niet maar laat me liever elektronisch op de hoogte houden van EuroDusnie activiteiten. Kortom, ik wil op de mailinglijst. Ik wil helemaal niets op. Rot op met je klotblaadjie en zoek een falsoenlijke baan stellejje werklozen.

Seminar over globalisering



De organisatie MAI niet gezien!, die in Nederland campagne voert tegen het **Multilateral Agreement on Investment** (zie www.stelling.nl/mai), organiseert in september een seminar over het thema globalisering. De globalisering van de economie - politici en multinationals juichen het toe, maar over de hele wereld protesteren mensen tegen de rampzalige gevolgen ervan: groeiende tweedeling, uitholling van de democratie, grote scheepse milieuvervuiling, verarming van het Zuiden....

Tijdens het seminar "Globalisering van de armoede" dat van **11 tot 13 september** in EuroDusnie plaatsvindt, worden verschillende workshops rond het thema globalisering georganiseerd. De volgende workshops liggen al vast:

- * De Millennium Ronde: ontwikkelingen in de World Trade Organisation (WTO)
- * Breekjzer voor liberalisering: het Internationaal Monetair Fonds en de financiële crises.
- * Vrijhandelszones: arbeidsomstandigheden en strijd van vrouwen en schoenenindustrie: arbeidsomstandigheden en verzet in de sport-schoenenindustrie
- * Biodiversiteit versus biopiraterij en Noord-Zuid: verzet in het Zuiden.
- * Biotechnologie en bevolkingspolitiek
- * IMF-dictaat: liberalisering, bezuinigingen, bevolkingspolitiek en gevlogen voor vrouwen
- * Globalisering en vlucht en migratie
- * Sociale gevolgen van economische globalisering in Europa
- * Strijd van zwarte gemeenschappen in Colombia
- * Verzetsperspectieven in Nederland.

Het seminar heeft uitdrukkelijk niet alleen een informatief/analyserend karakter, maar heeft ook tot doel politieke acties en alternatieve te bespreken. Andere workshops, en het definitieve tijdschema van het weekend lagen bij het drukken van dit blad nog niet vast. Het seminar open op vrijdag 11 september om 20:00, op zaterdag en zondag begint het om 10:00. De toegang is gratis; er zijn slaapplaatsen (ook kamperen is mogelijk!), en de mobiele keuken Speer zorgt voor eten. De laatste informatie over het seminar kun je krijgen bij het Mai niet gezien!-secretariaat, adres: Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, telefoon: 071 5127619, email: kokaabaa@dsl.nl. Hier kun je ook een uitgebreide **reader bestellen**. Maak hier toe 15 gulden over op gironummer 6217637 t.n.v. De Invalshoek in Leiden, o.v.v. "Reader globalisering". Ook bij EuroDusnie kun je natuurlijk de laatste informatie krijgen...tot ziens op het seminar!

KOEKOEROE REEDIO 97,4FM in de vrij ether

Zondag

- 18 tot 20 uur Fakawaves**
Nieuwsberichten / poëzie / muziek / explosive literatuur
20 tot 22 uur Telewokwok
Radicaal / Totaal-Infotainment / opruindnieuws / Libië bulletin / explosies

Maandag

- 18 tot 20 uur Komkommertijd**
activisme/anarchisme/internationaal verzet tegen kapitalisme
20 tot 21 uur Vogelvlucht
veganistisch hardere en softe klanken en overpeinzingen
21 tot 22 uur XX files
Worldmusic/techno en een beetje info

Dinsdag

- 18 tot 19:30 uur Burgelijke Ongehoorzaamheid**
Tussen de oproepe tot burgerlijke ongehoorzaamheid kun je swingen op ska.
19:30 tot 21 uur Radarwerk
programma over werk, werkloosheid en armoede
21 tot 22 uur Ontsporing verzocht!
Leuke muziekjes en interessante berichten

Woensdag

- 18 tot 21 uur Het Geheim van de Vreugde**
Dit programma neemt je mee in de wereld van verzet. Achtergrondinformatie over personen en hun strijd over de hele wereld, afgewisseld door wereldmuziek.
21 tot 22 uur het Gastenprogramma
Hier kan jij iets van maken!

Koekoeroe Reedio studiotel: 071-5213542

Lid worden: stort 10 gulden op girorekening 7361461 van Koekoeroe Reedio, Leiden, onder vermelding van: "Rot op met je Euro's", le ontvang dan het periodiek "De Reediohode"

Programma EuroDusnie

augustus

17 t/m 21 augustus El Cid programma -zie voorpagina Dusnieuws

Woensdag 26 augustus 18:00 Soepkeuken

Vrijdag 28 augustus
18:00 eetcafe McDusnie
20:30 film: Land and Freedom-film van Ken Loach over de Spaanse revolutie van 1936 waarin anarchisten een belangrijke rol speelden, voor wie 'n nu nog steeds niet heeft gezien

september

Woensdag 2 september 18:00 Soepkeuken

Vrijdag 4 september
18:00 Eetcafe McDusnie
20:30 film: Gringo's in Maianaland (D.D. Halleck's steengoede parodie op de stereotyping van Mexico door Hollywood)
22:00 optreden **P.A.I.N. (UK)** militante dubreggaepunk entree 5 gulden

Woensdag 9 september 18:00 Soepkeuken

Vrijdag 11 september
18:00 Eetcafe McDusnie
20:00 Opening driedags seminar "Globalisering van de armoede" zie elders in dit blad!
21:30 film: Taken For a Ride - hoe multinational General Motors het openbaar vervoer in de USA kapot maakte -

Zaterdag 12 september
10:00 opening tweede dag seminar "Globalisering van de armoede"
21:00 optreden **TARANTISM (UK)** swingende crustiefolk - entree 5 gulden

Zondag 13 september 10:00 opening slotdag seminar "Globalisering van de armoede"

Woensdag 16 september 18:00 soepkeuken

Vrijdag 18 september
18:00 Eetcafe McDusnie
20:30 film: The Sixth Sun - film-documentaire van Saul Landau over de Zapatista opstand in Chiapas Mexico -

Woensdag 23 september 18:00 Soepkenken
20:00 Infoavond over het fenomeen Communicatie-guerrilla: inleiding en video.

Communicatie-Guerrilla wil het consumentisme bestrijden



**anti-autoritair
actie-/informatiecentrum**



EuroDusnie

**Bezoekadres:
Boerhaavelaan 345 in Leiden
(5 min. lopen vanaf het station)**

**Post naar:
postbus 2228, 2301 CE Leiden
tel/fax 071 5173019**